



OUD-KATHOLIEKE STATIE VAN DE H. ELIA
DE RONDE VENEN



Nieuwsbrief november, december 2021 en januari 2022

Kerkdiensten

Vieren zonder aanmelden

Het is fijn om te kunnen melden dat de vieringen weer ZONDER AANMELDING vooraf kunnen worden bezocht. Wel zijn er een paar bijzonderheden:

Het stoelenvak links wordt vrij gehouden voor de cantorij, het middenvak zijn vrije plaatsen en het vak rechts is bedoeld voor mensen die toch liever wat afstand houden.

En u leest het goed; de cantorij start weer met zingen.

Kerkdiensten

13 november 2021	19.00 uur
27 november 2021	19.00 uur
11 december 2021	19.00 uur
24 december 2021	21.00 uur
8 januari 2022	19.00 uur
22 januari 2022	19.00 uur

ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK

Tijdens de periode van de lockdown hebben er in onze kerkgebouwen geen vieringen plaatsgevonden. Inmiddels zijn er gelukkig weer vieringen, maar deze zijn ook nog steeds via livestream vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube te volgen.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem:

<https://www.youtube.com/channel/UCJqPtSVe7yRxF4KsGEkRw>

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht:

<https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ>

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Ter overweging: Kerstmis: laat je verrassen

Je laten verrassen met kerstmis; dat is misschien wel een erg moeilijke uitdaging. Als er één jaargetijde is dat aan elkaar hangt van vaste tradities en bekende verhalen dan is het kerstmis wel.

Toch kon verrassing wel eens de kern zijn van waar dit feest om draait. Herders uit de velden in de buurt en wijzen van ver weg, komen naar een kind dat geboren is in een stal om zich te laten verrassen. Ze komen om iets te zien wat ze niet hadden verwacht. Kunnen wij ons voorstellen dat dat ook voor ons de kern is van kerstmis? Het is misschien een hele uitdaging. Maar geloven is verrast worden. Dat klinkt gek voor wie denkt dat geloven juist vasthouden is. *Een vaste burcht is onze God* zingt psalm 46 in een vrije bewerking. Daar wil ik natuurlijk niet mee in discussie gaan, maar het feit dat die burcht zo vast is wil nog niet zeggen dat we hem ook altijd zo vast kunnen ervaren. Gedoopt zijn zet je leven in een ander licht, en geloven is een grote kracht in het leven van velen. Maar het betekent niet dat je dat altijd *steady* zo kunt ervaren, dat al je problemen voorgoed uit de wereld zouden zijn, dat je nooit eens in de put zou kunnen zitten, en dat God nooit meer onbereikbaar ver weg kan lijken.



Geloven is uitgenodigd worden om stil te staan en dan iets te zien wat je nooit gedacht had te kunnen zien. Het is zoals het verhaal uit Exodus vertelt over Mozes, die een brandende braamstruik ziet en naderbij komt om te kijken. Dit is waar het geloven begint: bij het stilstaan, omdat je net gewoon kunt doorlopen, omdat je iets ziet wat je wereld op zijn kop zet. De herders uit het veld en de wijzen van verre, ze kwamen allemaal naar de stal om alleen maar dat te doen: stilstaan en kijken, verwonderd kijken. Ze worden in het hart getroffen door de uitnodiging om te kijken waar ze nog nooit eerder hadden gekeken, te vertrouwen op de roeping die daar van uit gaat en daarin kopje onder te gaan.

Voor velen is kerstmis een feest vol romantiek en gezelligheid met vrienden en familie, en dat zou ik niemand willen ontnemen. Maar graag gun ik iedereen ook de gelovige ervaring van de verrassing van de uitnodiging die van God uit kan gaan om stil te staan en te kijken hoe je leven in een ander licht komt te staan als het echt mag komen tot een ontmoeting met jou en de Eeuwige. Het kan een nieuw licht werpen op je leven. Het enige dat je hoeft te doen is stil te

staan en het toe te laten. Geduldig zijn en er tijd voor nemen. Dat is al misschien niet weinig gevraagd in een drukke maand als december.

We vieren dat God naar ons toekomt. Mozes deed zijn schoenen uit, toen hij zich de nabijheid van God realiseerde, en besepte dat hij op heilige grond stond. Iets van die ervaring wens ik u van harte toe.

Erna Peijnenburg

Overwegingen bij de diensten

13 november 25^e zondag na Pinksteren (28), zondag van de weduwe
1 Koningen 17:8-16, Hebrëeën 10:19-25, Marcus 12:38-13:2

Over een mens waarmee God wat kan beginnen

Het woord 'weduwe' heeft bij ons misschien al snel de klank van een eenzame zielige vrouw. Een beetje zoals de term 'alleenstaand', in plaats waarvan mensen soms liever 'alleengaand' gebruiken. Het woord 'alleenstaand' lijkt te suggereren dat iemand die alleen is wel tot stilstand moet zijn gekomen. Alsof je alleen niet verder kunt. Het woord 'alleengaand' doet dan meer recht aan de levenskracht van mensen waarmee ze juist niet stil blijven staan of bij de pakken neer gaan zitten, maar moedig verdergaan en hun leven (opnieuw) ter hand nemen.

In de bijbel is de weduwe geen beeld voor een zielig mens, of een mens die enkel afhankelijk is en gedefinieerd door verlies, maar voor een mens zonder meer, zonder de opsmuk waarachter iemand zich kan verschuilen: bezit, macht, aanzien... Een weduwe is beeld voor een mens die zich niet verschuilt – en dus een mens waarmee God wat kan beginnen. Een mens zoals jij en ik – als we durven.

27 november 1^e zondag van de advent
Zacharia 14:4-9, 1 Tessalonicenzen 3:9-13

In onze radeloosheid wil God komen

De komst van de Heer gaat gepaard met angstaanjagende taferelen: aardbevingen, duisternis, angst en radeloosheid. Dat is wat we te horen krijgen op de eerste zondag van de advent, de tijd die ons voorbereid op het grote feest van kerstmis. Nergens al iets van de romantiek van een pasgeboren kindje in een stal. Als dat trouwens al zo romantisch zou zijn, een kind geboren in armoede en onveiligheid, zoals dat zo vaak in onze wereld gebeurt.

Hebben de lezingen van vandaag de bedoeling om ons bang te maken? Ik denk het niet, ze benoemen misschien wel veel meer dat we al bang zijn, en met goede redenen. Er is zoveel schokkends en duisters om ons heen te zien. Verrassend is dat in de bijbel deze schokkende gebeurtenissen gekoppeld worden aan de komst en de nabijheid van God zelf. Ook die komst zal ons met ontzag vervullen, en dat is iets wezenlijk iets anders dan angst. In ontzag voor God en alles wat Hij geschapen heeft ligt hoop en redding.

11 december 3^e zondag van de advent
Sefanja 3:14-20, Filippenzen 4:4-9, Lucas 3:7-18

Uw vriendelijkheid zij aan alle mensen bekend

Wat een mooie aansporing schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente te Filippi: Uw vriendelijkheid zij aan alle mensen bekend. Des te opmerkelijker zijn de woorden van Johannes de Doper, die vanuit het evangelie tot ons komen: "Jullie adderengebroad, waarom denken jullie wel te kunnen ontkomen aan Gods toorn?" Johannes de Doper staat niet bepaald bekend als een vriendelijk mens toch, of moeten we ons afvragen wat vriendelijkheid nou echt inhoudt? Wat Johannes de mensen voorhoudt is dat ze moeten delen met wie minder heeft en dat ze hun medemensen rechtvaardig moeten behandelen. Dat is vriendelijkheid die spreekt uit daden in plaats van uit woorden. Vriendelijke woorden zijn belangrijk, maar kunnen 'leeg' worden als er geen daden op volgen. Vraag de slachtoffers van de toeslagenaffaire er maar eens naar... Voor echte vriendelijkheid zijn dus soms ook stevige woorden wel eens nodig.

24 december

Kerstnacht

Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20

Stille nacht

Het lied met deze titel wordt in kerken niet vaak meer tijdens de dienst gezongen. Te romantisch of zelfs zoetsappig en daarmee niet zo bijbels – *lieflijk kindje met goud in het haar* – maar de titel ‘stille nacht’ treft wel kernachtig waar deze nacht om draait. De geboorte van een kind, God zelf, in onze vaak zo gewelddadige en onveilige wereld, en dit zo kwetsbare begin zal sterker zijn dan alle dood. De stilte van de stille nacht is de aarde die haar adem inhoudt, in ontzag en in het woordeloos iets ervaren van dit wonder van Gods nabijheid. Dat vieren we in de kerstnacht. Die dienst waarin ook de kerken wel willen uitpakken in versiering en extra mooie muziek, maar waarin het geheim wellicht meer te vinden zal zijn in wat niet gezongen en gezegd kan worden – in de stilte.

8 januari

Doop van de Heer in de Jordaan

Jesaja 40:1-5, 9-11, Titus 3:4-7, Lucas 3:15-16, 21-22

Gedoopt in de Jordaan

Johannes doopte in de Jordaan een doop van bekering, en op een dag stond ook Jezus in de Jordaan, om door Johannes te worden gedoopt. Had Hij, die al voor zijn geboorte de zoon van de Allerhoogste wordt genoemd, dan bekering nodig? Dat vroeg Johannes zich ook af. Sterker nog, hij had gezegd: ik doop met water, maar er komt iemand die tot veel meer in staat is en ik ben het niet waard om zelfs maar de riemen van zijn sandalen los te maken. En nu stond ‘die iemand’ voor zijn neus, vragend om gedoopt te worden. ‘Zou ik niet beter door u gedoopt kunnen worden?’ vroeg Johannes. Het antwoord van Jezus is: ‘Laat het geschieden, want het is goed dat we op die manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Gedoopt worden is op het spoor gezet worden van Gods gerechtigheid.’ En dat doet een mens om te beginnen door kopje onder te gaan, door niet te weten wat hij zich precies op de hals haalt en hoe het zal gaan, door zich over te geven aan Gods leiding. Dat zal deze Jezus uit Nazareth doen, kopje onder gaan, en juist daarin zal zijn redding aan het licht komen. En dan kunnen we zeggen: niet hij is gedoopt net als wij, maar wij zijn gedoopt, net als hij. Wie zijn leven verliest, zal het vinden.

22 januari

3^e zondag van Epifanie Zondag van de synagoge van Nazareth

Jesaja 61:1-9, 1 Korinthiërs 12:12-27, Lucas 4:14-21

Een verlossend woord

Wie spreekt er een verlossend woord? In dit Nederlands gezegde wordt duidelijk hoe belangrijk woorden kunnen zijn, welke kracht erin kan schuilgaan. En er wordt ook iets duidelijk over hoe verlossing kan plaatsvinden: door een woord dat tegen iemand – tegen ons – wordt gezegd. Goede woorden halen mensen uit de onzekerheid, geven duidelijkheid, richting en houvast.

De Heer heeft mij gezalft en gezonden om armen het goede nieuws te brengen, om gebroken harten te helen, om gevangenen te bevrijden en licht te brengen in het leven van ieder die in het duister tast. Deze woorden uit Jesaja worden op een mooie sabbat in de synagoge voorgelezen door Jezus. En hij voegt eraan toe als hij de boekrol gesloten heeft: Dit Schriftwoord is heden in vervulling gegaan. De mensen keken verwachtingsvol naar hem. Het speelt zich allemaal af als hij begint aan zijn leven als verkondiger van het goede nieuws. Hij zal leerlingen gaan roepen, vele verlossende woorden gaan spreken,

veel bevrijdende daden gaan verrichten. En ieder die hem wil volgen is geroepen met hem mee te doen in dit verlossend werk. Met zijn hulp kunnen we dat!

Werkbezoek van de bisschop van Haarlem aan onze statie

Op zaterdag 16 oktober bracht bisschop Dirk Jan een werkbezoek, zoals hij dat om de drie à vier jaar bij elke parochie/statie doet. Zo'n bezoek bestaat uit een gesprek tussen het bestuur en de bisschop over de gang van zaken in de statie en de visie op de toekomst. Daarnaast worden er tijdens en voorafgaand aan het werkbezoek ook wat controles uitgevoerd op de financiële en overige administratie. Bij een werkbezoek hoort ook de gezamenlijke eucharistieviering en een gemeentevergadering waar de bisschop bij aanwezig is.

Het werkbezoek vond plaats op een bijzondere dag. 16 Oktober was het precies 11 jaar geleden dat de allereerste viering plaatsvond, een dienst van Schrift en Gebed. Het was een heel pril begin en het was allerminst duidelijk waar het allemaal toe zou kunnen leiden. De gedachte dat het initiatief misschien geen vijf jaar zou duren lag voor de hand...

Als je op die manier terugkijkt is het verbazingwekkend waar we nu staan. We zijn eigenlijk al niet meer weg te denken in de Oud-Katholieke kerk van Nederland; we zijn betrokken bij wat er landelijk in onze kerk gebeurt. Op lokaal niveau hebben we onze plek ingenomen binnen de oecumene (met name de IKO) en staan we vermeld in de gemeentegids



van de Ronde Venen. Onze statie is een gemeenschap waar wordt gevierd, geleerd (bijvoorbeeld via bijbelavonden), waar contact met elkaar wordt gehouden (de contactgroep verzet hierin veel werk) en wordt omgezien naar wie het moeilijk heeft via deelname aan acties voor de voedselbank en diverse kwartaaldoelen. De cantorij van onze gemeenschap verdient wel een bijzondere vermelding. Ze is de motor achter de aantrekkelijkheid van onze kerkdiensten, en heel wat liederen hebben vanuit onze statie hun weg in de oudkatholieke kerk van Nederland gevonden. Wie had dat allemaal elf jaar geleden kunnen denken?

Het bestuur heeft als doel voor de komende jaren geformuleerd om een levensvatbare gemeenschap te blijven. In de eerste plaats houdt dat nu in dat we proberen qua activiteiten weer te komen op het niveau waar we vóór de coronacrisis waren. De cantorij, de bijbelavonden en de adventslunch worden momenteel weer voorzichtig opgestart. De betrokkenheid bij het IKO wordt gecontinueerd en ook andere dingen, zoals een statie-uitstapje, zullen hopelijk in de toekomst weer mogelijk zijn. Om te zorgen dat we gevonden worden zal ook de publiciteit (o.a. via berichten in de krant en de website) een aandachtspunt blijven.

In onze kleine gemeenschap heeft bijna wel elk (gast)lid wel één of meer vrijwilligerstaken. Zanger in het koor, koster, lid van de contactgroep, bestuurslid, koffie-schenker, koster, verzorger van de actie kerkbalans, voorbidder, redacteur van de Nieuwsbrief en ga zo maar door. Het is zaak het wel leuk en haalbaar te houden! Ook daar zal het bestuur de komende tijd aandacht voor hebben.

Van de bisschop kregen we heel wat complimenten over wat hoe het gaat in onze statie, over hoe we allerlei zaken op orde hebben en over ons enthousiasme! Elf jaar zijn we al gaande, het gekkengetal... Is het gekkenwerk of is wat we samen beleven juist te gek? Het zit er vaak ergens tussenin denk ik. Maar het gegeven dat we in elf jaar verder zijn gekomen dan we ooit hadden kunnen dromen mag ons bemoedigen: er is er Een die met ons gaat. Onder zijn leiding zijn we geen club die zich te pletter werkt, maar gemeenschap van Christus die in vreugde viert dat God zelf ons nabij wil zijn, en ons troost en roept. Kome wat komt.

Erna Peijnenburg

Activiteiten

95^e landelijke Synode

Op zaterdag 27 november wordt de 95^e landelijke Synode gehouden van onze kerk. Deze najaarssynode wordt fysiek in de Bergkerk in Amersfoort gehouden. Deze Synode zal ook in het teken staan van 100 jaar Synode.

De agenda ziet er als volgt uit:

- 10:00 uur Opening van de Synode
- 10:10 uur Benoeming Notulencommissie
- 10:15 uur Verslag Collegiaal Bestuur
- 10:45 uur Verkiezingen
- 11:20 uur Financieel Verslag 2020
- 11:30 uur Begroting 2022
- 12:00 uur Inleiding op de nota Herijking Bestuur & Organisatie OKKN
- 12:15 uur Eucharistie
- 14.00 uur Herijking Bestuur & Organisatie OKKN
- 16:20 uur Gesprek met oud-voorzitters van de Synode ter gelegenheid van de viering van 100 jaar synode onder leiding van Jan Willem Wits

Daarna is er receptie ter gelegenheid van 100 jaar synode, waarbij gelegenheid is tot het feliciteren van de nieuwe en scheidende functionarissen.

Zoals in de agenda te zien is, wordt een belangrijk deel van de tijd gevuld door de Herijking Bestuur & Organisatie. Een kleine toelichting van dit agendapunt is op zijn plaats:

Een aantal jaren geleden is geconstateerd dat het onvoldoende duidelijk is wie eigenaar is van beleid, bestuur en financiën, met name daar waar het zaken betreft die het bisdom raken en dat de bevoegdheden van de Synode als onvoldoende effectief ervaren wordt.

Dit heeft geleid tot het formuleren van de onderstaande probleemstelling en tot het instellen van een onderzoekscommissie om voor dit probleem een oplossing aan te dragen.

Probleemstelling:

De organisatiestructuur van de OKKN maakt zowel intern als extern onvoldoende duidelijk wie waarvoor en in welke mate verantwoordelijk is. Het gebrek aan duidelijke beschrijvingen van

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die daardoor multi-interpretabel zijn, levert spanningen op. Dit komt de effectiviteit van bestuur, medezeggenschap en onderlinge samenwerking niet ten goede.

De commissie heeft een rapport met aanbevelingen opgeleverd en het Collegiaal Bestuur heeft dit vertaald in een voorstel om o.a. de structuur van de synode te wijzigen. De belangrijkste punten uit het voorstel zijn:

- De verantwoordelijkheden van het Episcopaat, de bisschop, de Haarlemse en Utrechtse geestelijkheid, de synode van alle geestelijken (provinciale synode), de algemene synode, het collegiaal bestuur, het dagelijks bestuur (van het CB) en de algemeen secretaris van de kerk worden omschreven en vastgelegd;
- De verantwoordelijkheden van de algemene synode worden verruimd;
- Het Collegiaal bestuur wordt onderdeel van de synode, maar heeft geen stemrecht;
- Vanuit de parochies en staties neemt 1 synodaal deel in de synode (in plaats van 2);
- Het Presidium houdt op te bestaan, als voorzitter van de Synode functioneert bij toerbeurt een van de bisschoppen, die dit zal delegeren aan een technisch voorzitter;
- De synode komt 2 keer per jaar bijeen, in het voorjaar digitaal, in het najaar fysiek;
- Men wil alle voorgestelde wijzigingen eerst een bepaalde tijd uitproberen en het daarna evalueren. Pas als die evaluatie positief uitvalt wil men de wijzigingen definitief maken (ook in het Statuut).

Nu kan ik me voorstellen dat enkelen onder u meer willen weten over de veranderingen of mee wil denken over dit veranderproces. Dat kan, neem hiervoor contact op met Edwin Vos. Als u de synode op de publieke tribune wilt bijwonen, dat kunt u ook contact met Edwin opnemen.

Edwin Vos

1^e synodaal Statie van de H. Elia de Ronde Venen

synodaal1@derondevenen.okkn.nl

Bijbelavond

Op woensdagavond 8 december is er weer een bijbelavond gepland onder leiding van pastoor Erna. Het is een avond die open staat voor ieder die geïnteresseerd is, dus geef het gerust door. Op de avond lezen en bespreken we een stuk uit de bijbel, en gaan aan de hand daarvan in gesprek over ons eigen geloof en leven.



Op dit moment is nog niet te zeggen waar en hoe deze avond zal plaatsvinden. Via de mail en de website zal deze informatie te zijner tijd worden verspreid. De aanvang van de avond is 19.30 uur en het duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Adventsmaaltijd

De contactgroep verzorgt een adventsmaaltijd voorafgaand aan de 3e adventsviering op zaterdag 11 december 2021. Parochianen vanaf 75 jaar worden hiervoor uitgenodigd. We gaan samen met pastoor Erna Peijnenburg en leden van het bestuur op weg naar kerst. Samen bidden we voor licht in deze donkere tijd en zingen we adventsliederen met medewerking van Anita Vos. We maken er een gezellig samenzijn van.



De contactgroep.

Walk for Homs.

Walk for Homs is een pelgrimstocht van Amsterdam naar 's Hertogenbosch (150 km.) van 5 t/m. 10 april 2022. Deze zesdaagse wandeling is ter herdenking van Pater Frans v.d. Lugt die in april 2014 vermoord werd in Homs (Syrië). Deze jezuïet werkte vanaf 1982 in het nabije Oosten; de laatste 30 jaar in Homs waar hij o.a. Al Ard, een project voor mentaal beperkte mensen opzette. Hij was er voor alle mensen zonder onderscheid des persoons, etnische herkomst of religie. Tijdens de oorlog bleef hij trouw aan zijn mensen en de plaatselijke gemeenschap. Hij werd de herder die zijn leven geeft voor zijn schapen.

De tocht wordt georganiseerd door zijn nichtje Anne Claire v.d. Lugt. Het wordt een sponsortocht om pater Frans' werk voort te zetten. Alle deelnemers zullen minstens een basisbedrag inbrengen maar we gaan voor meer.



De inzet van pater Frans raakt me en vind ik inspirerend; daarom heb ik besloten mee te wandelen. Een pré is dat ik van wandelen hou, een tegen zijn mijn korte benen en dat ik een dagje ouder word.

Lieve mensen, willen jullie me sponsoren?

Uitgebreide informatie over de 'Walk for Homs' is te vinden op: walkforhoms.nl.

Sponsoren via: <https://www.walkforhoms.nl/actie/karliensymons>

Karliensymons

Kerstkaartenactie IKO

Het Interkerkelijk Overleg, beter bekend als het IKO, komt dit jaar weer met een huis aan huis kerstkaart. 15 verschillende kerken uit de Ronde Venen nemen deel aan dit gezamenlijk initiatief. Inwoners worden zo uitgenodigd om de geboorte van Jezus Christus mee te vieren. Op de kaart staan de aanvangstijden en overige gegevens van de kerstvieringen van de deelnemende kerken vermeld. De kerstviering van onze Oud - Katholieke streeklid van de H. Elia is hierin opgenomen. De kerstkaarten worden medio 17 december in het weekblad "De Groene Venen" verspreid in De Ronde Venen. Dit jaar zonder envelop wat betekent dat er geen invouwvochtend wordt georganiseerd.

Bij mij kunt u een exemplaar vragen als u de Groene Venen niet ontvangt.

Bea Dalebout.

Inzameling voor de voedselbank

Op zaterdag 27 november zullen we weer een inzameling houden voor de voedselbank. Hellen Croonen vertelde me dat er nu 90 tot 100 adressen gebruik maken van de voedselbank. Afgelopen week kwamen er weer meerdere gezinnen bij, vluchtelingen met status, vanuit Afrika en Syrië. De papierwinkel voor uitkering en huursubsidie is voor hen nog niet geheel op orde, dus hulp is belangrijk.



Momenteel is er behoefte aan:

Toiletpapier verpakkingen van 4/6/8 rollen

Blikjes maïs

Pakjes koffiemelk

Spaghetti

Deodorant voor dames en heren.



Geen kleding: de winterkleding kunt u, schoon en heel, afgeven bij de voedselbank zelf op woensdag- en donderdagochtend. We hopen op een mooie bijdrage.

Mariëtte Fakkeldij

Inspirerende momenten vanuit de oecumene: INSPIMENTJES

2020

- 15/07: Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht),
- 01/08: Oogst (Piet Ravensbergen PKN Wilnis),
- 15/08: Vriendschap. Augustinus. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer) RK kerk Mijdrecht)
- 01/09: Vrede (pastoor Erna Peijnenburg en Mariëtte Fakkeldij, OKK)
- 15/09: Herfst (ds. Piet Ravensbergen, Roeline Elzes, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)
- 01/10: Onder de pannen. (ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen, PKN Mijdrecht)
- 15/10 Gods zorg voor de wereld (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
- 01/11: Allerheiligen en Allerzielen (pastoor Erna Peijnenburg en Bea Dalebout, OKK) 1
- 5/11: Het goede leven (ds. Erick Versloot en ds.Elise Jansen (PKN Mijdrecht)
- 01/12: Weest waakzaam. (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
- 15/12: Winter (ds. Piet Ravensbergen, Ada Vis-Verweij (PKN Wilnis)

2021

- 01/01: Nieuwjaar 2021. (pastoor Erna Peijnenburg en Els van Leeuwen-van Asselen, OKK)
- 15/02: De 40-dagentijd (zr. Monica Raassen en Resi Speijer, RK kerk Mijdrecht)
- 01/03: De lente (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht)
- 01/04: Opstanding! Een drieluik. (pastoor Erna Peijnenburg en Anita Vos, OKK)
- 01/05: Vrijheid. (ds. Piet Ravensbergen en mw. Roeline Elzes, PKN Wilnis)
- 01/06: Vocare Deo. Door pastoor Ronald den Hartog en mw. Resi Speijer (RK kerk Mijdrecht).
- 01/07: Wat neem je mee? Door ds. Erick Versloot en ds Elise Jansen (PKN Mijdrecht)
- 01/08: Leven met jezelf (pastoor Erna Peijnenburg en mw. Els van Nieuwmegen, OKK)
- 01/09: Vitaminen (ds. Piet Ravensbergen en mw. Roeline Elzes, PKN Wilnis)
- 01/10: Wie is Maria voor jou? (Pastoor Ronald den Hartog en mw. Resi Speijer, RK Mijdrecht)
- 01/11: *Titel onbekend*. (ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen, PKN Mijdrecht)
- 01/12: Advent. (Pastoor Erna Peijnenburg, Anita Vos, Ellen Hilbers en Mariëtte Fakkeldij, OKK)

Financiën

Opbrengsten collectes vieringen

14 augustus 2021

Aantal bezoekers: 14	
Opbrengst gewone collecte:	€ 63,70
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel	€ 13,20

4 september 2021

Aantal bezoekers: 15	
Opbrengst gewone collecte:	€ 64,00
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel	€ 18,27

18 september 2021

Aantal bezoekers: 16	
Opbrengst gewone collecte:	€ 56,30
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel	€ 16,87

2 oktober 2021

Aantal bezoekers: 21	
Opbrengst gewone collecte:	€ 109,50
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel	€ 17,40

16 oktober 2021

Aantal bezoekers: 21	
Opbrengst gewone collecte:	€ 91,00
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel	€ 18,50

Kerkbalans

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2021 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2021.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 287428,

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:
Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl
Diensten: zie website OKKN.

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar synodaal1@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.