



oud-katholieke statie van de h. elia
de ronde venen



Nieuwsbrief februari en maart 2022

Kerkdiensten

Op dit moment is nog niet bekend wanneer en hoe onze diensten in de Veenhartkerk zullen worden hervat. Zodra daar iets over bekend is zal het via de mail en via de website van onze statie worden bekendgemaakt.

Kerkdiensten

5 februari 2022	19.00 uur
19 februari 2022	19.00 uur
2 maart 2022 aswoensdag	19.00 uur
5 maart 2022	19.00 uur
19 maart 2022	19.00 uur
2 april 2022	19.00 uur

ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK

Tijdens de periode van de lockdown hebben er in onze kerkgebouwen geen vieringen plaatsgevonden. Inmiddels zijn er gelukkig weer vieringen, maar deze zijn ook nog steeds via livestream vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube te volgen.

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria te Haarlem worden uitgezonden op het kanaal Oud-Katholiek Haarlem:

<https://www.youtube.com/channel/UCJJqPtSVe7yRxF4KsGEkRw>

De livestreams vanuit de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht worden uitgezonden op het kanaal van Oud-Katholiek Utrecht:

<https://www.youtube.com/channel/UCM6VedDxxQVekQGph1t2syQ>

Door u op één of beide kanalen te abonneren (klik op knop abonneren naast de naam van het kanaal op YouTube) kunt u de livestreams eenvoudig terugvinden. U kunt YouTube bekijken op uw laptop, desktop, tablet of telefoon maar ook op uw digitale televisie.

Wanneer u in het kanaal op het belletje (icoontje naast abonneren) klikt stelt u herinneringen in. U zult hierdoor een signaal (herinnering) krijgen wanneer er een nieuwe viering wordt uitgezonden.

Overwegingen bij de diensten

5 februari

vijfde zondag na Epifanie *Zondag van de wonderbare visvangst*
Jesaja 6:1-8, 1 Korintiërs 15:1-11, Lucas 5:1-11

Onverwacht

Wie kan in de toekomst zien? Niemand. Maar mensen proberen wel zo goed mogelijk te zien wat hen te wachten staat. Voorspellingen zijn belangrijk. Die van het weer, de economie en tegenwoordig ook de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. Wat zou het makkelijk zijn als wat je verwacht ook allemaal precies zo gebeurt. Of moeten we dat niet willen?

In goede verhalen gaat het namelijk vaak over wat mensen níet verwachten. Dat maakt boeken spannend en films ontroerend. In de bijbel gaat het ook vaak over het onverwachte. Jesaja vond zichzelf maar een mislukkeling, totdat er iets met hem gebeurde dat hem deed uitroepen: 'Hier ben ik Heer! Zend mij!' En ook het evangelie vertelt over een enorme verrassing. Een overvloed van leven, die een mens boven zichzelf doet uitstijgen, én tot zichzelf brengt.

19 februari

zevende zondag na Epifanie *Zondag van de barmhartigheid*
Genesis 45:3-11 en 15, 1 Korintiërs 15:35-14, Lucas 5:27-38

Hebt uw vijanden lief

'Hebt uw vijanden lief'. Onlangs zag ik de documentaire "Alleen tegen de staat" die gaat over slachtoffers van het toeslagenschandaal. Al kijkend kun je er niet omheen hoe deze mensen hebben geleden onder wat hen overkwam, en hoe ze er ook, misschien wel voor het leven, ernstig door beschadigd werden. Wat kun je dan met deze woorden van Jezus?

De eerste lezing van vandaag geeft lucht. Jozef vergeeft zijn broers, die hem als slaaf hadden verkocht om van hem af te zijn. Maar: hij doet dit pas jaren later, als hij onderkoning is geworden in Egypte en ziet, dat hij door nu op deze plaats te zijn, de hongerdood van heel veel mensen kan voorkomen. Nergens staat dat hij zijn broers ook nog 'gewoon' lief had op het moment dat ze hem verkochten. Dankbaar kan hij zijn, over hoe God zijn leven verder geleid heeft, en hoe hij de kracht kreeg daarin mee te gaan. Dat is de bron van de kans op vergeving gebleken.

2 maart

aswoensdag
Amos 5: 6-15, 2 Korintiërs 5:20 – 6:10, Matteüs 6:1-6, 16-21

Zoek de Heer en je zult leven

Het begin van de vastentijd is, zoals ieder jaar, een oproep tot het doen van goede gaven, van gebed en van vasten. We horen deze oproepen jaarlijks vanuit het evangelie van Mattheüs. De bedoeling is niet om het leven aan banden te leggen of enkel maar om het te versoberen. Dat hebben we de afgelopen tijd al vaker moeten meemaken. De veertigdagentijd is geen tijd van 'afzien van' maar van je richten op het leven. 'Zoek de Heer en je zult leven', zegt de profeet Amos. Want leven is niet zoveel mogelijk van alles, maar een gericht zijn op wat echt van waarde is. Leven vanuit het besef dat je tijd beperkt is. Dus doe wat goed is en gelukkig maakt: geef aan wie nodig heeft, leef in contact met je Schepper, verdoof jezelf niet met wat te veel is. Dan zul je leven!

12 maart

2^e zondag van de 40-dagentijd

Exodus 34:27-35, 1 Korintiërs 13:1-13, Lucas 9:28-36

Stralend!

Een mens die straalt – we hebben het allemaal wel eens gezien. Verliefd, of net geslaagd voor een examen, of in wat voor gelukkige toestand dan ook! Bijzonder is het verhaal over Mozes, die in de woestijn op de berg met God kon spreken. Als hij dan naar beneden kwam om de mensen te vertellen wat God had gezegd, straalde hij zo, dat de mensen niet dichtbij hem durfden te komen: die glans moest namelijk van God zelf zijn, zo mooi, dat het een mens te veel zou kunnen worden. Daarom doet Mozes een doek over zijn hoofd om op die manier tegen het volk te spreken; als hij weer bij God was deed hij de doek weer af.

Het verhaal over Jezus, die op de berg begint te stralen en dan ineens samen met Mozes en Elia is, is een verwijzing naar dit verhaal over Mozes. Door God aangeraakt kan een mens gaan stralen. Het kan voelen als verliefdheid, als geslaagd zijn omdat je voelt dat je goed bent in Gods ogen. Dit stralende gevoel is niet voorbehouden aan enkele grootheden. Zij zijn wel de mensen op wie we ons mogen richten, om dan ook zelf te mogen stralen, op onze manier.

26 maart

vierde zondag van de 40-dagentijd

2 Kronieken 36:14-23, 2 Korintiërs 5:14-21, Lucas 15:11-32

Broederschap is gedoe

Een vader had twee zonen... en daarmee begint het gedonder. Want Kaïn werd jaloers op zijn broer Abel en sloeg hem neer, Jakob stal van zijn broer Esau het eerstgeboorterecht, de zonen van Jakob verkochten het lievelingszootje Jozef stiekem aan een slavenhandelaar. Steeds weer getuigen de bijbelverhalen over de grimmige strijd tussen mensen die broeders zouden moeten zijn. Als dus Jezus een verhaal begint met de zin: Een vader had twee zonen... dan houden de luisteraars hun hart vast. En inderdaad, ook deze twee zijn elkaars tegenpool, al snel scheiden hun wegen, en als die weer samen komen, omdat de verloren zoon huiswaarts keert, is er boosheid en frustratie bij de andere zoon. Over broederschap gaat het, en wat in de weg kan komen te staan: macht, afgunst en schuld. Maar ook over gelijkheid, liefde en vergeving, dankzij de vader. Het kán.

In Memoriam

Piet Oudshoorn

* 8 augustus 1932

† 7 december 2021

Na een ziekbed van enkele maanden overleed op 7 december jl. Piet Oudshoorn, in de leeftijd van 89 jaar. Hij was geboren in Vinkenveen in een hecht en groot gezin. Zijn werkzame leven begon hij als boerenhulp. Daarna werkte hij bij een melkcontrolestation en vervolgens ruim 25 jaar bij Menken in Wassenaar. Op de fiets en op de brommer reed hij de hele provincie af voor de controle van de melk. Overal waar hij kwam en ook op het bedrijf zelf was hij een graag geziene man, want hij kon met iedereen goed opschieten.

Tijdens een dansavond ontmoette hij Nel Homan. Ze dansten op de muziek van *Ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant*, en dat bleek het begin te zijn van hun lange relatie. Ruim 62 jaar waren ze getrouwd en ze kregen drie kinderen: Cor, Annet en Mirjam.

Piet was een man die van het leven genoot. Heel lang was hij gezegend met een goede gezondheid. Hij was graag bezig en graag buiten.



Na zijn pensionering werkte hij dagelijks in de kwekerij van zijn zoon Cor. Hij kon en ging er altijd op de fiets naartoe, regen of zonneshijn. Overal waar hij kwam mocht hij graag klussen en handige oplossingen verzinnen om dingen makkelijker te maken. In het afgelopen najaar werd hij ziek. En toen bleek dat er geen genezing meer mocht zijn, heeft hij dat geaccepteerd en moedig gedragen. Tot het einde kon hij thuisblijven, liefdevol verzorgd door zijn vrouw Nel, zijn kinderen en hulpverleners van buiten. Zijn hart volgend als altijd, wist hij ook wanneer het moment gekomen was dat het voor hem genoeg was. 'Het is mooi geweest', zei hij. Dat is zowel een dankbare uitspraak over zijn lange leven als zijn eigen overgave aan het einde. Hij was niet bang of ongerust en vertrouwde erop dat het goed zou zijn. Zijn kinderen en schoonkinderen en zijn kleinkinderen kwamen allemaal nog bij hem, zodat hij van ieder persoonlijk afscheid kon nemen. Aan zijn kleinkinderen vroeg hij of ze hem, bij zijn uitvaart, zouden willen dragen. Hij was, samen met Nel, heel trots op hen! En dat hebben ze gedaan, tijdens een de afscheidsdienst die op 13 december plaatsvond in het

uitvaartcentrum in Wilnis. Hij is daar begraven op een mooie plek in de natuur waar hij zo van hield, met uitzicht op zijn geliefde geboorteplaats Vinkenveen.

De Elia cantorij, waar zijn vrouw Nel altijd met zoveel plezier bij heeft gezongen, verzorgde onder leiding van Anita Vos de zang, en pastoor Erna Peijnenburg leidde de dankdienst rondom zijn leven.

Er was en is veel om dankbaar voor te zijn bij het einde van het leven van deze mens. Een dankbaarheid die het verdriet niet wegneemt, want ook dat is er en mag tijd en ruimte krijgen. 'Hij was een man van eerlijk en trouw', zoals Nel over hem zei, een mens die bijna altijd met een lach door het leven ging, in verbondenheid met de mensen die hem omringden.

Laten we bidden om de kracht die Nel, haar kinderen en kleinkinderen nodig hebben om dit verlies te dragen. Hopelijk zullen de goede herinneringen hen sterken, zodat ze van het leven kunnen genieten en er op hun eigen wijze wat van maken, zoals Piet dat heeft gedaan. Moge hij rusten in vrede.

GEZICHTSVERLIES

*Wij zullen kennen
zoals we gekend zijn
en er begint een nieuw leven*

(Huub Oosterhuis)

Ongemak

Al anderhalf jaar horen mondkapjes tot onze standaarduitrusting en bijna iedereen heeft er een hekel aan. Vanwege het ongemak, zeker. Maar het gaat geloof ik ook dieper dan dat. Het roept weerzin op, het bedekken van ons gezicht, en het niet goed kunnen zien van het gezicht van de ander. Toont ons gezicht niet wie we zijn, en wat er in ons omgaat? Het voelt alsof we onszelf verbergen voor elkaar, terwijl we dat niet willen, en ook alsof we elkaar niet echt kunnen ontmoeten met zo'n ding voor ons gezicht.

Aan een gezicht kun je immers vaak zien hoe het met iemand gaat. Zo werd het gezicht van Kaïn grimmig toen hij zag dat de rook van zijn offer niet opsteeg en dat van zijn broer Abel wél, we

lezen over het schaamrood dat de kaken van Ezra kleurde en over tranen die de ogen van Job rood maakten.

Open contact

Een gezicht is veelzeggend dus, het is, zo kun je zeggen, de kern van wie iemand is. En dat moeten we nu vaak grotendeels voor elkaar verbergen. Maar, van de andere kant: waren we daar niet altijd al wel goed in? Niet voor niets bestaan er uitdrukkingen als: het gezicht in de plooi houden, je gezicht niet willen verliezen, een blij gezicht trekken (om te verbergen hoe het echt met je gaat...).

Ik las laatst over een professor die in een islamitisch land ging lesgeven aan een groep vrouwen, van wie hij vanwege hun gezichtssluier alleen de ogen kon zien. Een groot nadeel, dacht hij aanvankelijk. Want hoe kon hij nu zien of ze nog bij de les waren, of ze het saai vonden misschien of dat de stof bepaalde emoties bij hen opriep? Maar toen gingen hem andere dingen opvallen, waar hij misschien anders nooit op had gelet: lichaamshouding, de bewegingen van de handen. Een mens kan spreken met zoveel meer dan alleen het gezicht.

Het kunnen zien van iemands hele gezicht is dus geen garantie voor een open contact, en we hebben als mens niet alleen onze gezichtsuitdrukking maar kunnen ook onze lichaamshouding en ons hele doen en laten veelzeggend laten zijn. Het dragen van gezichtsbedekking hoeft ons niet anoniem of onzichtbaar te maken. Tenzij we erin 'wegkruipen', ons er door laten uitschakelen in zekere zin. Maar dat hoeven we niet te doen.

Gods gezicht

Paulus schrijft: *Nu kijken we nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.* (1 Kor. 13:12) Hij heeft het over de waarheid en het geheim van het leven. En, dat aangezicht waar hij het over heeft verwijst ook naar God. *Niemand heeft ooit God gezien*, schrijft de evangelist Johannes (1:18), *maar wij mochten zijn glorie aanschouwen: Jezus, Zoon van de levende God.* In Jezus krijgt God zelf een gezicht, zo openbaart God zich aan ons.

Uit uw hemel zonder grenzen / komt Gij tastend aan het licht / met een naam en een gezicht / even weerloos als wij mensen. Dit lied leidt ons in een paar woorden van kerstmis naar de lijdenstijd.

Gezichtsverlies?

Want deze mens, evenbeeld en gestalte van God, zal in het nauw gedreven worden, Hij zal moeten lijden en zal worden vernederd. Jezus zelf lijdt gezichtsverlies: *Ben jij de koning der Joden? Red dan jezelf en kom van dat kruis af!* Hij wordt gehangen als een misdadiger, het wordt donker en het lijkt of het doel van heel zijn leven eindigt in onduidelijkheid en mislukking. *Was Hij het nou die Israël zou verlossen? Wij hadden zo gehoopt.* (Lucas 24:21)

Levenskracht

Maar dit verhaal eindigt niet met geweld, dood en tranen. Hoe meer Hij in het nauw gedreven werd, hoe meer hem zijn vrijheid werd ontnomen en uiteindelijk zelfs alles wat Hij had, zelfs zijn leven – des te meer liet Hij zien wie Hij is. Zijn vertrouwen op God als bron van het leven was sterker dan de dood, sterker dan alle tegenslag en alle geweld. In plaats van gezichtsverlies te lijden en te verdwijnen in het niets overwon Hij de dood en toonde ons het gezicht van God. Zijn leven werd een eindeloze getuigenis van de God die leeft.

De vrijheid van Christus

En wat kunnen wij, die als christenen genoemd zijn naar Hem, dan beginnen in deze tijd van onvrijheid? *Welnu, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen.* (Gal. 4:31-5:1). De vrijheid is niet dat we vrij zouden zijn van angst, van dreiging of van vrijheidsbeperkende maatregelen. De vrijheid is dat we midden in die situatie kunnen getuigen van de God die leven is en leven geeft. Net zoals Hij dat deed te midden van de angst en dreiging en onvrijheid van zijn tijd. Dus we zullen horen dat Hij het juk op zijn schouders nam, dat Hij zijn kruis droeg. En hoe dat hem niet verhinderde zichzelf te blijven, zijn gezicht te laten zien. Mogen wij dan in zijn spoor vrij zijn te midden van vrijheidsbeperkende maatregelen. En ons ware gezicht laten zien in tijden van verplichte mondkapjes. Moge de 40dagentijd ons troosten en opnieuw inspireren. We zijn niet alleen.

Erna Peijnenburg



Activiteiten

Najaarssynode

De najaarssynode is op 27 november jl. digitaal gehouden. In plaats van 1 hele dag is de synode beperkt geweest tot de ochtend en is het onderwerp van herijking Bestuur & Organisatie OKKN doorgeschoven naar de voorjaarsynode van 2022.

Wat wel op de agenda stond waren de volgende punten:

1. Opening
2. Benoeming Notulencommissie
3. Uitslag schriftelijke verkiezingen
4. Verslag Collegiaal bestuur
5. Financieel verslag 2020
6. Begroting 2022

De uitslag van de verkiezingen is dat Han de Rijk als thesaurier-generaal gekozen is. Petra de Bruin als voorzitter van het Presidium, voor herverkiezing van secretaris Margot Kersaan en voor herverkiezing als vice-voorzitter: Floris Wagenaar. Claudia van den Brink-Lenten is als lid begrotingscommissie gekozen.

De verslagen van het bestuur en het financieel verslag is terug te lezen in de notulen van de synode vergadering. Deze is op aanvraag bij Edwin te verkrijgen.

Wereldgebedsdag 2022

Vorig jaar was de Wereldgebedsdagviering noodgedwongen online te volgen via het landelijk comité.

Dit jaar hopen we weer op een fysiek samenzijn in De Rank of de Janskerk te Mijdrecht. Alles hangt af van de regels en adviezen rond de coronapandemie op dat moment.

**Op voorhand nodigen we u van harte uit voor:
De wereldgebedsdagviering op vrijdag 4 maart a.s.
Thema is "Gods belofte"**

Dit jaar voorbereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord Ierland.

Als er meer duidelijkheid is zullen we u informeren via de mededelingen voorafgaand aan de vieringen en via de plaatselijke weekbladen.

Met vriendelijke groet, namens het plaatselijk comité,
Els van Nieuwmegen.

Financiën

Opbrengsten collectes vieringen

30 oktober 2021

Aantal bezoekers: 30	
Opbrengst gewone collecte:	€ 116,40
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel	€ 21,97

13 november 2021

Aantal bezoekers: 13	
Opbrengst gewone collecte:	€ 42,50
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel	€ 15,15

27 november 2021

Aantal bezoekers: 22	
Opbrengst gewone collecte:	€ 78,70
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel	€ 13,96

11 december 2021

Aantal bezoekers: 16	
Opbrengst gewone collecte:	€ 36,95
Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel	€ 12,35

Actie Kerkbalans

De actie kerkbalans 2022 is in januari van start gegaan. Veel voorbereidend werk is weer verricht door Frans en Marijke Leeuwerik.

De bedoeling was de eerste kerkbalansenvelopen uit te reiken bij de kerkdienst van 22 januari 2022, maar helaas kon deze dienst vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden.

Daarom zijn de kerkbalansenvelopen bij de parochianen bezorgd door Els van Leeuwen, Ryan Dries, Frans en Marijke Leeuwerik. Dank voor hun inzet.

Hopelijk wordt de actie net als vorig jaar, wederom in coronatijd met zijn beperkingen, weer een succes. Kerkbalans is immers voor onze statie enorm belangrijk.

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2022 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2022.

De penningmeester.

Bijzondere collecte 1^e kwartaal 2022

De bijzondere collecte wordt bestemd voor de vastenactie 2022 van de landelijke kerk.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:
Mariëtte Fakkeldij: tel. 06-83239427 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.