

Beste mensen van LEEF! de Weg en de Veenhartkerk,



‘In welke kerken komt dit kruis dan allemaal te staan?’ Een vraag die we meerdere keren kregen als predikanten. En er werd steeds dankbaar geknikt en gehumd als we alle kerken opnoemden die meedoen. Zo mooi dat dit kan! Juist van de week vertelde een mevrouw dat ze vroeger alleen naar de gereformeerde bakker mochten en dat ze zo blij is met hoe het nu gaat. We hebben tenslotte één Vader!

Afgelopen zondag was het alweer de 3^e week van de 40dagentijd. We zijn op de helft en deze zondag stond het kruis bij ons in de kerk.

Aan het begin van de dienst zongen we met elkaar een lied over het licht van Christus.

Jezus is het licht voor de wereld en daar hebben we ook om gebeden. Dat zijn licht en zijn liefde juist daar zijn waar het zo donker is.

Dat aan het licht komt wat niet goed is.

Dat in het licht gezet wordt wat van God is.

Een aantal mensen heeft dit ook op het kruis geschreven. Het verlangen dat Jezus met zijn licht schijnt in de donkere wereld.

Prachtig ook dat dit The Passion kruis verlicht is en dat je dat extra goed ziet in het donker.

Het kruis, een verdrietige plek is tegelijk ook de plaats waar het licht van Christus ons tegemoet straalt.

Het is de plek waar we ontdekken wat liefde tot het uiterste is, de meeste ultieme vorm van liefde; Jezus die bereid was om te sterven om alles waar wij in tekort schieten. Daar aan het kruis heeft God de macht van het donker en het kwaad gebroken.

En het lege kruis wijst ons alvast op de opstanding.

Wat een troost dat wij weten dat deze Liefde het gewonnen heeft.

Dat alles eens goed komt. Daar kijken we zo naar uit.

In Christus verbonden,

Hij maakt ons één,

Hij brengt ons samen!

Namens de Protestantse gemeente Mijdrecht,
ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen

