



Nieuwsbrief november, december en januari 2022/2023

Kerkdiensten

Kerkdiensten

29 oktober	19.00 uur	24 december	21.00 uur
12 november	19.00 uur	14 januari	19.00 uur
26 november	19.00 uur	28 januari	19.00 uur
10 december	19.00 uur	11 februari	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

Overwegingen bij de diensten

12 november **Een onzinnige vraag. En een zinnige.**

Zondag van de zeven broeders

2 Makkabeeën 7:1-2 en 9-14, 2 Tessalonicenzen 3:7-13, Lucas 20: 27-38

Het zal je maar gebeuren als jonge getrouwde vrouw, dat je man sterft, nog voor jullie kinderen konden krijgen. Een wet in Israël schrijft voor dat dan de broer van je man met je trouwen moet. Een sociale regel is dat, want het voorkwam dat een weduwe zonder kinderen (en dat is zonder hulp) moest achter blijven. Maar het noodlot slaat nogmaals toe en ook deze tweede man sterft snel. Gelukkig – in een bepaald opzicht – is er nog een broer. En ook hij sterft. En nog een broer... Uiteindelijk zal deze vrouw met zeven broers na elkaar getrouwd zijn, ze blijft de hele tijd kinderloos en als laatste sterft zij zelf. Wat een drama, voor de vrouw, voor die broers toch ook, die hun huwelijkspartner niet konden kiezen en al hun broers verloren en allemaal kinderloos bleven. En het enige dat de Sadduceeën hierover kunnen vragen is: "En van wie is deze vrouw dan in de verrijzenis de vrouw? Want ze is met alle zeven getrouwd geweest..." Zou je ze niet?! Jezus gaat er niet eens op in, op deze stomme vraag. Maar hij richt wel de aandacht op de verrijzenis. Wie durft daarin te geloven, in deze wereld waarin mensen soms zo worden beproefd? Wie blijft daarin hoopvol de ogen gericht houden op de God van het leven? Die vraag is wél belangrijk!

26 november. **Voeg je bij de stroom van hoop**

Eerste zondag van de Advent

Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:8-14, Matteüs 24:32-44

In de eerste dagen van het nieuwe kerkelijke jaar klinken woorden van hoop. *De volken zullen samenkomen en God zelf zal recht spreken en dan zullen zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en speerpunten tot sikkels.* Woorden van de profeet Amos. *Heb je naaste lief gelijk jezelf, want dan vervul je de gehele wet!* Woorden van de apostel Paulus, die ook nog zegt: *De nacht loopt ten einde, de dag komt dichterbij.*

Nóg onverwoestbaarder dan alle macht en geweld waar deze wereld zo vol van is, is de stem van de hoop waarmee de Heer zelf mensen blijft roepen. De Advent is de tijd waarop we ons bewust willen afstemmen op die stem. Geen geringe opgave in een luidruchtige en vaak donkere wereld. Maar ook een wereld waarin ontelbare christenen over de hele wereld deze eeuwenoude woorden weer horen en bezingen, om zo op weg te gaan naar Kerstmis. We voegen ons in die stroom van volken, opdat echt zichtbaar mag worden waar Amos van droomde.

10 december **Het komt goed**

Derde zondag van de Advent

Jesaja 35: 1-10, Jakobus 5:7-10, Matteüs 11:2-11

Zie, de woestijn zal bloeien. Waar het droog is zullen bronnen zijn, waar het nu niet begaanbaar is ontstaat een weg, ja een heilige weg! Die weg zal door geen onverlaat worden betreden – want die gaat toch liever zijn eigen weg. Met een blij vertrouwen zet de profeet Jesaja zijn geloof op papier. In de donkere wereld waarin hij leeft – want realiteit zijn zijn woorden nog niet – voelt hij geen angst als hij deze woorden opschrijft.

Het goede dat God heeft beloofd zal door geen overlaat gedwardsboomd worden!

Woorden van profeten zijn als de twee schalen van een weegschaal. Enerzijds stellen ze in scherpe bewoordingen aan de kaart wat er niet goed gaat in de wereld om hen heen. Ze waarschuwen dat het verkeerd gaat en roepen op tot bekering. Anderzijds houden ze het geloof in de God van Israël hoog en laten ze niet toe dat mensen vervallen tot cynisme of hopeloosheid. Die twee schalen horen bij

elkaar. Op zondag Gaudete (weest blij!) mogen we ons laven aan de hoop.



24 december **Wees niet bang**

Kerstmis

Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20

“Wees niet bang”. Het zijn de woorden die de engelen spreken tegen de herders, op het moment dat een groot licht hen in de nacht omstraalt. Van plotselinge duisternis kun je bang worden; van plotseling licht dus ook. Het is het licht van Gods nabijheid – zo dicht als in deze nacht is Hij nog nooit bij ons geweest. Dat is wat we vieren. God zelf komt op aarde, geboren als een kind in ons midden. Geen wonder dat de herders schrikken. *Niemand kan God zien en in leven blijven* (Exodus 33:18), want God is zo groot dat het een mens te veel zou zijn. Maar in het evangelie van Johannes (1:18) staat: *Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.* Dat is wat we vieren, dat God in Jezus Christus als mens op aarde komt, dat Hij dus ervaart en weet wat het is om mens te zijn, met alles wat een mens moet dragen en verdragen. Zo dicht wil God bij ons zijn. En dat mag ons vervullen met ontzag. Een ontzag dat ons uiteindelijk van angst zal verlossen.

14 januari

Kopje onder gaan met de Heer

Doop van de Heer in de Jordaan

Jesaja 42:1-9, Handelingen 10:34-38, Matteüs 3:13-17



Ook Jezus werd gedoopt. Had Hij dat nodig dan? Dat was ook de vraag van Johannes de Doper, naar wie Jezus toeging om de doop te ontvangen. Johannes zegt: “Ik zou door ú gedoopt moeten worden! En u komt naar mij?’ Het antwoord van Jezus is: “Laat het geschieden, want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Een raadselachtig antwoord. Maar wat opvalt is het woord gerechtigheid. Daar is het Jezus om te doen. Die gerechtigheid kan Hij niet brengen vanaf een onaantastbare positie, vanuit een ivoren toren. Voor die gerechtigheid moet ook Jezus de diepte in, zal ook Hij kopje onder moeten gaan. Door de dood heen, zoals het volk Israël door de Rode zee, om aan de andere kant leven te ontdekken

dat sterker is dan alle dood. Zo zal deze Messias als mens naast mensen staan. Niet om vanuit onaantastbare positie te vertellen hoe het zou moeten, maar door als gids met ons mee te gaan door het duister, op weg naar licht.

28 januari

God ervaren

Opdracht van de Heer in de tempel

Maleachi 3:1-4, Hebrëen 2:14-18, Lucas 2:22-40

De lezingen uit het evangelie gaan over Godsontmoeting. Ene Simeon, die wordt omschreven als een rechtvaardige, een mens die bezield was door de heilige Geest, ervaart de aanwezigheid van God als hij in de tempel de kleine Jezus in zijn armen krijgt. En hetzelfde gebeurt met Anne, die ook in de tempel was. Dat was ook niet zo’n verrassing, want van haar wordt gezegd dat ze zo ongeveer dag en nacht in de tempel was om te vasten en te bidden. Maar je kunt nog zoveel in de tempel zijn, dat wil niet zeggen dat je dan ook constant de aanwezigheid van God zult ervaren. Kloosterlingen zullen dat beamen! Maar op de dag dat Simeon Jezus in de armen kreeg werd zij onderdeel van die gebeurtenis door erbij te komen, God te loven en te spreken over de verlossing van Jeruzalem. De aanwezigheid van God ervaren mag dan een heel persoonlijke belevenis zijn, de betekenis ervan is veel breder en dieper, want het verandert de manier waarop je in het leven staat en richt een mens op de verlossing die beloofd is, niet alleen voor jou, maar voor de stad, de gemeenschap van mensen waarin je leeft.

Hier in de kou

*Hoe leit dit kindeke hier in de kou
ziet eens hoe alle zijn ledemens beven*

Een kerstliedje dat ik als kind zong. Ik geloof niet dat het tegenwoordig nog in kerken gezongen wordt. Maar denkend over het komend kerstfeest schoot het zo maar in mijn gedachten. *Hier in de kou*. Zelf opgroeïend vanaf eind jaren '60 in decennia van gemiddeld stijgende welvaart had ik niet gedacht dat kou ooit ons probleem zou zijn. Wij hebben immers – zoals een hoogbejaarde dame uit Alkmaar graag tegen me zei - “dat knopje van de verwarming in huis, waarmee je het zomaar lekker warm kunt maken”. Deze mevrouw had natuurlijk de tijd nog wel meegemaakt dat dat allemaal niet zo makkelijk ging, de tijd van de kolenboer en de tijd van vóór de centrale verwarming. Zij bleef zich over “dat knopje in haar huis” haar hele leven dankbaar verwonderen. Vrij plotseling zitten we echter in een situatie waarin niet iedereen zomaar meer het huis kan

verwarmen en zitten er in ons land mensen in de kou. Zeker de mensen die wonen in huizen die niet goed geïsoleerd zijn, en dat zijn er in ons land nog best veel, 90.000 huishoudens in de Randstad alleen al, las ik ergens.

Midden in de winternacht?

En zo beleven we kerstmis dit jaar misschien wel met nieuwe ogen. We vieren het grote geloofsgeheim dat God zelf naar de wereld kwam, dat Hij ons menselijk bestaan ging delen en dus meteen al te maken had met zoiets vervelends als kou lijden. Een klein kind, geboren in een wereld waarin er geen plaats voor hem was, en midden in de winternacht. *Het hagelde en 't sneeuwde en 't was er zo koud, de rijp lag op de daken*, zong ik vroeger, overigens alweer geen oud-katholiek kerstliedje. En dat zal wel niet toevallig zijn. De oud-katholieke kerstliederen zoals die in ons blauwe gezangboek staan zijn heel wat meer geijkt op de bijbel dan kerstliederen die zich toeleggen op de verbeelding van de winterkou. Als je in Lucas 2 leest over de geboorte van Jezus kun je lezen dat het donker was in de nacht dat hij geboren werd en dat hij in een voederbak kwam te liggen omdat er voor hen geen plaats was in de herberg, maar nergens in de bijbel staat dat het winter was. Er staat geen enkele aanwijzing over welke tijd van het jaar het was. Pas vanaf de vierde eeuw na Christus ging men de geboorte van Christus vieren op 25 december.

In de kou staan

Die datum is natuurlijk niet toevallig gekozen. Op ons noordelijk halfrond werkte de zonnewende, de terugkeer van het licht, mee bij de beleving van de komst van Gods licht op aarde. We vieren wel kerstmis op die dag, maar verder weten we niet op welke dag van het jaar Jezus nou geboren is. Is daarmee het idee dat Jezus in de kou zou zijn geboren dus ook maar onzin?



Dat niet per se, lijkt me. Je kunt los van de tijd van het jaar in elk geval wel zeggen dat zijn ouders in de kou kwamen te staan, toen bleek dat ze hoogzwanger in geen enkel huis konden overnachten. En zo kun je ook met recht zeggen dat Jezus terecht kwam in een koude wereld, waarin zijn ouders meteen met hem moesten vluchten om te ontkomen aan de kindermoord van koning Herodes.

Koud is de wereld in veel opzichten nog steeds. Veel mensen ter wereld hebben, net als Jezus en zijn ouders, geen dak boven hun hoofd, geen veilige haven voor de nacht. Veel mensen moeten leven in oorlog, honger en

onvrijheid. Veel kinderen leven en groeien op in mensonwaardige situaties. Christus is geboren als één van hen. In Hem weet God uit ervaring wat het is om in de kou te staan. Figuurlijk én letterlijk.

Licht én warmte

Als kerstmis een feest van licht én warmte is, zoals zovelen zeggen, dan zou het ook betekenis moeten hebben voor de kou die we in op dit moment ervaren. Of dit nu kou is in meer figuurlijke zin of de letterlijke kou van een niet te verwarmen huis. Dat God als mens op aarde kwam betekent dat de kou waaraan mensen nu lijden en de kou waaraan wij zelf lijden Hem een zorg is. Hij weet wat het is om mens te zijn, Hij weet wat we doormaken. Zijn komst op aarde wil licht en warmte zijn in ons leven, en de hoop die ons gaande houdt. Zijn geboorte raakt ons met een liefde die kou verdrijft en ons in beweging zet om warmte te verspreiden waar we kunnen, gesterkt door zijn Geest.

Erna Peijnenburg

Allerzielen

Mensen gedenken die gestorven zijn, het noemen van de namen die leven in je hart. Het is belangrijk om daarvoor ruimte maken, en ook om dit samen te doen. Hun herinnering is een levende werkelijkheid in ons bestaan, want ons verhaal is met dat van hen verweven. Ze gaven ons leven door, letterlijk of door wat ze ons hebben geleerd of door wat ze voor ons hebben betekend. We hebben elkaar liefgehad. Ze hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn. Ze horen bij elkaar de heiligen wiens levens we vieren op Allerheiligen en de mensen die ons persoonlijk heilig zijn, en die we liefdevol gedenken op Allerzielen.

We vieren dit jaar Allerheiligen en Allerzielen op zaterdag 29 oktober. We steken een lichtje aan om de mensen te gedenken die een licht in ons leven zijn geweest. Als er mensen zijn waarvan u wilt dat hun namen worden genoemd in deze dienst (tijdens de voorbeden) kunt u die – bij voorkeur - via mail doorgeven: erna.peijnenburg@okkn.nl.



Veilige kerk: Dit is uw kans om mee te doen

Op 19 oktober kwamen kerkmeesters en een paar andere vrijwilligers van onze statie samen om te praten over het onderwerp veilige kerk. Geen lichte kost, aangezien het gaat over de maatregelen die in onze kerk genomen zijn ten behoeve van de aanpak en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op de website van onze kerk – www.oudkatholiek.nl – is onder het kopje *Organisatie* het kopje *Veilige Kerk* te vinden. Wie dat aanklinkt vindt onder andere:

- welke vertrouwenspersonen er zijn en hoe je hen kunt bereiken
 - wat je kunt doen als je slachtoffer bent van seksueel grensoverschrijdend gedrag in onze kerk
 - wat je kunt doen als je in onze kerk signalen opvangt dat er - mogelijk – sprake kan zijn van grensoverschrijdend gedrag waar een pastoor of vrijwilligers van de kerk bij betrokken is.
- Voor dat laatste onderwerp is een stappenplan ontwikkeld, dat eigenlijk heel uniek is: geen enkele kerk heeft dat nog zo concreet en uitgebreid. Het wijst je stap voor stap wat je moet doen, uitgaande van je eigen rol en positie binnen onze kerk.

Op 19 oktober hebben we met de aanwezigen het werken met dit stappenplan geoefend. Omdat we niet in de school terecht konden en de ruimte beperkt was, kon niet iedereen die dat wilde aan deze avond deelnemen.

Maar: er is nog een kans. Op de avond bespraken we een vijftal cases rondom – mogelijk – seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van het online stappenplan kun je er achter komen wat je in zo'n situatie moet doen en wat er van je gevraagd wordt.

Wilt u dit ook eens proberen en met het stappenplan oefenen? Stuur een mailtje naar onze pastoor. Zij stuurt u dan de vijf cases toe. Met behulp van het stappenplan kunt u dan zelf thuis aan de slag, om uit te vinden hoe je in deze gefingeerde situaties zou moeten handelen. U kunt uw antwoorden weer opsturen naar Erna, die daar graag op zal willen reageren.

Dus wilt u hierin ook wegwijs worden? Vraag de vijf cases aan. Fijn als u meedoet, want: Preventie en alert zijn op dit gebied is een verantwoordelijkheid die we allemaal samen moeten dragen.

Activiteiten

Adventsmaaltijd

De contactgroep verzorgt een adventsmaaltijd voorafgaand aan de 3e adventsviering op zaterdag 10 december. Parochianen vanaf 75 jaar worden hiervoor uitgenodigd.



We gaan samen op weg naar kerst, een samenkomst waarbij we bidden voor licht in deze donkere tijd en we zingen advents liederen met medewerking van Anita Vos.

We maken er een gezellig samenzijn van.

De contactgroep.

Inzameling voor de voedselbank 2022

Op zaterdag 26 november zullen we weer een inzameling houden voor de voedselbank. Heleen Croonen vertelde me dat er nu 100 adressen gebruik maken van de voedselbank. Mensen blijven langer gebruik maken van de voedselbank door de hogere energiekosten. Ze zien nog geen mensen die een eigen huis bezitten, AOW'ers of tweeverdieners, zoals we wel in het landelijke nieuws hoorden.

Momenteel is er behoefte aan:

- Toiletpapier verpakkingen van 4/6/8 rollen
- Schoonmaakmiddelen
- Wasmiddelen
- Potten augurken en zilveruitjes
- Chocoladepasta
- Blikjes ragout



Geen kleding: de winterkleding kunt u zelf, schoon en heel, afgeven bij de voedselbank op woensdag- en donderdagochtend. We hopen op een mooie bijdrage vanuit onze statie.

Mariëtte Fakkeldij

Kerstkaartenactie IKO

Het Interkerkelijk Overleg, beter bekend als het IKO, komt dit jaar weer met een huis aan huis kerstkaart. Verschillende kerken uit de Ronde Venen nemen deel aan dit gezamenlijk initiatief. Inwoners worden zo uitgenodigd om de geboorte van Jezus Christus mee te vieren. Op de kaart staan de aanvangstijden en overige gegevens van de kerstvieringen van de deelnemende kerken vermeld. De kerstviering van onze Oud - Katholieke statie van de H. Elia is hierin opgenomen. De kerstkaarten worden medio 16 december in het weekblad "De Groene Venen" verspreid in De Ronde Venen. Zonder envelop wat betekent dat er geen invouwochtend wordt georganiseerd. Bij mij kunt u een exemplaar vragen als u de Groene Venen niet ontvangt.



Bea Dalebout.

Gespreksavonden in de Statie

In het verleden waren er wel bijbelavonden in onze statie. Uitgangspunt van gesprek was steeds het lezen van een bijbeltekst, en vandaar uit zochten we de verbinding met ons eigen leven. Dit seizoen kiezen we een andere invalshoek. We steken in bij een actueel thema (de onderwerpen werden op de gemeentevergadering van 28 september aangedragen) en zoeken van daaruit de verbinding met ons geloven en de bijbel die ons inspiratie biedt.

De avonden vinden steeds plaats bij iemand thuis. We hopen dat dat in verband met corona steeds mogelijk zal blijven. Hier volgen de data en de onderwerpen:

Woensdag 30 november: Over vluchtelingen

Deze avond vindt plaats aan het begin van de advent. Jozef en Maria waren dakloos toen hun zoon in Betlehem geboren werd en werden vlak daarna vluchteling om aan de moordzucht van koning Herodes te ontkomen. Mensen die nergens terecht kunnen zijn helaas van alle tijden en ook in ons land zijn de berichten uit het opvangcentrum in ter Apel vaak verdrietig. Ondertussen zijn zij ook niet de enigen die in ons land naar een woning zoeken... Hoe kunnen we gehoor blijven geven aan de oproep uit de bijbel om vreemdelingen goed te behandelen ?

Donderdag 2 februari: Ouder worden

Je doet het al je hele leven, ouder worden. Als je jong bent kan het vaak niet snel genoeg gaan... Maar later wordt dat anders. We ervaren dat de tijd snel gaat, steeds sneller lijkt het wel. Voor je het weet is er weer een periode voorbij die niet meer terugkomt. Ouder worden is afscheid nemen. Plotseling ben je veertiger. Of vijftiger. Of gepensioneerde. Je bent zo oud als je je voelt, hoor je vaak. Of proberen we onze leeftijd te ontlopen? En zou dat ook anders kunnen? *To age gracefully* zoals de Engelsen het zeggen. Hoe kun je omgaan met het ouder worden in een cultuur waarin jong zijn zo vaak meer gewaardeerd wordt?



Woensdag 19 april : De beker tot de bodem?

Deze keer gaat het over het einde van ons leven. Om ons heen zien we dat het soms een zware reis kan zijn, lichamelijk en/of geestelijk. Zo wil ik het niet... kun je dan denken. Maar hoe voorkom je dat? Het gaat in ieder leven toch ook weer anders.

Je kunt hier bezorgd over zijn waar het gaat over je eigen levenseinde. Het kan ook zijn dat de situatie van een geliefde dit soort vragen opwerpt. Het zijn vragen zonder eenvoudige antwoorden, die er ook niet zijn als je er vanuit een gelovig perspectief naar kijkt.

Praktische gegevens:

Tijd: 19.30-21.30

aantal deelnemers: 8 (aanmelden bij erna.peijnenburg@okkn.nl)

Waar:

30 november: bij Dick en Els van Leeuwen, Bozenhoven 63A, Mijdrecht

2 februari: bij Hans en Ellen Hilbers, Veenweg 30 in Wilnis

19 april: wordt later ingevuld

Financiën

Collectes

3 september 2022

Aantal bezoekers: 13

Opbrengst gewone collecte: € 52,55

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2022 € 9,30

17 september 2022

Aantal bezoekers: 19

Opbrengst gewone collecte: € 95,50

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2022 € 15,70

1 oktober 2022

Aantal bezoekers: 23

Opbrengst gewone collecte: € 117,80

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 12,05

15 oktober 2022

Aantal bezoekers: 27

Opbrengst gewone collecte: € 132,87

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2022 € 13,25

"Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten."

Martin Luther King

www.ossteven.nl

Actie Kerkbalans

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2022 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2022.

De penningmeester.

Derde kwartaal doel 2022: Publiciteit

De opbrengst van de collecte voor het doel van het derde kwartaal 2022 bedraagt € 63,90.

De penningmeester.

Vierde kwartaal doel 2022: Unie van Utrecht

In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden vaststelden en bevestigden. In 2017 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst al weer uit 1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar oecumenische relaties met protestantse kerken. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage.

Namens het bestuur, Mariëtte Fakkeldij

Jaarrekening goedgekeurd

De bisschop van Haarlem, + Dirk Jan Schoon, heeft op 10 oktober 2022 de jaarrekening van 2020 en de begroting van 2022 goedgekeurd.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:
Mariëtte Fakkeldij: tel. 06-83239427 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: erna.peijnenburg@okkn.nl

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.