



Nieuwsbrief juni, juli en augustus 2023

Kerkdiensten

Kerkdiensten

10 juni	19.00 uur
24 juni	19.00 uur
15 juli	19.00 uur
12 augustus	19.00 uur
2 september	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

Overwegingen bij de diensten

24 juni, Zondag van de mussen

Onbevreesd staan in het licht

Jeremia 20:7-13, Romeinen 5:15-19, Matteüs 10:24-33

(*lectionarium pagina 157*)

Er is zoveel om bang voor te zijn of je zorgen over te maken. Mensen doen elkaar veel aan. Niet alleen in oorlogsgebieden. Er zijn veel – vaak verborgen – manieren om een ander kwaad te doen, te kwetsen en te kleineren. Om welke reden dan ook. En wat zegt Jezus doodleuk? Hiervoor hoef je niet te vrezen! Dit is niets om bang voor te zijn. En waarom niet? Omdat “er niet één mus dood neervalt als jullie Vader het niet wil.” Omdat “zelfs alle haren op je hoofd geteld zijn” (80.000 - 100.000). Wij zijn “meer waard dan een hele zwerm mussen”. Wij kunnen recht gaan staan, onbevreesd en openhartig. Alles zal aan het licht komen. Want niets en niemand kan ons aantasten in wat we zijn: mens, in liefde geschapen door God, zorgvuldig geborgen in zijn hand.

15 juli, Zondag van de zaaier

Wees ontvankelijk

Jesaja 55:6-13, Romeinen 7:21–8:6, Matteüs 13:1-9,18-23

(lectionarium pagina 163)

“Een zaaier ging uit om te zaaien...” In het evangelie vertelt Jezus een uitvoerige gelijkenis, waarin we horen van de wederwaardigheden van een zaaier met zijn zaaigoed. De zaaier pakt de zaadjes en strooit ze gelijkmatig uit, overal waar hij komt. Hij discrimineert niet en sluit niet uit: elk stukje grond – hoe verschillend ook – krijgt met dezelfde toewijding en zorgvuldigheid zaadjes toebedeeld.

Jezus legt uit wat hij bedoelt met deze gelijkenis. Wie is de zaaier? Dat is hijzelf, Jezus Christus, mens onder ons mensen, Zoon van God onder ons mensen. Het zaad is het blij bericht dat in Jezus de nieuwe wereld van God, zijn koninkrijk begonnen is. En de grond? Dat zijn wij, dat is ons hart. Alles is mogelijk voor een menselijk hart: steenachtige grond kan vruchtbare aarde worden, doornen kunnen verwijderd worden, de weg niet meer platgetrapt.

Wij allen hebben het in ons goede aarde te zijn, waaruit de liefde tot volle bloei kan komen en vruchten voortbrengt – aan ons de keuze ons te openen voor het goede zaad van God.

12 augustus, Zondag van het gaan over het water **Ik Ben Het**

Jona 2:1-11, Romeinen 9:1-5, Matteüs 14:22-33

(lectionarium pagina 172)

Een scheepje vaart over het meer van Galilea. Jezus is er niet bij. En het schip wordt door de golven zwaar gebeukt, er is flinke tegenwind.

Het lijkt wel ons leven. Er zijn tijden waar we heen en weer geslingerd worden en alleen maar tegenwind lijken te hebben. In zo'n situatie zie je niet meer helder. Alles en iedereen is bedreigend, angst, twijfel en moedeloosheid verlammen je en maken je blind.

Terwijl de gestalte die over het water als vaste grond gaat geen eng spook is maar een vriend. “Houd moed, ik ben het, wees niet bang!” Tegen Petrus zegt Jezus: “Kom.” En het contact met Jezus Christus maakt het water midden in de storm ook voor Petrus – ook voor ons – tot vaste grond. ...tot je weer onzeker wordt en niet langer durft te vertrouwen...

Wat moeten we dan doen? Hetzelfde wat Petrus doet in zijn wanhoop: schreeuwen om hulp. “Heer, red mij!”

En terstond steekt Jezus ons de hand toe en houdt ons vast.

2 september, Zondag van het klein geloof

Nét te weinig..

Jeremia 7:23-28, Romeinen 12:1-8, Matteüs 17:14-20

(lectionarium pagina 178)

Een vader komt naar Jezus toe en vraagt hem zich te ontfermen over zijn zieke zoon. Hij was eerder bij de discipelen geweest maar zij konden de zieke niet genezen. Terwijl ze het op zich wel hadden kunnen doen, want elders zegt Jezus tegen de discipelen dat ze kunnen doen wat hij doet “en zelfs nog grotere werken”.

Wat ontbreekt er dan? “Waarom konden we de boze geest niet uitdrijven?” vragen ze aan Jezus. Zijn antwoord is: “Om jullie klein geloof.”

Misschien durfden zij zich toch niet helemaal te binden aan Jezus, misschien hebben ze toch een slag om de arm gehouden? Misschien geloofden ze dat wat Jezus zei, en dat er waarheid zat in zijn woorden. Maar misschien is dat nét te weinig. Om de kracht van Jezus Christus te ontvangen moet je niet zijn woorden geloven maar in hém geloven. Moet je in hem zelf de waarheid en het

leven durven zien. De meest intieme verbinding met hem aandurven. Dan vluchten boze geesten, dan smelten negatieve krachten als sneeuw voor de zon, dan gaat de berg opzij. Men zegt wel dat geloven een sprong in het diepe is. Misschien. Maar je springt wel in lemands armen.

Activiteiten

Uitnodiging voor de Summer school(s) in Oud-Katholieke Theologie voor parochianen en belangstellenden

Van 2 tot 7 juli wordt er vanuit het Oud-Katholiek Seminarie weer een internationale inleidende zomercursus in Oud-Katholieke Theologie georganiseerd. Deze cursus is een inspirerende kennismaking met oud-katholieke theologie, geschiedenis en spiritualiteit. Van 9 tot 14 juli wordt een gloednieuwe verdiepende jubileum-cursus aangeboden, getiteld 'Old Catholic Theology beyond the Basics: In search of being Church in Communion'.

Naast theologen, geestelijken en theologiestudenten van over de hele wereld zijn ook de (Nederlandse) leden van, en geïnteresseerden in de Oud-Katholieke Kerk een belangrijke doelgroep van de cursus. Het Seminarie wil met de Summer schools graag bijdragen aan de theologisch (academische) en spirituele verdieping van het geloof van kerkleden en belangstellenden.

De Summer school(s) bieden verdiepende colleges, interactieve seminars en inzichtgevende excursies. Deelname aan de cursus biedt een unieke en uitdagende mogelijkheid om je kennis van, en inzicht in de oud-katholieke traditie in haar culturele, historische en oecumenische context te verdiepen.



Interesse? Op de [website van het seminarie](#) vind je alle informatie over de twee Summer schools. Daarnaast vind je er ook een [verslag](#) van de editie van 2022 van Eva Meeusen- Henniger, parochiaan in Leiden. Zij beschreef de Summer school als 'een ervaring om nooit te vergeten!'. Bij vragen of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Rieneke Brand via rieneke.brand@okkn.nl. Misschien tot komende zomer in Utrecht!

Rieneke Brand
Assistent van prof. dr. Peter-Ben Smit

Cursus lectoren

Voor de nieuw te starten lectorenopleiding hebben zich via de kerkbesturen van hun parochies inmiddels vijf kandidaten aangemeld uit de parochies Gouda, Groningen en Leiden. Hun enthousiasme en motivatie stemden ons zeer hoopvol, de Oud-Katholieke kerk heeft zulke bevlogen lectoren hard nodig. Echter, om de cursus doorgang te kunnen laten vinden moeten wij ons wel houden aan het quorum van minimaal tien cursisten (inderdaad: een minjan).

Ongetwijfeld zijn er ook in andere parochies en staties geschikte kandidaten vinden. Graag bieden wij de kerkbesturen dan ook wat meer tijd om hen alsnog te benaderen en aan te melden. De start van de lectorenopleiding verschuift daarom naar **september 2023**. Hierbij nodigt de Stuurgroep alle parochies graag uit tot 1 juli a.s. kandidaten voor de a.s. lectorenopleiding bij ons aan te melden.

Let wel: om in de parochie als lector te kunnen worden aangesteld dient men, na opgave via het kerkbestuur, de volledige cursus van 16 bijeenkomsten te volgen. Slechts bij uitzondering en in overleg kan hiervan worden afgeweken.

Om de vijf kandidaten toch alvast iets te bieden, en tevens als algemeen vormingsaanbod voor de kerk, organiseert de Stuurgroep in het komende voorjaar een kennismakingscursus. Doel van deze cursus, die uit drie bijeenkomsten bestaat, is gelovigen die als lezer en/of als voorbidder de liturgie meevieren toe te rusten in hun taak. **De kennismakingscursus staat daarom open voor parochianen die al in de vieringen participeren als acoliet, lezer, koorlid etc. en voor lectoren die hun kennis willen opfrissen. Opgave voor de cursus gaat via het kerkbestuur.**

De cursus wordt gegeven in drie bijeenkomsten:

Liturgie: Voorbeden: wat zijn voorbeden, waarom voorbeden, hoe schrijft en houdt men de voorbeden.

Docent: pastoor Joke Kolkman.

Liturgie, wat is liturgie, werken met symbolen, beleven van liturgie.

Docent: pastoor Leonie van Straaten.

Taal en expressie, Presentatie, Lezen uit de bijbel.

Docent: Thijs Feenstra.

Locatie: Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort (op loopafstand van het station).

Tijd: 9.30 - 15.30 uur.

Voor een lunch wordt gezorgd.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Graag nodigen we de secretaris van het kerkbestuur uit de aanmeldingen voor zowel de kennismakingscursus als de lectorenopleiding te doen bij Erna Bekkering.

ernabekkering.oknd@gmail.com

Met vriendelijke groeten, namens de Stuurgroep Lectoren,
Erna Bekkering

Parochie-uitje 2023

We zijn dit jaar van harte uitgenodigd door de oud-katholieke parochie van de HH. Nicolaüs en Maria Magdalena in Krommenie. Na de eucharistieviering in het mooie Zaanse (schuil)kerkje drinken we samen koffie en krijgen we een rondleiding door pastoor Johannes van Riessen.





Daarna lunchen we, bij mooi weer in de tuin. We nemen zelf brood en iets te drinken mee.

Het middagprogramma bestaat uit een rondvaart door het natuurgebied Wormer- en Jisperveld, vanaf bezoekerscentrum De Poelboerderij in Wormer. Als u niet kunt of wilt meevaren, kunt u bij het bezoekerscentrum blijven, binnen of op het terras. U wordt dan verzorgd met een hapje en een drankje, en kunt van de rust en het uitzicht genieten. En evt. een kleine wandeling maken. Na de boottocht kunnen we gezamenlijk nog wat drinken, tot ca. 16 uur.

U kunt zich opgeven via de intekenlijst, die wordt opgehangen tijdens de vieringen op 27 mei en 10 en 24 juni. Of persoonlijk bij Els van Leeuwen, Els van Nieuwmegen of Ellen Hilbers.

We zien weer uit naar een gezellige dag met elkaar!

Ellen Hilbers

Financiën en bestuur

Kerkbalans 2023

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2023 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2023.

Albert Geerdinck
Penningmeester

Collectes

1 april 2023

Aantal bezoekers: 55	
Opbrengst gewone collecte:	€ 297,40
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023	€ 57,10

6 april 2023

Aantal bezoekers 19	
Opbrengst gewone collecte:	€ 55,00
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023	€ N.V.T.

7 april 2023

Aantal bezoekers 7-4-2023: 22	
Opbrengst gewone collecte:	N.V.T.
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023	N.V.T.

8 april 2023

Aantal bezoekers: 37	
Opbrengst gewone collecte:	€ 122,50
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023	€ 24,50

29 april 2023

Aantal bezoekers: 24	€ 99,30
Opbrengst gewone collecte:	
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023	€ 18,20

13 mei 2023

Aantal bezoekers: 16	
Opbrengst gewone collecte:	€ 67,90
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023	€ 14,60

Eerste kwartaalcollecte 2023

De landelijke Vastenactie was dit jaar bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het ingezamelde bedrag is € 165,18.

Tweede kwartaalcollecte 2023; MISSIE SINT PAULUS

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus Missie en Diaconaat kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en gemeenschapsopbouw. Zo krijgt de wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse en Aziatische kerken in bijvoorbeeld Congo, Egypte, Oeganda en de Filipijnen concreet gestalte. Zij werken daarbij nauw samen met andere oud-katholieke kerken in Europa. Ook zijn zij lid van de Nederlandse Zendingsraad.

De projecten die Sint Paulus Missie en Diaconaat ondersteunt, worden gefinancierd uit giften. Landelijk gezien vinden er twee keer per jaar speciale collectes plaats gedurende een maand, waarbij één of meerdere projecten centraal staan. Om het jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor een project van Sint Paulus. In onze statie zal de extra collecte van het tweede kwartaal bestemd zijn voor het werk van deze commissie.

Het bestuur van Sint Paulus, onder wie een vertegenwoordiger van de anglicaanse kerken, bestaat uit vrijwilligers.

Uw gift mag in de groene bus in de hal. Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het bestuur, Mariëtte Fakkeldij

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 0616570712!

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong: [Tel.: 0644590879](tel:0644590879)
of jordyenestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler
E-mail: martina.liebler@okkn.nl
Telefoonnummer: 06-15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren Kopij volgende editie (sept./okt.)

10 augustus 2023