



Nieuwsbrief september / oktober 2023

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2 september	19.00 uur
16 september	19.00 uur
30 september	19.00 uur
14 oktober	19.00 uur
28 oktober	19.00 uur (Allerzielen/Allerheiligen)
11 november	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

De komende diensten

2 september	19.00 uur	“Zondag van het klein geloof” Jeremia 7:23-28, Romeinen 12:1-8, Matteüs 17:14-20 (lectionarium pag. 178)
16 september	19.00 uur	Verheffing van het H. Kruis Numeri 21:4-9, Filippenzen 2:5-11, Johannes 3:13-17 (lectionarium pag. 538)
30 september	19.00 uur	H. Bavo Jesaja 30:15-21, Efeziërs 6:10-20, Lucas 18:28-30 (lectionarium pag. 543)
14 oktober	19.00 uur	Oogstdienst Deuteronomium 16:13-15, 2 Korintiërs 9:6-15, Lucas 12:16-31 (lezingen niet in het lectionarium opgenomen)

28 oktober 19.00 uur **Allerheiligen + voorbede voor alle overledenen**
(waarbij u een licht kunt aansteken)
Wijsheid 3:1-9, Openbaring 7:2-4 en 9-17,
Matteüs 5:1-12
(lectionarium pag. 548)

Een bijzonder viering: Oogstdienst 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober zullen wij dit jaar samen een oogstdienst houden.

We vragen u hiervoor enkele stukjes fruit mee te nemen en deze een halfuur voor aanvang van de viering, rond 18.30 uur in te leveren.

Na de dienst wordt het fruit in kleine bakjes verdeeld om mee te geven aan ouderen en zieken, en aan wie het zwaar heeft in onze geloofsgemeenschap ...

Op de voorafgaande vieringen (16 en 30 september) ligt er een intekenlijst klaar om namen op te schrijven van degenen aan wie u een fruitbakje zou willen geven.

U kunt dit ook telefonisch of via de mail namen aan mij doorgeven.

(mail: martina.liebler@okkn.nl / telefoon: 06-1 56 56 298).

Deze oogstviering staat - zoals eigenlijk elke eucharistieviering - in het teken van dankbaarheid.

Maar deze keer ook specifiek dankbaarheid 'voor de vruchten der aarde', dank aan God voor alle goede gaven die we mogen ontvangen. Voor de oogst op het land en op de zee, voor het graan, de vruchten, de groenten, de melk, het schone water en voor alles wat de schepping en haar Schepper ons in overvloed schenkt.

Wat we in dankbaarheid mogen ontvangen mogen we vanuit deze dankbaarheid delen en doorgeven.

De zondagen na Pinksteren

In het kerkelijk jaar ontvouwt zich als het ware het leven van Jezus, met voor- en 'na'geschiedenis.

Daarin worden wij meegenomen, elk jaar opnieuw.

We zijn nu in de periode van "de zondagen na Pinksteren".

Jezus trekt samen met zijn leerlingen door het land, hij geneest mensen en praat met hen. Hij laat door woord en daad aan de leerlingen zien wat het betekent volgeling van hem en daarmee een burger van het Rijk van God te zijn. Via gelijkenissen vertelt Jezus hoe dit Rijk van God eruitziet en hoe je daar kunt komen. Hij vertelt het aan zijn volgelingen van toen – en aan allen die hem willen volgen.

We leren ook wat er uit voortvloeit als je samen met Jezus Christus door het leven loopt.. ik citeer uit het evangelie van de eerstkomende viering:

- .. als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn (2 september).

En het toppunt komt in de viering van Allerheiligen, wanneer we mogen luisteren naar de Zaligsprekingen op de berg.

Het verhaal van Oogstdankdag, door pastoor Martina

Een aantal jaren geleden vertoefden we in de 'hooimaand' augustus op een hooggelegen bergboerderij in een dal in Zuid Tirol. En daar was die oude benaming van deze maand nog vol betekenis: alles draaide om de hooioogst.

In veel parochies in Nederland wordt in de herfst een oogstdankdienst gehouden, maar de meeste mensen zegt zo'n feest niets, het is hooguit folklore.

Bij onze boer op de berg was dat heel anders. Elke morgen werd de lucht bekeken, wat voor weer het zou worden. En dan, rond 6 uur, vertrokken boer, dochter en hulp naar een van die vele steile hellingen om het gras te maaien, te keren en als hooi naar de schuur te brengen. Geregeld dreigde onweer op

deze hete dagen, en dan werden zelfs de gasten gevraagd mee te helpen om vlug nog alles op tijd binnen te krijgen. Zwaar werk, de hele dag door.

's Zondags, aan het einde van elke kerkdienst, werd in de weer-zegen gebeden om goed weer en bescherming voor onweer (beslist niet overbodig; tijdens ons verblijf werden twee wandelaars door de bliksem gedood, en een drachtige koe op onze boerderij). Na elke bede antwoordde de gemeente met een volmondig Amen.

Je kan daar heel concreet de samenhang tussen natuur en mens beleven, je zat middenin de Schepping en voelde de nabijheid van de Schepper. En in zo'n gebeurtenis als de hooioogst zag je hoe wij mensen, schepselen, 'samenwerken' met de Schepper van alle dingen.

Het eerste wat er altijd is: ontvangen. Wij krijgen iets, wat niet maakbaar is, wij zijn afhankelijk. In dit geval van goed weer dat planten doet groeien, gras doet drogen, alles op zijn tijd. Voorwaarde om te kunnen oogsten.

Hierbij hoort dankbaarheid dat het allemaal kan, dat het elk jaar toch weer lukt.

Maar – dan komt de andere kant van het verhaal, even onmisbaar: onze eigen inzet. De wezenlijke dingen in het leven krijgen wij, dat is niet onze verdienste. Maar om ze te kunnen "oogsten", om er vruchten ervan te plukken moeten we wel zelf aan de slag gaan, soms met inzet van alles wat we kunnen en zijn.

Dat is zo met de hooioogst.

En dat geldt evenzeer voor de "oogst" in ons eigen leven.

We leven in deze weken in de tijd van de oogst.

Misschien een goede aanleiding de tijd te nemen en te kijken wat wij in ons eigen leven gekregen hebben en wat we nog steeds elke dag krijgen. Voelen we dankbaarheid en vreugde erover?

En wat doen we ermee, met al die goede gaven? Laten liggen?

Dan gaan ze rotten als gras dat je niet keert.

Dan kun je niet oogsten, geen vruchten plukken voor jezelf en anderen. Zo doen we geen recht aan onszelf, onze medemens en aan God, aan wie we alles te danken hebben.

Soms is het in je eentje niet te doen. Voor de hooioogst heb je hulp van alle familieleden en van je burens nodig. In ons leven kunnen we ook niet zonder de steun van anderen. Vaak is gezamenlijke inzet nodig om de oogst binnen te halen en om de dankbaarheid te doen groeien over Hem die ons leven en ons geluk is.

Dat is wat er gebeurt in de gemeenschap van de kerk. Samen danken.

Martina Liebler

Activiteiten

Parochie-uitje naar Krommenie

Zondag 23 juli bezochten wij de parochie van de H.H. Nicolaus en Maria Magdalena in Krommenie.

Eerst vierden we de eucharistieviering die om 10.00 uur begon, met als voorganger (ons aller bekend) Johannes van Riessen, geassisteerd door onze pastoor Martina.

De preek ging over Maria Magdalena. Het gezang werd ondersteund door het bespelen van een orgel.

In de kerk waren ook Wim en Clemence de Boer aanwezig, zeer fijn om hen weer te ontmoeten.

Na de dienst vertelde Johannes over het ontstaan van deze kerk.

Deze kerkgemeenschap is samengegaan met de kerkgemeenschap uit Zaandam.

Het kerkorgel heeft in het verleden gestaan in Langeraar. Ook het altaar kwam uit een andere kerk, waarvan de achterwand fraai is beschilderd. De kerk bezit mooie oude werken, zoals twee kazuifels, die soms nog worden gedragen, en gebonden boekwerken. Op de website van deze parochie is het nodige te lezen over dit kerkgebouw, dat een Rijksmonument is.



Na ter plekke te hebben geluncht, vertrokken wij naar het natuurmonument Jisperveld. Dit is het grootste veenweidegebied in Nederland. Daar zijn we met een schipper en gids anderhalf uur gaan varen. Gelukkig was het regenen toen gestopt, maar er stond nog wel een stevige wind. Het uitzicht tijdens deze vaartocht was schitterend, mooie weidevogels gezien. Na de vaartocht hebben we in "Poelboederij" gezellig bij elkaar gezeten, onder het genot van een drankje en versnaperingen.

Het was weer een geslaagde dag. Met speciale dank aan de organisatoren van deze dag: Els van Leeuwen, Els van Nieuwmegen en Ellen Hilbers.

Emmy Geerdinck

Statieberaad

Alvast voor in uw agenda: het volgende statieberaad zal (onder voorbehoud van de nog nader te bepalen locatie en tijd) plaatshebben op 18 oktober aanstaande. U komt toch ook?

Jeroen Wolvers

Financiën en bestuur

Kerkebalans 2023

Heeft u geen brief van de actie Kerkebalans 2023 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2023.

Albert Geerdinck
Penningmeester

Collectes

27 mei 2023

Aantal bezoekers: 27	
Opbrengst gewone collecte:	€ 104,10
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023:	€ 019,60

10 juni 2023

Aantal bezoekers: 13	
Opbrengst gewone collecte:	€ 051,90
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023:	€ 006,50

24 juni 2023

Aantal bezoekers: 21	
Opbrengst gewone collecte:	€ 095,50
Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2023:	€ 018,00

15 juli 2023

Aantal bezoekers: 24	
Opbrengst gewone collecte:	€ 100,60
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2023:	€ 035,85

12 augustus 2023

Aantal bezoekers: 23	
Opbrengst gewone collecte:	€ 081,70
Opbrengst collecte 3 ^e kwartaaldoel:	€ 024,00

Tweede kwartaalcollecte 2023; MISSIE SINT PAULUS

De opbrengst van het 2e kwartaaldoel was €158,50.

Derde kwartaaldoel

Het derde kwartaaldoel is *Communicatie en publiciteit: de ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage.*

Namens het bestuur, Jeroen Wolvers

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 0616570712!
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen.

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong: [Tel:06- 44590879](tel:06-44590879)
of jordyenestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler
E-mail: martina.liebler@okkn.nl
Telefoonnummer: 06-15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (nov./dec./jan)

10 oktober 2023