



Nieuwsbrief februari – maart 2024

Kerkdiensten

Kerkdiensten

14 februari 2024	(aswoensdag)	19.00 uur
24 februari 2024		19.00 uur
9 maart 2024		19.00 uur
23 maart 2024	(Palmzondag)	19.00 uur
28 maart 2024	(Witte donderdag)	19.00 uur
29 maart 2024	(Goede vrijdag)	15.00 uur
30 maart 2024	(Paaswake)	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

De komende diensten

14 februari	19.00 uur	<i>Aswoensdag (B)</i> Jesaja 58:1-10, 2 Korintiërs 5:20-6,10, Matteüs 6:1-6 en 16-21 (lectionarium pag. 236+58)
24 februari	19.00 uur	<i>Tweede zondag van de Veertigdagentijd (B)</i> 1Koningen 19:9-18, 2Petrus 1:16-21, Marcus 9:2-10 (lectionarium pag. 239)
9 maart	19.00 uur	<i>Vierde zondag van de Veertigdagentijd (B)</i> Jozua 4:19 -5:1 en 10-12, Efeziërs 2:4-10, Johannes 6:4-15 (lectionarium pag. 244)
23 maart	19.00 uur	<i>Palmzondag</i> Jesaja 50:4-7, Filippenzen 2,5-11, Marcus 14:1-15:47 (lectionarium pag. 248)
28 maart	19.00 uur	<i>Witte Donderdag</i> Exodus 12:1-14, 1Korintiërs 11:23-32, Johannes 13:1-15 (lectionarium pag. 91)

29 maart	15.00 uur	<i>Goede Vrijdag</i> Hosea 6:1-6, Exodus 12:21-28, Johannes 18:1-19:42 (lectionarium pag. 260+97)
30 maart	19.00 uur	<i>Paasnacht (B)</i> Paaswake: Genesis 1:1–2:23, Exodus 14:15–15:1a, Ezechiël 36:24-28 Eucharistie: Romeinen 6:3-11, Marcus 16:1-8 (lectionarium pag. 107,110,114,115,261)

De Paaskring

De weg ernaartoe:	de Veertigdagentijd
De focus:	de Goede Week – met name de drie heilige dagen
De ontplooiing van het feest:	de 50 dagen van de Paastijd
De toepassing:	leven vanuit Pasen, de kerk als paasgemeenschap – Pinksteren

De Veertigdagentijd / Vastentijd

Vanaf Aswoensdag (14 februari) begint de 40-daagse voorbereiding op het Paasfeest. Om ons weer te bezinnen op ons leven als gedoopten en je weer 'vast' te maken aan God die ons ruimte en vrijheid en leven geeft. De naam Vastentijd is mooi – het is een tijd om los te laten wat ons benauwt en in de greep houdt.

Als u het na gaat tellen zijn het trouwens meer dan 40 dagen – want de zondagen worden niet meegeteld bij de Vastentijd: elke zondag is een 'klein Pasen'.

Bij de eerste christenen waren deze 40 dagen voor Pasen het laatste en meest intense stukje weg voor wie christen wilde worden. In de Paasnacht werden zij dan gedoopt, gevormd en mochten voor de eerste keer de communie ontvangen. Wij, gedoopten, hernieuwen in de Paasnacht onze doopbeloften en worden voelbaar herinnerd aan onze eigen doop bij de besprenkeling met het nieuwe gezegende (doop)water.

De Goede Week

Palmzondag-begin van de Goede Week

Op deze dag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem en ook wij begroeten hem als onze koning, in de processie met de palmtakjes in onze handen. Deze zachtmoedige koning is anders dan de machtigen van deze wereld: hij komt op een ezel binnengereden en wil heersen door te dienen. We horen op deze dag in het passieverhaal ook het vervolg, hoe het deze koning Jezus Christus vergaat. Hij wordt verraden, gearresteerd, vals beschuldigd, verloochend en in de steek gelaten, verhoond en vernederd, gemarteld en wreed gedood.

Witte Donderdag

In het Guinness boek van records wordt vermeld waar de langste tafel van de wereld staat.. Maar in waarheid is de grootste tafel van de wereld de tafel van Witte Donderdag. Toen zaten er 12 mensen aan, en sindsdien komen er steeds bij. Aan deze tafel is plaats voor iedereen, deze tafel staat in elke altaarruimte – elke altaartafel is een verlengstuk ervan - en ze reikt tot in de hemel. Aan deze tafel zijn ook wij uitgenodigd door Christus om maaltijd te houden met hem, om hem in brood en wijn te ontvangen, om zijn liefde te 'smaken' en door te geven. In de viering van Witte Donderdag horen we het verhaal hoe Jezus tijdens deze maaltijd de voeten wast van de

leerlingen. Daarmee laat hij zien wat er achter zit: onvoorwaardelijke liefde die zich voor niets te goed acht.

Goede Vrijdag

We herdenken het sterven en de dood van Jezus Christus. Deze viering is anders dan anders. Op het sterfuur van Jezus, om 15 uur, komen we bij elkaar. Het begint in stilte. Dan komen onaangekondigd twee lezingen uit het Oude Testament waaruit je iets op kunt maken over de betekenis van de dood van Jezus Christus. En het evangelie neemt ons mee in het passieverhaal van Jezus. We horen zijn laatste woorden die hij aan het kruis zegt: "Het is volbracht". Daarna wordt een kruis naar voren gedragen en vereerd – het kruis als het ultieme teken van de liefde van Jezus Christus, van God, voor ons mensen en deze wereld. Deze liefde verandert het kruis waardoor Jezus ellendig en pijnlijk ten dood wordt gebracht in een teken van overwinning op de dood, het kruis wordt voor ons teken van de verrijzenis van Christus, teken van hoop, vreugde en leven. En zo eindigt de viering van Goede Vrijdag met een bede om zegen voor ons allen, voor heel het volk van God, "dat in hoop op zijn verrijzenis de dood van uw Zoon heeft herdacht." Wij sluiten onze ogen niet voor de nood, de ellende en de dood, we kijken niet weg. Maar we richten de blik op het kruis waaraan Christus gehangen heeft – en dan worden wij met hem omhooggetrokken naar de hemel. Dan kan ellende noch dood ons voorgoed kapotmaken. "De dood is verslonden in de overwinning. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?"

Paasnacht – Pasen

En met deze hoop gaan we door naar de "nacht der nachten", de Paasnacht. Door het donker naar het licht. Door de dood naar het leven dat niet meer dood te krijgen is. In de donkere kerk schijnt een licht, het licht van de Paaskaars die het zinnebeeld is van Christus die verrezen is uit de dood. Haar licht verspreidt zich door de hele kerk. Aan het licht van de Paaskaars ontlene wij ons licht en onze hoop; wij ontsteken onze eigen kaarsjes aan het grote licht van Christus. We horen de verhalen hoe God begaan is met zijn mensen. We zegenen water, we worden besprenkeld met dit water en gedenken daarmee onze doop die ons verbonden heeft met Jezus Christus en zijn eeuwig leven. En we zingen het Halleluja uit volle borst! Het is Pasen – licht en leven en vreugde voor altijd.

Laten we hopen en bidden dat het licht en de vreugde van Pasen ook doorbreekt in ons eigen leven en in onze wereld, met name voor de vele mensen die geteisterd worden door oorlog, honger en geweld!

De laatste donderdag ... "Mijdrecht-dag"

In de komende tijd wil ik graag de laatste donderdag van de maand als vaste 'Mijdrecht-dag' inplannen. Op deze dagen zal ik in de Ronde Venen zijn en bij voorkeur dan b.v. bezoeken en andere activiteiten af spreken.

Dit om wat meer structuur en duidelijkheid te scheppen, voor mij en voor u. Maar natuurlijk is de donderdag niet de enige mogelijkheid om iets af te spreken!!!

Het gaat om de donderdagen

25 januari – 29 februari – 21 maart (!) – 25 april – 30 mei – 27 juni

(in maart zou het vallen op Witte Donderdag, daarom 1 week eerder)

Dank!

Voor de mooie kerstkaarten en goede wensen die ons bereiken willen we langs deze weg graag iedereen van harte danken – en op onze beurt u allen een gezegend en vreugdevol nieuw jaar toewensen!

Martina en Harald (Liebler-Münch)

Activiteiten

Adventsmaaltijd 2023

Blijf kalm te midden van oorlog en geweld en herinner je de vrede die ontstaat als twee of meer in Mijn Naam te samen zijn.

Dan ben Ik in hun midden zoals bij de adventsmaaltijd op zaterdag 9 december 2023.



Wim Harding.

Wereldgebedsdag



Namens het IKO nodigen wij u graag uit voor de viering van oecumenische Wereldgebedsdag 2024. Elk jaar wordt in een ander land de viering voorbereid. Dit jaar door christen vrouwen uit Palestina.

Deze viering is voorbereid vòòr de inval van Hamas in Israël op 7 oktober 2023. Hun thema is "Ik smeeek u.....*verdraag elkaar in liefde*", gebaseerd op Efeziërs 4: 1-7

Thema: **Verdraag elkaar in liefde**
Datum: **vrijdag 1 maart 2024**
Plaats: **De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht**
Aanvang: **19.00 uur**
Muziek: **Huisorkest Vos**

Na afloop is er koffie en thee. Doet u ook mee? U bent van harte welkom

Namens het plaatselijk comité: Carla den Boer, Trijnie Korver, Els van Nieuwmegen, Willie de Pater, Jeanette Kool en Anita Vos.

Parochie-uitje 2024

Het is nog winter, maar we kunnen vast uitkijken naar ons jaarlijks parochie-uitje.

We zijn dit keer welkom in Amersfoort, en de datum is:

zondag 21 juli 2024

Zet u het alvast in uw agenda?

Ellen Hilbers



Bijbel gespreksavond

In de vastentijd willen we een gespreksavond houden, en ons laten raken en voeden door bijbelteksten en het delen van elkaars ervaring.

Op donderdag 29 februari om 19.30 uur bent u allen van harte uitgenodigd bij Ellen en Hans Hilbers (Veenweg 30 in Wilnis).

Als u wilt komen, laat dit dan tevoren even aan hen weten.

Rome voor 'gevorderden'

Het lijkt nog ver weg, maar reizen in de groep kun je beter langer van te voren plannen, niet in de laatste plaats om de reiskosten in de hand te houden..

In september (gepland is 26 september t/m 1 oktober) organiseren Harald Münch en ik een reis naar Rome, voor de parochies IJmuiden, Amsterdam en Mijdrecht. Deze keer 'voor gevorderden', dus voor wie al eens in Rome is geweest en b.v. niet meer per se naar het Colosseum en de Palatijn hoeft (op eigen houtje kan natuurlijk altijd 😊).

Mocht u in principe interesse hebben, noteer alvast de datum en meld het z.s.m. bij martina.liebler@okkn.nl. Over verdere gegevens, zoals kosten en invulling van het programma zult u dan t.z.t. horen.



Financiën en bestuur

Vacature in het kerkbestuur – wie neemt het stokje over?

Bea Dalebout die zich vele jaren trouw heeft ingezet als lid van het kerkbestuur heeft te kennen gegeven haar termijn niet meer te laten verlengen. Bea, alvast namens ons allen heel veel dank ervoor!!

Máár – wie kan en wil het stokje van Bea overnemen?

Wie o wie komt het kerkbestuur versterken en wil op deze plek zijn/haar steentje bijdragen aan de voortgang, de opbouw en de bloei van onze gemeenschap? Wie is bereid zich in te zetten met handen, hoofd en hart (en tijd 😊)?

Wij hopen en vertrouwen op kandidaten!!

Martina Liebler

Kerkebalans 2024

Heeft u geen brief van de actie Kerkebalans 2024 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2024.

Albert Geerdinck
Penningmeester

Collectes

Zaterdag 28 oktober 2023

Aantal bezoekers: 24

Opbrengst gewone collecte: € 150,20

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2023 € 15,75

Zaterdag 11 november 2023

Aantal bezoekers: 22

Opbrengst gewone collecte: € 103,35

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2023 € 69,50

Zaterdag 25 november 2023

Aantal bezoekers: 22

Opbrengst gewone collecte: € 145,50

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2023 € 27,00

Zaterdag 9 december 2023

Aantal bezoekers: 26

Opbrengst gewone collecte: € 191,20

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2023 € 38,05

Zondag 24 december 2023

Aantal bezoekers: 46

Opbrengst gewone collecte: € 222,25

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2023 € 78,70

Zaterdag 13 januari 2024

Aantal bezoekers: 30

Opbrengst gewone collecte:

€ 181,10

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2023

€ 38,75

Vierde kwartaaldoel 2023

De collecte in het 4^e kwartaal van 2023 heeft € 260,50 opgebracht voor Vluchtelingenwerk.

Eerste kwartaaldoel 2024

In het 1e kwartaal van 2024 is de collecte na de vieringen bestemd voor de Vastenactie. Dit jaar gaat de opbrengst naar een project van de Filipijnse zusterkerk.

In de sloppenwijken van Manilla moeten veel kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen. Bijvoorbeeld door op een stortplaats afval te zoeken dat nog te verkopen is, gevaarlijk en vies werk. Ze hebben daardoor geen tijd voor school, en kunnen dus niet lezen of schrijven.



In 2016 werd als proefproject een mobiele school opgericht. Schoolbussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken. Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les. De kinderen leren letters en cijfers, welke rechten zij hebben, en het belang van hygiëne en gezonde voeding. De ouders worden hierbij betrokken. In de mobiele bibliotheek kunnen de kinderen boeken, video's en educatief speelgoed lenen.

Minstens één keer per maand bieden de docenten een buitenactiviteit aan, bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen, die de kinderen onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd, door ouders bereid met de groenten en het fruit uit de moestuinen.

Dit goed functionerende 'ESKULAYAN project' van onze Filipijnse zusterkerk wordt nu verder uitgebreid. Het wordt gesteund door Missie Sint Paulus, die daarbij samenwerkt met de Duitse Oud-Katholieke kerk. Doel is om de mobiele school in nóg meer sloppenwijken in te zetten.

Ellen Hilbers

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 06 - 16570712!

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen.

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong: [Tel:06 - 44590879](tel:06-44590879)
of jordyenesstherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: Tel: 06
16570712 of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler
E-mail: martina.liebler@okkn.nl
Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email
naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (april, mei 2024)

12 maart 2024