



Nieuwsbrief juni – juli 2024

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zaterdag	8 juni 2024	19.00 uur
Zaterdag	13 juli 2024	19.00 uur
Zondag	21 juli 2024	Parochie uitje
Zaterdag	17 augustus 2024	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.

Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'.

U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

Toelichting op de komende diensten

8 juni	<i>Zondag na Pinksteren '5' (B)</i> Genesis 3:1-15, 2 Korintiërs 4:13-18, Marcus 3:20-35 (lectionarium pag. 296)
13 juli	<i>Zondag na Pinksteren '10' (B)</i> Amos 7:7-15, Efeziërs 1:1-14, Marcus 6:6b-13 (lectionarium pag. 307)
17 augustus	<i>Ontslapen van de H. Maagd Maria</i> Openbaring (11:19) 12:1-6a (7-10a), 1Korintiërs 15:20-26, Lucas 1:46-55 (lectionarium pag. 534)
7 september	<i>Geboorte van de H. Maagd Maria</i> Micha 5:1-3, Openbaring 21:1-7, Lucas 1:39-45 (lectionarium pag. 537)

De groene tijd in

De 'groene tijd', zo wordt in de kerk de tijd na Pinksteren soms genoemd. Daar hoort een oude misdienaarspreuk bij: 'Groen-niets te doen'.

Daarmee is bedoeld dat de vieringen in deze periode (die de hele zomer en de herfst beslaat) over het algemeen 'gewone' zondagen zijn. De kleur in de kerk is dan groen, en er wordt geen wierook gebruikt.

Saaï, kun je zeggen, niets bijzonders en opzienbarends.

Een afknapper, na de uitbundige Paastijd (met de feestkleur wit) en Pinksteren als de vurige afsluiting (in het rood).

Nou, dat is een vergissing.

Nu begint het pas.

Na Pinksteren is het tijdperk van de kerk begonnen.

Onze beurt.

De eerste beurt, het initiatief is aan God. Bij Hem begint alles. Bij Hem eindigt alles.

Dit leert ons met andere ogen te kijken. Daardoor kom je tot een houding van verwondering en dankbaarheid en vreugde, omdat je in de loop van je leven steeds dieper gaat beseffen dat wij bovenal ontvangen. Datgene wat van wezenlijk belang is in het leven, kunnen we niet zelf plannen, niet máken.

Bij onze geboorte kregen we het leven cadeau – en door het leven, sterven en verrijzen van Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven als geschenk aangeboden. Niet te verwerven door prestaties van onze kant. Nee. Gratis. Cadeau van God. Te groot om te bevatten. En daartussendoor in ons leven de vele momenten van geluk, van tevredenheid, van intense verbondenheid met anderen: ook deze momenten, deze ervaringen zijn niet maakbaar. Het zijn waardevolle cadeautjes.

Een cadeau krijg je aangeboden. Maar je moet wel je handen openen om het te kunnen ontvangen. Je moet het uitpakken en een plek in je kamer, in je leven geven.

Dat moeten we zelf doen.

Met Pinksteren hebben we de heilige Geest gekregen. Als het ware de energie van God die ons wil vervullen. Deze Geest van God stelt ons in staat om het licht van Pasen, Jezus Christus, in ons op te nemen en om te zetten in kracht, licht en warmte in onszelf, in ons eigen leven en dat van onze parochiegemeenschap.

Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht

in 't mensenhart dat U verwacht.

Treed ons genadig tegemoet,

Gij adem Gods die leven doet.

(uit de Hymne van Pinksteren)

Het vuur en de liefde van de heilige Geest moeten wij nu gestalte geven, het laten groeien, tot leven en bloei brengen in ons en in de wereld om ons heen. Opdat alles de groene kleur van het leven en de hoop mag krijgen.

Op naar de groene tijd – ónze beurt.

Martina Liebler

Pastoor

De laatste donderdag ... “Mijdrecht-dag”

In de komende tijd wil ik graag de laatste donderdag van de maand als vaste ‘Mijdrecht-dag’ inplannen. Op deze dagen zal ik in de Ronde Venen zijn en bij voorkeur dan b.v. bezoeken en andere activiteiten afspreken.

Dit om wat meer structuur en duidelijkheid te scheppen, voor mij en voor u.

Maar natuurlijk is de donderdag niet de enige mogelijkheid om iets af te spreken!!!

Het gaat om donderdag 27 juni.

Martina Liebler

Pastoor

Activiteiten

Parochie-uitje 21 juli 2024 naar Amersfoort

Dit jaar zijn we welkom in de parochie van “St. Joris op ’t Zand” , in Amersfoort.

Een in de stijl van de Amsterdamse school gebouwde kerk, met aan de wanden unieke schilderijen uit de periode rond 1650.



Na de eucharistieviering om 10 uur drinken we samen koffie en krijgen we een rondleiding door pastoor Rudolf Scheltinga. Voor de lunch nemen we zelf brood en iets te drinken mee.

Het middagprogramma bestaat uit een rondvaart door de grachten van de oude binnenstad van Amersfoort. Na afloop gaan we samen nog wat drinken. Daarna kunt u op eigen gelegenheid nog door de oude stad wandelen, of volgt de terugreis. U kunt zich opgeven via de intekenlijst die wordt opgehangen tijdens de viering op 18 mei.

Op de boot kunnen 20 mensen mee. Als alternatief kunt u eventueel een stadswandeling maken.

We zien weer uit naar een gezellige dag met elkaar!

Ellen Hilbers

Bijbelavonden

In het najaar zullen er twee Bijbelavonden plaatsvinden. Noteer ze alvast in uw agenda: **donderdag 17 oktober** en **donderdag 28 november, om 19.30 uur**.

Financiën en bestuur

Afscheid Bea Dalebout als bestuurslid

In de viering van zaterdag 20 april hebben we afscheid genomen van Bea Dalebout als lid van het bestuur van de statie van de Heilige Elia. Zij heeft 4 termijnen volgemaakt: eerst een 1 termijn van 1 jaar, daarna 1 termijn van 2 jaar, en nog 2 termijnen van 4 jaar. Bea hield ons op de hoogte van het verloop van de sociale activiteiten binnen onze statie, zoals de voorbereidingen voor de adventmaaltijd. Ze was onze contactpersoon in het IKO (Inter Kerkelijk Overleg), voor het 'Passionkruis' en de Gemeentegids.

Bea kreeg bloemen en een cadeaubon van het bestuur.

We zijn heel dankbaar voor haar inbreng in het kerkbestuur gedurende zo veel jaren!



We zouden het fijn vinden als iemand het aan durft om de lege plek van Bea in te vullen. We weten natuurlijk dat velen al één of meer taakjes en taken in onze statie vervullen. Lid zijn van ons kerkbestuur brengt geen nieuw groot takenpakket met zich mee. Het omvat vooral het bijwonen van 5 vergaderingen per jaar, het meedenken over het reilen en zeilen in onze statie.

Meer informatie kunt u vragen aan pastoor Martina, of de kerkbestuursleden Albert Geerdinck, Jeroen Wolvers en Ellen Hilbers.

Kerkbalans 2024

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2024 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2024.

Albert Geerdinck, Penningmeester

Collectes

Donderdag 28 maart 2024

Aantal bezoekers: 19

Opbrengst gewone collecte: € 60,50

Deurcollecte kwartaaldoel niet gehouden.

Vrijdag 29 maart 2024

Aantal bezoekers: 21

Opbrengst gewone collecte: n.v.t.

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2024: n.v.t.

Zaterdag 30 maart 2024

Aantal bezoekers: 35

Opbrengst gewone collecte: € 132,90

Opbrengst collecte 1e kwartaaldoel 2024 € 40,50

Zaterdag 6 april 2024

Aantal bezoekers: 23

Opbrengst gewone collecte: € 114,00

Opbrengst collecte 2e kwartaaldoel 2024: € 28,90

Zaterdag 20 april 2024

Aantal bezoekers: 29

Opbrengst gewone collecte: € 128,35

Opbrengst collecte 2^e kwartaaldoel 2024: € 31,80

Zaterdag 18 mei 2024

Aantal bezoekers: 36

Opbrengst gewone collecte: € 143,00

Opbrengst collecte 2^e kwartaaldoel 2024: € 34,55

Eerste kwartaaldoel 2024

In het 1e kwartaal van 2024 is de collecte na de vieringen voor het Mobiele-scholen-project van de Filipijnse zusterkerk.

De opbrengst bedroeg € € 293,35 opgebracht.

Ellen Hilbers

Collectedoel 3^e kwartaal 2024

In het derde kwartaal van dit jaar is de collecte na de vieringen bestemd voor de Zonnebloem.

Nationale Vereniging De Zonnebloem is actief voor mensen die zichzelf niet makkelijk redden. Het gaat veelal om mensen met een fysieke beperking die zelfstandig wonen.

Vaak, maar niet altijd, zijn dat ouderen. Er zijn in Nederland ongeveer 30.000 Zonnebloemvrijwilligers actief.

In 2024 viert De Zonnebloem haar 75-jarig bestaan.



In De Ronde Venen zijn er 4 afdelingen: Mijdrecht, Wilnis/De Hoef, Vinkeveen/Waverveen en Abcoude/Baambrugge. Lokaal bestaan de activiteiten veelal uit huisbezoeken van de vrijwilligers aan inwoners die binnen de doelgroep vallen. Ook worden er uitstapjes en activiteiten georganiseerd.

Zo gingen in de afgelopen tijd gasten van de afdeling Vinkeveen/Waverveen naar het Museum Beeld & Geluid in Hilversum, en gasten van de afdeling Wilnis/De Hoef naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Zonnebloemgasten uit Mijdrecht konden afgelopen jaar zwemmen in een speciaal zwembad.

De collecte in het 1e kwartaal heeft € 293,35 opgebracht voor het Mobiele-scholen-project van de Filipijnse zusterkerk.

Ellen Hilbers

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 06 - 16570712!

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:
Tel: [06 - 44590879](tel:06-44590879) of jordyenesstherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout:
Tel: [06 16570712](tel:0616570712) of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler
E-mail: martina.liebler@okkn.nl
Telefoonnummer: [06 -15656298](tel:06-15656298) / [0255 - 515260](tel:0255-515260)

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres:
secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (aug, sept 2024)

12 juli 2024