



Nieuwsbrief september - oktober 2024

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zaterdag	7 september 2024	19.00 uur
Zaterdag	21 september 2024	19.00 uur
Zaterdag	12 oktober 2024	19.00 uur
Zaterdag	26 oktober 2024	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

Toelichting op de komende diensten

Kerkdiensten	Naam – Lezingen	kleur
7 september	Geboorte van de H. Maagd Maria Micha 5:1-3, Openbaring 21:1-7, Lucas 1:39-45	(wit)
21 september	Zondag na Pinksteren '20' (B) Wijsheid 1:1-7, Jakobus 3:16-4:6, Marcus 9:30-37	(groen)
12 oktober	Oogstdienst Deuteronomium 16:13-15, 2 Korintiërs 9:6-15, Lucas 12:16-31	(groen)
26 oktober	Allerheiligen, met voorbede voor alle overledenen (waarbij u een licht kunt ontsteken) Wijsheid 3:1-9, Openbaring 7:2-4 en 9-17, Matteüs 5:1-12	(wit)

Bij de vieringen

7 september, Geboorte van de H. Maagd Maria - *Maak ruimte voor God*

Er zijn er maar drie waarvan we in de kerk de dag van geboorte vieren:

Jezus, Maria en Johannes de Doper.

Maria, de moeder van God. Een bijzondere heilige. De eerste gelovige. Beeld en voorbeeld voor elke gelovige. Het beeld van de kerk.

De bijzondere betekenis van Maria ligt in haar relatie met Jezus Christus. Daarom wordt Maria in de vroege kerk (en nog steeds in onze oud-katholieke kerk en in de oosters-orthodoxe kerken) nooit in haar eentje afgebeeld, maar altijd samen met Jezus.

Wij weten verder weinig van haar, maar het meest belangrijke feit weten we: zij was de eerste gelovige! Maria heeft in vrijheid haar levenskeuze gemaakt en 'Ja' gezegd tegen God en haar fiat gegeven toen de engel Gabriel bij haar kwam met dat waanzinnige voorstel de Zoon van God als mensenkind in haar schoot te dragen en te baren. Dit 'Ja' heeft haar leven veranderd. Maria heeft pijn geleden bij de dood van haar kind zoals elke moeder. Maar bovenal heeft het haar vreugde gebracht, je leven gedragen te weten in de bijzondere nabijheid van God. In de evangelielezing van deze feestdag van de Geboorte van de heilige Maagd Maria horen we iets over deze vreugde die zich verspreidt over allen die in aanraking komen met God, met Christus: de zwangere Maria ontmoet haar zwangere nicht Elisabeth en die zingt het uit van vreugde, samen met haar ongeborn kindje Johannes dat bij deze ontmoeting van vreugde opspringt in haar schoot.

Wij zijn niet Maria. We dragen Christus niet letterlijk in onze schoot. Maar ook wij kunnen net als Maria 'Ja' zeggen tegen God en Hem binnenlaten in ons leven, in ons hart. In wezen hebben we met onze doop al 'Ja' gezegd. Nu nog dit 'Ja' ontplooiën en ruimte maken in ons, voor Hem. Zodat wij ervaren dat Hij ons leven draagt. In goede en in slechte tijden.

21 september, Zondag na Pinksteren 20 - *Omgekeerde wereld: klein = groot*

'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.'

Jezus pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 'Wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.'

Niet voor niets kwam God onze wereld in als een klein afhankelijk en machteloos kind in een armoedige stal.

Dienstbaarheid en afzien van macht, dat is ware grootheid en belangrijkheid. Moeilijk te snappen. Nog moeilijker in de praktijk te brengen.

Maar misschien 'loont' het!

12 oktober, Oogstdankdienst - *Maak je geen zorgen!*

Uit de evangeliëlezing:

“Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één dag aan zijn levensduur toevoegen?... Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten en wat je zult drinken, jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt.”

Als we dit in onze oren, onze geest en ons hart knopen, krijgen we oog voor de dingen die echt ertoe doen. We worden uitgenodigd vanuit een houding van dankbaarheid te leven. Dat geeft vreugde in ons leven.

26 oktober, Allerheiligen - *Omgekeerde wereld: wie is zalig?*

1 november: het hoogfeest Allerheiligen. En wij sluiten in onze voorbeden het feest Allerzielen van 2 november er bij in. We houden voorbeden voor álle overledenen, en ieder van ons noemt de namen van dierbaren die ons ontvallen zijn. Maar God zijn ze niet ontvallen, Hij laat niemand vallen, niet de ‘grote’ heiligen en niet de ‘kleine’ heiligen, allemaal zijn ze geborgen in zijn hand en mogen ze staan in zijn onvergankelijk licht. En wij hier op aarde krijgen de toezegging dat we zalig zijn als we de houding van vrede, liefde en overgave hebben die toegang geeft tot het rijk van God: Wie nederig is, treurend, zachtmoedig, barmhartig, zuiver van hart, vrede-stichter... die is zalig, diegene is waarachtig gelukkig.

Wat??? Hoor ik het nou goed?

Dit is onze gewone wereld op z'n kop.

Maar ... soms ontmoet je mensen die al ver gevorderd zijn met deze levenshouding – en inderdaad, er straalt vrede en geluk van hun uit.

Oogstdankdienst 12 oktober

Op zaterdag 12 oktober zullen wij weer een oogstdienst houden.

We vragen u hiervoor enkele stukjes (4 stuks) fruit mee te nemen en deze een halfuur voor aanvang van de viering, rond 18.30 uur in te leveren.

Na de dienst wordt het fruit in kleine bakjes verdeeld om mee te geven aan ouderen en zieken, en aan wie het zwaar heeft ... binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, dus u kunt ook burens, vrienden en kennissen op de intekenlijst zetten.



Op de voorafgaande vieringen (7 en 21 september) is er een intekenlijst om namen op te schrijven van degenen aan wie u een fruitbakje zou willen geven.

U kunt ook telefonisch of via de mail namen aan mij doorgeven.

(mail: martina.liebler@okkn.nl / telefoon: 06-1 56 56 298).

Deze oogstviering staat - zoals eigenlijk elke eucharistieviering - in het teken van dankbaarheid, op deze dag specifiek dankbaarheid 'voor de vruchten der aarde', dank aan God voor alle goede gaven die we mogen ontvangen. Voor de oogst op het land en op zee, voor graan, vruchten, groenten, melk, schoon water en voor alles wat de schepping en haar Schepper ons in overvloed schenkt.

Wat we in dankbaarheid mogen ontvangen mogen we vanuit deze dankbaarheid delen en doorgeven.

Activiteiten

21 Juli 2024: Uitje naar Amersfoort.

Zondag 21 juli vertrokken we met 14 personen richting de Oud-Katholieke Parochie van de H. Georgius/ St. Joris op 't Zand. Nog even schuilen in de auto's vanwege het Nederlandse "zomerweer".

Emeritus pastoor Paul Brommet ging voor in de viering. Bekende liederen, we konden uit volle borst meezingen.



Nadien werden we verwend met lekkere koffie en thee, waarna een rondleiding volgde door de mooie kerk. Gebouwd in Amsterdamse stijl door architect Hendrick Bloemaert. Zo ontworpen dat de schilderijen uit de 17^{de} eeuw er precies in pasten, evenals de indrukwekkende communiebank. Deze heeft houtsnijwerk aan beide zijden. De imposante houten beelden van Jozef en Maria hebben een verfje gekregen om de beschadigingen te verbloemen. Toch de moeite waard. Het Engelse August Gern-orgel heeft prachtig beschilderde pijpen, de schildering is opgehaald door pastoor Koenraad Ouwens. In 1977 werd dit orgel geplaatst in deze kerk en kort daarna verrichtte de heer H. Strubbe uit Vinkeveen enkele werkzaamheden aan dit orgel.

Kerk, pastorie en orgel zijn rijksmonumenten. We krijgen het verhaal te horen van het mirakel van Amersfoort: Een meisje dat in 1444 het klooster in gaat, kreeg een Mariabeeld mee, maar vond dit niet mooi en gooide het in de gracht.



Een andere jonge vrouw kreeg een visioen en vond het beeldje enkele dagen later onder het ijs. Ze nam het mee naar huis. Later kreeg het een plaats in de Onze-Lieve-Vrouwenkapel. Duizenden pelgrims kwamen naar Amersfoort en in de loop van een eeuw werd een groot aantal wonderen toegeschreven aan het beeldje. Deze staan opgetekend in het mirakelboek. Er werd een kerk gebouwd, waarvan nu alleen de toren nog bestaat. Al met al een bijzondere geschiedenis die Amersfoort destijds op de kaart zette als bedevaartsplaats. Het beeldje verpulverde en wordt momenteel in een zakje bewaard, dit bevindt zich in de Oud-Katholieke kerk te Amersfoort, met daarnaast een prachtig schilderij van de vondst van het beeldje.

Jaarlijks wordt ter ere van Maria de Vrouwevaart gehouden.

Na de lunch kuieren we naar de opstapplaats voor de rondvaart. Een zeer ervaren schipper en uitstekende verteller Henk maken de rondvaart compleet. Veel gehoord over de dubbele stadsmuren, bruggen, beeldjes aan de grachtmuren en unieke gebouwen in het centrum van Amersfoort.

Na afloop nog een lekker drankje op een terrasje waarmee deze mooie dag werd afgesloten.

Heel jammer dat er drie zieken waren die dit keer niet mee konden gaan.

Met heel veel dank aan Ellen, Els en Els voor de organisatie!!

Mariëtte Fakkeldij

Bijbelavonden

In het najaar zullen er twee Bijbelavonden plaatsvinden. Noteer ze alvast in uw agenda: **donderdag 17 oktober** en **donderdag 28 november, om 19.30 uur**.

Financiën en bestuur

Herbenoeming

Op 30 september a.s. verstrijkt het eerste mandaat van kerkmeester/penningmeester A.H. Geerdinck. Het bestuur is voornemens bovengenoemde voor een tweede ambtstermijn te verkiezen. Eventuele bezwaren kunt u voor 1 september kenbaar maken aan de secretaris (secretaris@derondevenen.okkn.nl).

Vacature bestuur

Het bestuur is tevens nog altijd op zoek naar versterking: belangstellenden worden gevraagd zich te melden bij de secretaris of pastoor Martina.

Jaarvergadering

Op 16 oktober a.s. zal om 19:30 de jaarvergadering van onze gemeenschap plaatsvinden in De Rank, u bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn.

IKO-boekje

Het bekende IKO boekje met activiteiten in de lokale oecumene gaat verder als website (<https://www.ikoderondevenen.nl/>), zo kunnen we eerder en van meer activiteiten op de hoogte blijven dan met een jaarlijks boekje mogelijk was; van harte aanbevolen een kijkje te nemen!

Namens het bestuur, Jeroen Wolvers

Kerkbalans 2024

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2024 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2024.

Albert Geerdinck, Penningmeester

Collectes

Zaterdag 13 juli 2024

Aantal bezoekers:	27
Opbrengst gewone collecte:	€ 129,10
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024	€ 30,90

Zaterdag 17 augustus 2024

Aantal bezoekers:	27
Opbrengst gewone collecte:	€ 106,10
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024:	€ 24,80

Collectedoel 4^e kwartaal 2024

In het vierde kwartaal van dit jaar, vanaf 1 oktober, is de collecte na de vieringen bestemd voor een project van Missie Sint Paulus.



De Oud-Katholieke Kerk van Nederland ondersteunt vanuit de Bisschoppelijke Commissie 'Sint Paulus Missie en Diaconaat' kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en gemeenschapsopbouw. Zo krijgt de wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse en Aziatische kerken in bijvoorbeeld Congo, Egypte, Oeganda en de Filipijnen concreet gestalte.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland werkt daarbij nauw samen met andere oud-katholieke kerken in Europa. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Zendingsraad.

De projecten die 'Sint Paulus Missie en Diaconaat' ondersteunt, worden gefinancierd uit giften. Het bestuur van Sint Paulus bestaat uit vrijwilligers.

Informatie over het project dat dit jaar gesteund gaat worden, volgt in oktober.

De collecte in het 2e kwartaal heeft € 118,65 opgebracht voor het Jongerenwerk van de Oud-Katholieke Kerk.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 06 - 16570712

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:
[Tel:06 - 44590879](tel:06-44590879) of jordyenestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: [Tel: 06 16570712](tel:0616570712) of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler

E-mail: martina.liebler@okkn.nl

Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres:
secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (Nov. '24 / Jan. '25)

12 oktober 2024