



Nieuwsbrief nov., dec. 2024 en jan. 2025

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zaterdag	9 november	19.00 uur
Zaterdag	23 november	19.00 uur
Zaterdag	7 december 2024	19.00 uur
Zondag	24 december 2024	21.00 uur
Zaterdag	11 januari 2025	19.00 uur
Zaterdag	2 februari (Maria Lichtmis)	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.

Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

1

Toelichting op de komende diensten

Kerkdiensten	Naam – Lezingen	kleur
9 november	19 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden Jesaja 52:7-10, Hebrëen 13:7-17, Matteüs 25:14-34	(wit)
23 november	19 uur Laatste zondag na Pinksteren (B) Sefanja 1:14-2:3, Openbaring 1:1-8, Marcus 13:14-27	(groen)
7 december	19 uur Tweede zondag van de Advent (C) Baruch 5:1-9, Filippenzen 1:3-11, Lucas 3:1-6	(paars)
24 december	21 uur Kerstmacht Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20	(wit)

11 januari '25

19 uur **De doop van de Heer in de Jordaan** (wit)

Jesaja 40:1-5 en 9-11, Titus 3:4-7,

Lucas 3:15-16 en 21-22

Bij de vieringen

9 november, H. Willibrordus - Vertrouwen, moed en overgave

Apostel der Nederlanden wordt Willibrordus genoemd – een buitenlander, een Engelsman die vanuit Ierland met 11 metgezellen in een bootje stapte en zich met moed en vertrouwen in overgave liet drijven waar de wind hen voerde. Gedreven door de vreugde van het geloof die ze niet alleen voor zichzelf wilden houden. Hun bootje landde aan onze kust, bij Katwijk... Ze legden putten aan met schoon drinkwater, bouwden kerken en stichtten kloosters – zij bekommerden zich om het lichamelijke én geestelijke welzijn van onze voorouders. Aan Willibrordus en zijn vrienden hebben wij veel te danken. Niet in de laatste plaats hun voorbeeld: in geloof, moed en vertrouwen vertrokken ze naar een ongewisse bestemming, en in geloof, moed en vertrouwen staken ze de handen uit de mouwen en paktten de taken op die zich aandien ten dienste van anderen. Laten wij voeling houden met Willibrordus en zijn voorbeeld volgen: in geloof, moed en vertrouwen onze handen naar onze medemensen uitstrekken en onze harten naar Christus.

2

23 november, Laatste zondag na Pinksteren – Wat een toekomst!?

Het zijn geen liefelijke woorden op deze 'Oudejaarsdag' van de kerk (op de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar). We horen over een 'verwoestende gruwel', over een tijd van grote verdrukking, over sterren die van de hemel vallen ..

Het zou beangstigend kunnen zijn ..

Jezus Christus wil ons geen angst aanjagen, nooit.

En ook niet in het mes laten lopen: Hij wil ons scherp houden en waakzaam.

Hij wil ons bemoedigen!

Want aan het einde van alles is 'Hij die ons liefheeft.. Hij die is, die was en die komt' om ons samen te brengen en mee te nemen naar de nieuwe wereld van God. Daar waar God alle tranen van onze ogen zal afwissen.

7 december, Tweede zondag van de Advent - Leven vanuit de toekomst

Op de tweede zondag van de Advent is het de beurt aan Johannes de Doper, de Voorloper, de profeet die op de drempel van een nieuw tijdperk staat.

Hij roept ons op tot omkeer, tot een levenshouding die vanuit de toekomst geïnspireerd is. Van de toekomst die hoop en leven brengt en die ingeluid wordt met de komst van Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn komst kondigt Johannes aan: 'Een stem roept in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme

wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

Als christenen zijn we mensen die niet naar het verleden staren en zich niet door het heden laten beheersen, maar mogen leven in het licht dat vanuit de toekomst ons leven verlicht, het licht van de nieuwe wereld van God vol van onvergankelijk leven en vreugde. En dit geeft ons kracht en hoop en licht voor het hier en nu.

24 december, Kerstnacht – De toekomst ligt open

En dan breekt het licht vol door. We vieren Kerst.

Zóveel méér dan gezelligheid en lichtjes in de koude en donkere tijd!

De almachtige God, van also hoge, komt bij ons. Als één van ons. Als machteloos kind, afhankelijk van anderen, kind van gewone ouders, geboren onder erbarmelijke omstandigheden. Iemand die van binnenuit meemaakt wat wij mensen alles moeten meemaken. Maar deze hulpeloze baby in Betlehem verbindt ons met God, met het eeuwige leven, met vreugde die blijft. In deze Kerstnacht is ware vrede, eeuwig licht en eeuwig leven in de wereld gekomen. Sinds deze Kerstnacht ligt de toekomst open. De toekomst van God is in Jezus Christus naar ons toe gekomen. En laat zich niet meer verdrijven, door geen oorlog of pijn, ziekte of dood. We horen het elke keer bij de slotzegen: ‘Gaat heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer..’.

Zalig Kerstmis!

11 januari, Doop van de Heer in de Jordaan – De hemel gaat open

Jezus, Zoon van God, laat zich door Johannes dopen als ieder ander die ‘het nodig heeft’. En de hemel gaat open, de heilige Geest daalt op Hem neer, en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ Ook wij zijn gedoopt, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij hebben de heilige Geest ontvangen. En ook tegen ons zegt God: ‘Jij bent mijn geliefde zoon – mijn geliefde dochter – in jou vind ik vreugde.’

Door dit weten gedragen mogen we door het leven gaan!



In Memoriam

Op 18-10-2024 is Jan Merks op 91-jarige leeftijd overleden. De Afscheidsviering heeft op 24 oktober jl. in de Veenhartkerk plaatsgevonden, waarna hij is begraven bij zijn geliefde echtgenote op de Algemene Begraafplaats De Ronde Venen.

Ik heb Jan voor het eerst ontmoet in januari 2005, toen ik lid werd van het St. Caecilia koor in Mijdrecht. We zaten toen samen op het mannen- en gemengde koor.

Heb Jan leren kennen als een zeer enthousiaste en optimistische persoonlijkheid.

Jan was een zeer actieve man, zat bij diverse clubs en was heel geïnteresseerd in alles wat er speelde in de wereld.

Hij was ook een echte boekenwurm en was trots op het boek over zijn eigen leven tijdens de oorlogsjaren.

Jan bezocht altijd trouw vergaderingen, de parochie-uitjes en bijeenkomsten van onze gemeenschap, een betrokken lid. Hij was gek op zingen en altijd aanwezig op de repetities en vieringen van de Elia Cantorij.

Door zijn jarenlange ervaring kende hij veel liederen uit het hoofd.

Hij zei altijd: “als ik 90 ben dan stop ik met zingen”, maar gelukkig is hij hier op teruggekomen

en zong vrolijk verder bij de Elia Cantorij tot aan de dag dat hij ziek werd.

Jan, wat overblijft is een lege plek binnen de Cantorij en onze Statie. We zijn dankbaar dat we jou hebben mogen leren kennen, een voorbeeld voor veel mensen.

We zullen je heel erg gaan missen.

Rust zacht Jan,

Dick van Leeuwen

Woord van dank

Via deze weg heel veel dank voor de vele kaarten en goede wensen die ik tijdens mijn ziekteverlof mocht ontvangen, en zelfs bezoek vanuit de contactgroep – hartverwarmend en het heeft me zoveel steun gegeven.

Dank daarvoor!

Martina Liebler

Activiteiten

Feest in Egmond aan Zee, Grete Verhey 25 jaar priester. 22 september 2024

Na een uur rijden vanuit De Ronde Venen, belanden we in een volle en sfeervolle kerk en luisteren we naar prachtige orgelklanken...

Nee, geen gewone zondagsviering, deze dag vieren wij samen met al deze mensen de eucharistie en daarbij gedenken we het 25 jarig priesterjubileum van Grete Verhey-de Jager.

Ook ónze Grete, want er zijn al heel wat Goede Weken, Paasfeesten en andere vieringen geweest met Grete als voorganger. Respect voor de rit die ze steeds weer maakt op de zaterdagavond.

Het thema van deze viering: De grootste en de kleinste kwam duidelijk terug in de preek. Verhef jezelf niet boven de ander. Grete is er het levende voorbeeld van. Het “omdenken” van tegenwoordig is eeuwen geleden al in de bijbel kenbaar gemaakt: Je bent groot als je dienstbaar bent, groot in geven, luisteren, zien wat de ander nodig heeft.

Een citaat uit de preek:

“Wat we aan de kleinen doen, doen we aan God, zegt Jezus ook vandaag. Zij staan in het midden en centraal in de hele Bijbel, en in de hele blijde boodschap van het evangelie. Blij en bevrijdend op verschillende manieren. Vandaag dan vooral het aspect van groot en klein. Het bevrijdende daarvan is ook dat wij ons zelf niet groot hoeven voordoen of houden, we mogen zijn wie we zijn, gewoon op onze kleine plek, met onze eigen kleine mogelijkheden daar de wereld een klein beetje beter en vriendelijker en gelijkwaardiger maken.” Einde citaat.



De vrouw in het ambt, diaken of priester, heeft een zachtere sfeer ingebracht. Met dank aan diegenen die deze omslag destijds mogelijk hebben gemaakt. Het geeft ons, lekenvrouwen, vrijwilligers en bezoekers, ook een waardevol perspectief. Samen ons geloof vieren en verder bouwen aan een levende kerk. Weet dat je welkom bent, hoe je uiterlijk, geaardheid ook is. “Ieder mens van en voor God”, aldus Grete. Kom samen om te scheppen, te danken, te delen en lief te hebben. Zo is het ons door Jezus voorgeleefd. En, zoals onze bisschop vermeldde, er is geen dikke sigaar en whisky nodig om gedegen te vergaderen. Die laten we dan maar achterwege, dank zij de komst van de vrouwen.

Met Emile achter het orgel en een paar goede stemmen van daarboven, zingen we heel wat deze zondag. Het Lied aan het Licht raakt me, evenals het slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn. Het is eigenlijk zo eenvoudig... Een stukje hemel op aarde.

Dank Grete, we wensen jou en je gezin alle goeds. Dank parochie te Egmond voor deze mooie zondagochtend.

Mariëtte Fakkeldij.

Inzameling voor de voedselbank 07-12-2024

Op zaterdag 7 december a.s. zullen we weer een inzameling houden voor de voedselbank. Er maken nu 95 gezinnen gebruik van de voedselbank in onze gemeente.

Uw gaven zijn zeer welkom!

Momenteel is er behoefte aan:

- Tandpasta
- Shampoo
- Doucheschuim
- Honing
- Jam
- Chocoladepasta
- Knakworstjes
- Zonnebloemolie
- Jus d 'orange
- Tonijn in blik
- Chocolademelk

Geen kleding: de winterkleding kunt u zelf, schoon en heel, afgeven bij de voedselbank op woensdag- en donderdagochtend. Adres: Karekiet 49, Mijdrecht. We hopen op een mooie bijdrage vanuit onze statie.

Mariëtte Fakkeldij

Oogstdankdienst



De oogstdankdienst op zaterdag 12 oktober was net als vorig jaar een succes. Voorafgaand aan de viering werd het meegebrachte fruit door de contactgroep verdeeld over kleine fruitmandjes. Dankbaarheid voor al het goede wat we ontvangen hebben, was het thema van de liederen, de lezingen en de preek van pastoor Harald Munch. Vele attributen bracht hij mee om te verduidelijken wat een mens allemaal nodig

heeft om te leven. Lucht, water, voedsel, kleding, dingen die we van God krijgen. Ze lijken zó vanzelfsprekend, maar we willen Hem daar dankbaar voor zijn. Na de dienst werden de fruitbakjes uitgedeeld aan zieken en aan wie het zwaar heeft in en buiten onze geloofsgemeenschap. Ook werden er fruitbakjes thuis bezorgd voor wie het niet mogelijk was om de viering te bezoeken. De mensen die van buiten onze statie een fruitbakje ontvingen, konden dit erg waarderen.

Bea Dalebout, foto's Jan Veldhoen.

Symposium en viering: 25 jaar vrouw in het ambt

Op vrijdag 18 oktober aanstaande vindt in Amersfoort een bijzondere bijeenkomst plaats waarbij we stilstaan bij de 25ste 'verjaardag' van de eerste vrouw die in onze kerk tot priester werd gewijd.



Vrouw in het ambt
Symposium en viering

Op deze dag zullen hoofdgasten bisschop dr. Jo Bailey Wells en dr. Mattijs Ploeger lezingen verzorgen.

Aansluitend zal een panelgesprek plaatsvinden onder leiding van Marieke Ridder, priester en deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Naast Erna Peijnenburg, Steef Eman en Lidwien van Buuren, alle drie oud-katholiek, schuiven dominee Almatine Leene en zuster Nadia Kroon aan. Het symposium tijdens de bijeenkomst op 18 oktober begint om 14.00 uur. Om half vijf vindt de feestelijke eucharistieviering plaats. Daarna is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. De dag vindt plaats in de parochiekerk van de H. Georgius, ook wel St. Joris op 't Zand, in Amersfoort en in de bijbehorende Joriszaal. De toegang is gratis.

<https://oudkatholiek.nl/nieuws/2024/10/vrouw-in-het-ambt/>

7

Adventslunch

De contactgroep verzorgt op zaterdag 14 december een adventslunch vóór de 3^e adventszondag.

Parochianen vanaf 75 jaar worden hiervoor uitgenodigd.

We gaan samen op weg naar kerst.

We bidden voor licht in deze donkere tijd en zingen adventsliederen met medewerking van Anita Vos.

We maken er een gezellig samenzijn van.

De contactgroep



Bijbelavond

Er zal dit najaar nog één Bijbelavond plaatsvinden en wel op **donderdag 28 november, om 19.30 uur** bij Dick en Els van Leeuwen.

Reis naar Rome

Drie leden van onze statie namen deel aan een 6-daagse reis naar Rome, eind september, onder leiding van pastoor Harald Münch. Samen met leden uit de OK kerken van IJmuiden, Aalsmeer en Amsterdam. Jammer genoeg kon onze pastoor Martina om gezondheidsredenen niet mee.

Het was prachtig weer en we hebben dan ook elke dag van alles kunnen zien.

We logeerden in het complex van Santa Croce in Gerusalemme, rond het jaar 300 in bezit van keizerin Helena, die volgens de legende het Heilig kruis in in Jeruzalem teruggevonden had. In de kerk naast ons hotel waren kruissplinters, een doorn en het opschriftbordje te zien, dat eeuwenlang verborgen was in een muur, en teruggevonden werd tijdens een restauratie.

Pastoor Harald wist héél veel van 2500 jaar geschiedenis van Rome, en vertelde ons daar graag en boeiend over. Over de onvoorstelbare prestaties op het gebied van kunst en bouwkunst van de Romeinen, zo'n 2000 jaar geleden. Over de schitterende beeldhouwwerken, tempels, aquaducten en badhuizen.

Teruggevonden Opschriftbordje



Thermen van Caracalla



Boog van Titus op het Forum Romanum



8

Maar ook over de vaak onmenselijke manier waarop ouderen, gehandicapten, vrouwen en ongewenste kinderen 2000 jaar geleden werden behandeld. Voor hen was het christendom een openbaring, een kennismaking met barmhartigheid en naastenliefde. Tot dan toe ongekende begrippen. Daarom kon het christendom snel groeien in deze groepen, en van daaruit langzaam ook in de 'hogere' sociale klassen. Tot uiteindelijk keizer Constantijn van het christendom de 'staatsgodsdienst' maakte. Er zijn daarna honderden kerken in Rome gebouwd, de één nog mooier en rijker versierd dan andere. We bezochten, onder andere, de St. Jan van Lateranen, St. Andrea e Georgio (van het Gregoriaans), Sta. Caecilia in Trastevere (naamgeefster van veel kerkkoren), Sta. Maria in Trastevere, St. Pietersbasiliek, het Panthéon, De Gésu (hoofdkerk Jezuiten) en de Sta. Maria Maggiore (grootste Mariakerk in Rome met prachtige mozaïeken). Elke kerk heeft een eigen geschiedenis.

Daarnaast was er ook veel te vertellen over het leven in het oude Rome, zoals op het Forum Romanum.

Koepel van de St. Pietersbasiliek



mozaiek in de Sta. Maria Maggiore



We vormden al snel een gezellige groep, die genoot van het heerlijke en betaalbare Italiaanse eten en drinken. En we maakten een gebedsdienst mee van de Sant' Egidio gemeenschap, die veel sociaal werk doet in Rome en heel de wereld.

Harald heeft als een goede herder voor ons gezorgd. We willen hem graag bedanken voor al het organiseren, regelen van kaartjes, tijdslots en bijzondere rondleidingen zoals door de tuinen van het Vaticaan, en voor het enthousiast delen van zijn grote kennis van Rome met ons!

Mariette Fakkeldij, Hans en Ellen Hilbers



DRIE kathedralen in Utrecht?

Voor RTV Utrecht is een uitzending gemaakt waarin Maarten van Rossem met historicus Anique de Kruijff een kathedralentocht door Utrecht maakt. Tot hun verrassing zijn het er drie, en dat is best bijzonder. Als derde kathedraal wordt de voor velen onbekende Oud-Katholieke St. Gertrudiskathedraal bezocht. Daar bij wordt ook kort uitgelegd hoe de Oud-Katholieke kerk is ontstaan.

Leuk om te zien hoe er aandacht wordt besteed aan de Oud-Katholieke kerk. Te lezen en te bekijken via:

<https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3794666/maarten-van-rossem-wist-u-dat-utrecht-niet-een-maar-drie-kathedralen-heeft>



Financiën en bestuur

Kerkbalans 2024

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2024 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen.

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2024.

Albert Geerdinck, Penningmeester

Collectes

Zaterdag 13 juli 2024

Aantal bezoekers: 27

Opbrengst gewone collecte: € 129,10

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 30,90

Zaterdag 17 augustus 2024

Aantal bezoekers: 27

Opbrengst gewone collecte: € 106,10

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024: € 24,80

Zaterdag 7 september 2024

Aantal bezoekers: 32

Opbrengst gewone collecte: € 162,50

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024: € 32,65

Zaterdag 21 september 2024

Aantal bezoekers: 16

Opbrengst gewone collecte: € 74,00

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024: € 9,70

Zaterdag 12 oktober 2024

Aantal bezoekers: 29

Opbrengst gewone collecte: € 136,50

Opbrengst collecte 4e kwartaaldoel 2024: € 27,10

Collectiedoel 4^e kwartaal 2024

Zoals eerder aangekondigd is de opbrengst van de de 4e kwartaalcollecte is bestemd voor de Missie Sint Paulus. Inmiddels is bekend waaraan het geld zal worden besteed:
aan 'Hulp bij onverwachte Nood'.

Verschillende projecten van Missie Sint Paulus, waarvoor eerder al eens werd gecollecteerd, berusten op jarenlange relaties, en laten zich goed plannen. Maar soms is er onverwachts iets extra's nodig: noodhulp. Vanwege die orkaan, die overstroming, die oorlog, die toestroom van gevluchte mensen. Missie Sint Paulus geeft in zulke gevallen noodhulp uit de eigen algemene middelen. De opbrengst van de collecte voor Missie Sint Paulus in oktober is bestemd voor de algemene middelen van deze commissie, zodat ze hieruit de noodhulp kan blijven geven die te vaak en te onverwachts nodig is.



De collecte in het **3e kwartaal** heeft € 108,05 opgebracht voor Nationale Vereniging 'De Zonnebloem'.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 06 - 16570712!
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:
[Tel:06 - 44590879](tel:06-44590879) of jordyenestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: [Tel: 06 16570712](tel:06-16570712) of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler

E-mail: martina.liebler@okkn.nl

Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres:

secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (febr., mrt.)

12 januari 2025