



Oud-Katholieke parochie i.o. van de H.Elia

Nieuwsbrief

Jaargang 5. nr.3 december-januari 2014

Redactie: nieuwsbriefkadv@gmail.com

Viering in De Veenhartkerk, Grutto 2a, 3641 TB

Mijdrecht. <http://derondevenen.okkn.nl>

Nieuwsbrief december 2014 en januari 2015

We gaan op weg naar de kerst, dat zijn drukke dagen. Daarom wordt nu een nieuwsbrief voor twee maanden uitgebracht. Naast mooie kerkdiensten volop activiteiten: groothuisbezoek, inzamelen voor de voedselbank, kerstlunch, deelname aan de kerstkaartenactie van de gezamenlijke kerken, deelnemer op de nieuwjaarskramenmarkt van de gemeente, lezingen.

In dit nummer een kerst- en nieuwjaarsgroet van pastores en bestuur. Ook een korte impressie van de gehouden 88e Synode van de OKKN.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

December 2014 en januari 2015.

13 december 2014 om 16:00 uur, Derde zondag van de Advent.

24 december 2014 om 20:00 uur, Kerstnacht.

10 januari 2015 om 19:00 uur, Doop van de Heer in de Jordaan

24 januari 2015, om 19:00 uur, Roeping van de H.Apostel Paulus



Voorwoord viering zaterdag 13 december

Hoe kun je blij zijn als je geconfronteerd wordt met tegenslag? Hoe kun je je verheugen over de blijde boodschap van redding en bevrijding van God zijn als degene die de boodschap komt brengen wordt opgepakt en verdwijnt achter de tralies? We zien afschuwelijke beelden van hulpverleners die opgepakt worden, en na jaren van gevangenschap worden onthoofd. Of we horen van hulpverleners die ziek worden doordat ze anderen verzorgen (Ebola). Hoe moet je blij zijn als je ziet dat degene die goed doet, vaak geen goed ontmoet. Juist degene die niet de wapens opnemen, maar proberen geweldloos te werken aan een betere wereld, zijn de klos. Ze worden verdreven uit hun huizen, en moeten hun akkers en hun vee onbeheerd achterlaten. In de viering van de derde zondag van de Advent, op 13 december, wordt de blijde boodschap van redding en bevrijding voor allen die in nood zijn, op de vlucht geslagen zijn, gevangen genomen, niet ingetrokken. Onverkort klinkt in de lezingen de oproep 'Wees blij!', ondanks dat we horen dat gevangenschap het lot zal zijn voor degene die de blijde boodschap verspreiden, zoals Johannes de Doper. En dan wordt de volgende wijze les gegeven: dat blijdschap niet louter en alleen zijn ontstaansbodem vindt in wat er gebeurt aan jezelf, en ook niet in wat er gebeurt op dit moment. De belofte die is aangezegd betreft een gebeuren dat zo groot is, dat je zelfs blij kunt zijn als het gebeurt aan een ander, of kunt verwachten dat het zal gebeuren in de toekomst. Wie zich, ondanks tegenslag en tegenstand, wil laten blij maken om het grote gebeuren van redding en bevrijding, die weet zijn weg te vinden naar de Veenhartkerk, om zich samen te verheugen in de viering van de Adventus, dat is de toekomst van onze Redder Jezus Christus

Henk Schoon.

Voorwoord viering zaterdag 24 december

Kerstnacht 2014

Hoogfeest van de Geboorte van onze Heer
Jezus Christus

Opnieuw komen wij in deze nacht samen om het geboortefeest te vieren. 'Opnieuw', in dat kleine woordje zit tevens een probleem voor de voorganger. Kennen we een A,B, en C-jaar wat de lezingen betreft, hier bij dit feest, zijn het telkenjare dezelfde lezingen. En de uitdaging is toch een nieuwe preek te maken. Een aantal jaren geleden, toen ik nog pastoor was in IJmuiden, heb ik geprobeerd op een geheel andere wijze naar het Evangelie van de geboorte te kijken. De aanleiding was de toetreding van een kunstenaar tot de parochie. Ik vroeg hem om zijn visie van het geboorteverhaal op het doek te zetten. Het doek werd op een schildersezel in de altaaruimte geplaatst, waarna hij zou vertellen, waarom hij voor deze interpretatie van het geboorteverhaal koos. In de preek zou ik dat verder uitwerken. Een aantal jaren heb ik dit volgehouden. Zoek een kunstenaar en vraag hem of haar iets op het doek te zetten. Ria Schoof, die ook de tekeningen bij mijn laatste dichtbundel maakte, schilderde indertijd haar voorstelling van het geboorteverhaal. Een afbeelding van de Heilige Familie. Vrij traditioneel zou je zeggen. Maar ze deed het toch net even anders. En dat was ook voor mij verrassend en een uitdaging. Het schilderij is later door de parochie aangekocht en daardoor kan ik het meenemen naar Mijdrecht. Graag wil ik wat we samen zien, in de kerstnacht met u delen. Het ligt in de bedoeling dat Ria Schoof ook aanwezig is en opnieuw haar keuze zal motiveren. Ik hoop dat haar interpretatie van het oude verhaal ons allen zal verrassen en inspireren.

Voorwoord viering zaterdag 10 januari

Niets verbindt ons meer met Jezus dan onze doop. Wij zijn namelijk gedoopt met dezelfde doop als waarmee hij is gedoopt. Die doop wordt genoemd: de doop van de ommekeer. We zeggen liever niet bekering, want dan denken we dat iemand ons heeft overgehaald om christen te worden. Ommekeer is vanuit innerlijke overtuiging een radicale wijziging van je levenshouding. Je doet het oude leven van je af als een kledingstuk waar je uitstapt en afstand van doet en je doet het nieuwe leven aan als een onbesmet wit gewaad. Je wendt je ook af van die dingen die hoorden bij je oude leven, en wendt je 180 graden om richting een nieuw bestaan. Dat bestaan krijgt betekenis door de relatie te beantwoorden die God met jou wil aangaan. Staande in die relatie voorziet hij je met al het benodigde om de weg naar hem te kunnen gaan als een gezegend mens: Woord en Teken. Zijn Woord horen wij klinken als Jezus wordt gedoopt: jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb (Mk.1,11). Het teken, kennen wij als het teken van Jona: de duif, de gestalte, waarin Jezus de heilige Geest ziet neerdalen uit een 'opengescheurde' hemel. We zien in Jezus het prototype van de mens die met hem uit het water opklimt en zicht krijgt op een hemel die boven hem openscheurt en waar uit een stem klinkt en de Geest hem tegemoet fladdert. Zo willen wij in navolging van Jezus als gedoopte ook opklimmen tot de Vader en onderweg worden begunstigd met zijn gaven, bemind door zijn Woord en bekrachtigd met zijn geestesadem. We vieren de nieuwe relatie met de Vader waarin Jezus de mensen heeft gesteld om als Gods aangenomen kinderen de weg ten hemel te gaan. Viert u mee?



Voorwoord viering zaterdag 24 januari

Saul, Saul, waarom vervolg je mij?

Handelingen 9,4

Deze regel is slechts een klein onderdeel van de bekeringsgeschiedenis van Saulus naar Paulus. Zijn ouders stuurden hem naar Jeruzalem om er de heilige boeken te bestuderen. Zijn leermeester was de invloedrijke farizeeër Gamaliël. Saul werd daardoor dus een farizeeër. En farizeeën zijn diepgelovige joden die zich strikt aan de joodse Wet houden, want vroomheid en de Wet zouden de mens dichterbij God brengen. Of kunnen regels in de weg gaan zitten?

Saul was dus een fanatieke christenvervolger, maar op weg naar Damascus viel hij van zijn paard en werd verblind door de zon. In het visioen tussen droom en werkelijkheid zegt Jezus tegen hem: "Waarom vervolg je mij?" Daarna maakt hij een bekering door. Zeg maar een voortschrijdend inzicht.

En als heden ten dage de kinderen van Abraham 'Joden, christenen en aanhangers van Islam' elkander wederom het vuur na aan de schenen leggen, en elkander het leven moeilijk maken, dan klinkt toch de vraag "Waarom vervolg je Mij?"

Kun je dan zo vast zitten in je eigen gelijk? Zo vast dat je mensen die anders geloven en anders zijn, durft gevangen te nemen? En hoe dan verder? Blijft de geschiedenis in het Midden Oosten zich voortdurend herhalen? In hoeverre zijn mensen verantwoordelijk voor het toenemende fundamentalisme? Het speelt ook hier in Nederland.

En wat dan? Als de kinderen van Abraham het niet lukt en zelfs de navolgers van Jezus, zich verschuilen achter het eigen juridische gelijk, dan nog klinkt de vraag "Waarom vervolg jij mij?" Of zou er toch nog ruimte ontstaan voor de visie "Eenheid in verscheidenheid".



De gedenkdag van de bekering van de apostel Paulus is verbonden met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. En dat is een goede zaak. Maar als je net zo als Saulus muurvast zit in je dogmatische huis, dan kan er een moment zich aandienen dat in de stilte de vraag rijst "Wil je echt zo verder?"

Maar als je in de huid van de ander kruipt en als je gaat begrijpen en waarderen waarom die ander anders denkt, dan ontstaan er openingen voor ontmoetingen van hart tot hart. Langs de weg de geleidelijkheid en veel gesprek ontstaan er openingen naar de toekomst.

Klaas Jan Homan



Kerst- en Nieuwjaarsgroet

Iedere tijd kent zijn vredesonderhandelaars. Ze pendelen van de ene partij naar de andere en omgekeerd. Soms een eindeloos proces. Proberen een staakt het vuren te bewerken, dat heel vaak geschonden wordt. Denk maar aan Syrië, Irak, Palestina, Oekraïne. En aan ieder conflict zitten vele aspecten. Om macht te decimeren tot normale proporties, is heel veel creativiteit nodig. Om vrede te stichten moet je hele kleine stappen kunnen zetten om mensen tot elkaar te brengen. Is het Kerst-visioen - vrede op aarde - dan een onbereikbaar ideaal?

De maand december staat bekend om de vele conflicten die door de donkere dagen een extra emotionele lading kunnen krijgen. Oppassen dus.

Soms breekt in een mens plotseling een glimp door van wat mogelijk is.

In het leven van Johannes de Doper gebeurde iets wonderlijks: hij ziet dat in Jezus, de bijna onbereikbare vrede in onze wereld komt, in de gestalte van een mens. Johannes getuigt ervan en laat Jezus voorgaan. Want het gaat toch om vrede. En niet of jezelf in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat kan wel interessant staan, maar eigenlijk leidt dat niet tot vrede.

Wat Johannes deed, dat kunnen wij ook doen. Mensen opsporen op wie de geest van Jezus rust. Dus de vredesboden - dus velen van ons - pendelen van de een naar de ander, levend vanuit het visioen van "vrede op aarde". Het lied van de engelen bij de geboorte van de zoon van God "Eer zij God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft" heeft alleen betekenis zodra wij allen - met elkaar - vredesboden worden in het voetspoor van de Heer.

U allen goede kerstdagen en een voorspoedig 2015 toegewenst,

pastors Klaas Jan Homan en Henk Schoon
de bestuursleden Bea Dalebout, Edwin Vos,
Mariëtte Fakkeldij en Jordy de Jong

Activiteiten

Groothuisbezoek

Op dinsdag 9 december zal voor geïnteresseerden het 2de groothuisbezoek van dit jaar zijn. Aan de hand van een methode volgens het boek van Robert Warren, getiteld Handboek gezonde Gemeente, gaan we in gesprek met elkaar rondom vragen die in het boek staan en die door ondergetekende zullen worden toegelicht. U hoeft het boek dus niet zelf te gaan lezen. Dat scheelt maar weer. Door het nadenken over de vragen en het formuleren van de antwoorden vormt zich voor de aanwezigen een beeld van onze gemeenschap. Met dat beeld gaan we die avond aan de slag om het profiel van onze gemeenschap te schetsen. Zijn het hoop en vertrouwen, teleurstelling en blijdschap,

persoonlijke of gezamenlijke geloofservaringen die bepalen dat wij de gemeenschap zo hogelijk waarderen? Of zijn het andere dingen? Mooi om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Komt u ook?

Het groothuisbezoek op 9 december is van 20.00 uur tot 22.00 uur ten huize van de familie Oudshoorn te Wilnis.

Het 1ste groothuisbezoek heeft plaatsgevonden op 3 juni 2014 (met hetzelfde onderwerp).

U kunt zich tot 3 december aanmelden bij Mariëtte Fakkeldij. Geeft u gelijk door of u mee wilt rijden?

fam.fakkeldij@live.nl

281905 of 06-83239427

Pastoor Henk Schoon

Kerstkaartenactie IKO

Het Interkerkelijk Overleg, beter bekend als het IKO, komt dit jaar weer net voor de kerst met een huis aan huis kerstkaart. Dit is een gezamenlijk initiatief van de verschillende kerken uit de Ronde Venen. Inwoners worden zo uitgenodigd om de geboorte van Jezus Christus mee te vieren. Op de uitnodiging staan de aanvangstijden en overige gegevens van de kerstvieringen van de deelnemende kerken vermeld.

Ook dit jaar zijn de gegevens van onze Oud-Katholieke parochie i.o van de Heilige Elia opgenomen. De kerstkaarten worden gelijktijdig met het weekblad De Groene Venen verspreid in De Ronde Venen.

Er worden mensen gevraagd om te helpen de kaarten in enveloppen te stoppen. Hierbij kunt u ook een handje meehelpen. Op maandagmorgen 15 december vanaf 9:30 uur bent u van harte welkom in het Irene gebouw naast de Janskerk in Mijdrecht. Tijdens deze ochtend wordt u koffie en thee met wat lekkers aangeboden.

Els van Leeuwen en Bea Dalebout



Inzamelingsactie voedselbank

Op zaterdag 13 december zullen we een inzamelingsactie houden voor de voedselbank. Zij hebben thans 81 gezinnen als cliënt, circa 240 gezinsleden, die wekelijks een aanvullend pakket met voeding krijgen. Juist in de decembermaand, een maand van feesten en luxere maaltijden, lijkt ons deze inzamelingsactie een goed initiatief.

Advent is de tijd van bezinning en verwachting. Dat laatste zal ook gelden voor de minder bedeeden onder ons. Wat kunnen zij verwachten in de nabije toekomst? Laten we delen en hen ook gedenken in onze gebeden.

U kunt uw boodschappen voor de viering kwijt in de daarvoor bestemde kratten in de hal van de kerk. U kunt zelf thuis ook een doos vullen en er bij zetten. De voorkeur gaat uit naar voedsel dat wat langer houdbaar is. Denk aan blikken, koffie, suiker, olie, meel, pasta, rijst, sausen, jam, pindakaas, etc.

Alvast hartelijke dank!
Mariëtte Fakkeldij.

Kerstlunch

De contactgroep gaat een kerstlunch verzorgen op zaterdag 13 december voor de parochianen van 75 jaar en ouder. Deze parochianen hebben inmiddels hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Samen met de pastores Henk Schoon en Klaas-Jan Homan willen wij tijdens deze lunch het kerstgevoel delen. Anita Vos zorgt voor de muzikale begeleiding.

De contactgroep

Lezingenreeks

Uitnodiging aan de leden en gastleden voor de lezingenreeks

'Geloof als inspiratie, Perspectieven op geloven met hoofd, hart en handen in de Oud-Katholieke Kerk', aangeboden door de twee kathedrale parochies Haarlem en Utrecht en het Seminarie. De lezingen zijn uitstekend geschikt voor mensen die meer willen weten over onze kerk, of ze nu oude kennis willen opfrissen, de kerk nieuw hebben leren kennen en zich meer willen verdiepen, of vanuit oecumenisch interesse iets willen opsteken.

Zie: www.utrecht.okkn.nl of www.haarlem.okkn.nl

1 december (Haarlem) en 4 december (Utrecht) 2014: prof. Peter-Ben Smit:

De uitdaging van de ander: oecumene als maatschappelijk model

Over oud-katholiek oecumenisch engagement en internationale gemeenschap

2 februari (Haarlem) en 5 februari (Utrecht) 2015: dr. Remco Robinson:

Geloof als praktijk: over de uitdaging van een "geaarde" spiritualiteit

Over het gemeentelven in oud-katholieke parochies

Deelname aan kramenmarkt De Boei te Vinkenveen

Op woensdag 7 januari 2015 wordt er tezamen met de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders een kramenmarkt georganiseerd in Sociaal cultureel centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Onze parochie i.o. van de heilige Elia zal op deze avond van 19.00 tot 22.00 uur zich aan het publiek van De Ronde Venen gaan presenteren. U bent allen van harte hiervoor uitgenodigd langs te komen.

Bea Dalebout.



Verslag

Korte impressie van de 88e Synode van de Oud-Katholieke Kerk.

Op 22 november 2014 nam ondergetekende samen met Edwin Vos (onze synodale vertegenwoordiger) en Frans Leeuwerik, deel aan de 88e Synode, in de ochtend ondersteund door Henk Schoon. Zo'n dag vergt veel organiseren, maar verstevigt ook het gevoel van bij elkaar horen.

Bij binnenkomst snel koffie halen en een lunchbon kopen. Edwin, toegerust met stukken, nam plaats tussen de andere leden van de Synode. Frank en ondergetekende, maar ook Henk ditmaal, namen plaats op de zogeheten publieke tribune.

Een bomvolle agenda moest worden doorgewerkt. Dat vergt heel veel van de voorzitter, vooral moet hij deelnemers aan de geplande tijd houden.

Na verslagen van het Collegiaal Bestuur en de Thesaurier Generaal volgt het bespreken van de begroting; en dan is iedereen scherp. Vragen moeten worden beantwoord. Hoe ziet een vermogensgroei heffing er uit? Enige felheid ontstond over de post publiciteit. Voor de keuze van één van de drie begrotingen was hoofdelijke stemming nodig. Uiteindelijk werd de sluitende begroting aangenomen.

Dan wordt het tegen twaalf uur tijd voor de Eucharistieviering, gevolgd door de lunchpauze. De catering was prima verzorgd. We konden even bijpraten met elkaar.

In de middag stond het beleidsplan centraal. In werkgroepen, gehouden voorafgaande aan de Synode, was al veel voorwerk gedaan en dat kwam uitgebreid aan bod. Wat doe je bijv. om de kerk meer onder de aandacht van de mensen te brengen. Veel ideeën en ervaringen werden uitgewisseld. Een lid uit Zuid-Holland verklaarde dat er wel kerkleden bijkwamen, maar niet door toedoen van eigen initiatieven. Echter niets doen is ook niet goed, zei Bisschop Schoon. Tot slot kwamen leden van de Jongeren Synode aan het woord.



Deze dag bood ons ook de kans om met mensen van andere parochies te praten. Dan kun je ervaringen uitwisselen, heel leerzaam en bemoedigend.

Albert Geerdinck

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collecte 1 november: € 116,25
Opbrengst collecte 22 november: € 140,15

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2014 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan kunt u uw gift storten op ons **bankrekeningnummer NL19 INGB 0009 4319 58** t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis. Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2014.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoek van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien weet u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. U kunt ook contact opnemen met pastoor Henk Schoon.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor u regelen.

Altaarbloemen, gebedsintenties

Viering 13 december: 40 daagse gedachtenis van Annie Van Nieuwkerk.

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van 1 november is gegaan naar Aad en Tonny v.h. Kruys en het boeket van 22 november is gegaan naar Ralf Nagelkerke.

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl

Agenda Aalsmeer (Aanvullen Jan)

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.

Volgende diensten:

24-12-2014 Kerstavond aanvang: 21:00 uur

25-01-2015 aanvang: 16:00 uur

Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN
Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

Opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail naar nieuwsbriefkadv@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.

