

GELOVEN in ONTMOETING 2023- 2024

***Wandelen
door het landschap van geloven***



Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten
door de gezamenlijke kerkgemeenschappen
in De Ronde Venen

aangeboden door het InterKerkelijk Overleg

Welkom!

Eenheid in verscheidenheid, zo zou je ons kunnen typeren. We zijn allemaal mensen en willen graag goed leven, maar we doen dat ieder op eigen wijze. Belangrijk is dat we tochtgenoten hebben op onze levensweg en dat we van elkaar kunnen leren. Dat mogen we doen onder de hoede van de Eeuwige, de Rots in ons leven die ons uitnodigt soms even op adem te komen en voedsel voor onderweg tot ons te nemen.

Daarom ligt opnieuw deze uitgave voor u met een aanbod van inspiratie- en rustmomenten die ons kunnen helpen op de weg die we gaan, in de woelige tijden die we meemaken. Een aanbod van de kerken die aangesloten zijn bij het IKO, in die samenwerking ervaren we de eenheid in verscheidenheid. Dat is een mooi gegeven waar we dankbaar voor mogen zijn.

Wees welkom bij de activiteiten die in deze uitgave worden aangegeven. Kom alleen of neem iemand mee en ga samen verder, geïnspireerd door opgedane kennis en ervaring.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee bij deze ontmoetingsmomenten gratis. Wat let u nog?

Van harte zegen en alle goeds gewenst,

Zr. Monica Raassen, voorzitter IKO

Deze uitgave

Hierbij ontvangt u de tweede digitale versie 2023-2024 van het Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de gezamenlijke kerkgemeenschappen in De Ronde Venen. Het wordt niet meer uitgegeven als drukwerk, maar alleen in deze vorm, digitaal. Dat heeft als voordeel dat er nieuwe versies eenvoudig kunnen worden gemaakt en opnieuw verstuurd. Als daar aanleiding voor is ontvangt u dus een bijgewerkte versie, waarin nieuwe activiteiten zijn toegevoegd, en reeds voorbijgegangene zijn verwijderd. Die nieuwe versie vervangt dus de eerdere.

Alles wat nu al bekend is, is in deze uitgave opgenomen, zodat u de data ruim van tevoren kunt opnemen in uw agenda.

Jan van Koeverden Brouwer, redacteur

Wekelijkse gebedsmomenten

Elke dinsdag bidden we in de Janskerk in Mijdrecht voor de kerken, onze dorpen en voor wat er in de wereld gebeurt. We zetten een paar stoelen op het podium en beginnen met het lezen van een kort Bijbelgedeelte. Daarna wisselen we uit wat ons aanspreekt. Vaak beginnen we dan met een dankgebed voor wat we hebben gelezen en dan bidden we. De een hardop, een ander in stilte. Eenieder is vrij om hier op zijn of haar eigen wijze aan mee te doen. De een is er alle weken, een ander komt af en toe of één keer. Het is ook mogelijk om per e-mail of telefoon gebedspunten door te geven.

Weet je van harte welkom!

Waar: de Janskerk, Janskerkplein 1, Mijdrecht
Wanneer: elke dinsdagavond
Tijd: 19.00 tot ± 19.45 uur
Informatie: ds. Elise Jansen, ds.elise@pgmijdrecht.nl

Elke dinsdagavond van 20.00-21.00u bidden we voor de jeugd in de Ronde Venen. Deze avonden staan dus in het teken van bidden voor de jeugd en onze tieners, de jeugdactiviteiten vanuit de kerken en dat ze Jezus zullen leren kennen en aannemen in hun leven als leidsman.

Waar: Pinksterkerk De Weg, Industrieweg 38F, Mijdrecht
Wanneer: elke dinsdagavond
Tijd: 20.00 tot 21.00 uur
Informatie: Erwin Veenboer, erwin@deweg.net

Omgaan met rouw in een groep van lotgenoten

Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep Omgaan met Rouw biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema's gesproken zoals: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen. De avonden worden begeleid door mw. Richt Bouma en mw. Roeline Elzes. Het aantal deelnemers is maximaal acht.



- Waar:** Buurtkamer Wilnis, Dorpscentrum Willisstee (via achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis
- Wanneer:** Dinsdagavond 12 en 26 sept., 10 en 24 okt., 7 en 21 nov.
- Tijd:** 19.30 tot 21.30 uur.
- Informatie:**
Richt Bouma, r.boumabakker@gmail.com
Roeline Elzes, r.elzes@kpnplanet.nl
Aanmelden kan bij Tympaan-De Baat in Mijdrecht:
tel. 0297-23 02 80 of info@stdb.nl. U wordt dan teruggebeld door mw. Nel Verhoek voor een kennismakingsgesprek.
Aan deze gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

Orgelconcerten in de Johannes de Doper



De zondagmiddagconcerten van 2023, 2024 en 2025 staan gepland op de 2^e zondag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Interkerkelijke Cursus: De Bijbel

Tijdens deze cursus gaan wij met elkaar bekijken hoe de hedendaagse Bijbel tot stand is gekomen.

Het betreft voornamelijk de samenstelling van het Oude Testament. Hoe kwamen de boekrollen van de profeten tot stand.

Belangwekkend is de visie van de Joodse gelovigen; de interpretatie van de Joodse geleerden verschilt nogal van de interpretatie van de christelijke leer. Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten? Hoe kijken beide disciplines naar die Ene God, naar bevrijding en verzoening?

De cursus staat onder leiding van Diederik Vogelpoel.

Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende kerkgenootschappen

Waar: Irene, Janskerkplein 2, Mijdrecht

Wanneer: Woensdagochtend
4, 11, 18 en 25 oktober
1, 8, 15 en 22 november

Tijd: 9.45 tot 12.00 uur

Informatie: Nel Pauw, tel. 28 42 10

Ga mee naar de Alpha-cursus

Vanaf woensdag 4 oktober om 19.00 uur kun je in De Rank meedoen aan de Alpha-cursus. We organiseren deze cursus met verschillende kerken samen.

Elke keer beginnen we met samen eten in De Huiskamer (achterzaal).

Dan is er de inleiding in de kerkzaal over een thema uit het christelijk geloof, meestal door een van de voorgangers van de verschillende kerken. En vervolgens praten we daar in kleine vaste groepen over door. Om uiterlijk 21.00 uur sluiten we af en is er de mogelijkheid om nog wat te drinken met elkaar. Het gaat om acht avonden.

Door de jaren heen is deze cursus voor velen in allerlei soorten kerken een verrijking voor hun geloof geweest. Juist ook als je al je hele leven gelooft, geen vragen hebt of juist heel veel. En het is ook een fijne plek om iemand mee naartoe te nemen die niet gelooft en daar wel wat meer over wil weten.

Ongetwijfeld zullen we verschillend denken over een aantal onderwerpen, maar soms kun je juist beter praten met mensen die het anders zien dan dat iedereen hetzelfde vindt.

Het is ook mogelijk om je alleen voor de eerste avond op te geven om te kijken of het wat voor je is. Voel je vrij. Je kunt meedoen als deelnemer, maar bv. praktische hulp in de keuken bij de afwas en koffie is ook erg welkom.

Waar: De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Wanneer: start 4 oktober, daarna 7 keer op woensdag
Tijd: 19.00 uur
Informatie: Via het e-mailadres alphamijdrecht@gmail.com of bij de predikanten kun je je opgeven.
ds. Elise Jansen, ds.elise@pgmijdrecht.nl
ds. Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl

Oleg Lysenko, accordeon, bandoneon en bayan

Een middagconcert

Klassiek in de Ronde Venen biedt een verrassend concertprogramma met 'klassieke' muziek als uitgangspunt. Jong en oud kunnen hier kennis maken met de wereld die muziek heet. Op deze middag zal Oleg Lysenko prachtige muziek ten gehore brengen



Waar: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen

Wanneer: 8 oktober

Tijd: 14.30 uur

Informatie: Kosten: € 18

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.klassiekinde Rondevenen.nl, waar u kaarten kunt bestellen, en www.oleglysenko.com

Bibliodrama



Bibliodrama is een werkvorm waarbij je je verdiept in een (Bijbel)verhaal. Je blijft hierbij niet op je stoel zitten, maar komt in beweging. Spelenderwijs leer je een personage uit een verhaal beter kennen. Tegelijkertijd neem je daarin jezelf mee met je eigen context en je eigen levensverhaal. Zo kun je bijvoorbeeld in de rol van Jozef ontdekken hoe je om kunt gaan met tegenslag in je leven. En wat er allemaal kan spelen in familierelaties en hoe je daar een belangrijke taak in kunt hebben. Door het spelen van het verhaal kun je tot nieuwe inzichten komen.

Vier keer per jaar komt er een groep bijeen om Bibliodrama te ervaren. Je bent van harte welkom om aan te sluiten!

Dit jaar spelen we één keer in Open Huis De Rank. Dat gaan we doen op een nieuwe manier, namelijk aan de hand van een sprookje. Sprookjes gaan over grenservaringen: ervaringen die het leven definitief anders maken. Ze kunnen ons inspireren en de weg wijzen op onze zoektocht naar antwoord op levensvragen...

Waar: de Janskerk, Janskerkplein 1, Mijdrecht
De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht

Wanneer: 10 oktober (Janskerk), 15 januari 2024 (De Rank)
12 maart 2024 (Janskerk), 28 mei 2024 (Janskerk)

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Informatie:

Kosten € 15,- per keer (inclusief koffie en thee)

Neem je even contact op als je mee wilt doen?

Madelon Verwer-Ramp

www.therapie-pezzettino.nl

tel. 0297 – 27 24 44



Orgelconcert in de Janskerk



Wim de Penning en Tjeerd Kiers bespelen het fraaie Bätzorgel uit 1842 in de Janskerk. Het belooft een afwisselend en muzikaal programma te worden. U bent van harte uitgenodigd

Stichting Bätzorgel Mijdrecht
Protestantse Gemeente Mijdrecht

Waar: Janskerk, Janskerkplein 1, Mijdrecht
Wanneer: 14 oktober
Tijd: Kerk open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Informatie: Kosten € 10, inclusief koffie/thee

Wat geeft mijn leven zin en richting?

Als je ouder wordt, kunnen er levensvragen omhoog komen als: Waar gaat mijn leven over? Wat geeft mijn leven zin? Wat wil ik (nog) met mijn leven? In twee bijeenkomsten staan we hierbij stil. De eerste keer blikken we terug op onze levenservaringen en staan we stil bij de verschillende brillen waarmee je naar je leven kunt kijken. De tweede keer onderzoeken we hoe we in onze innerlijke rust, inspiratie en kracht kunnen komen. Vanuit de hierbij verkregen inzichten onderzoeken we het thema zingeving bij onszelf. Deze workshop voor mensen in de leeftijd van 45-65 jaar omvat twee zondagmiddagen en wordt gegeven door Bart van Baarsen (lifecoach).

Zie www.arjuna.nl voor meer informatie.

Waar: De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Wanneer: 15 oktober en 12 november
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Informatie: Voor mensen in de leeftijd van 45-65 jaar
Kosten: € 35,- (inclusief koffie en thee)
Graag van tevoren aanmelden:
bvb@arjuna.nl of 06 - 41 50 98 73

ZinZoeken@pgmijdrecht.nl
www.openhuisderank.nl



Spiegelbeeld

Een avond verzorgd door ds. Arianne Geudeke uit Wilnis:

Op deze avond spelen we het spel Spiegelbeeld. Met behulp van 52 spelkaarten waarop een naam of een beeld voor God staat (waardevol, moeilijk of misschien wel verrassend) raken we met elkaar in gesprek over wie God voor ons is.

Waar: De Schakel, Dorpsstraat 20, Wilnis
Wanneer: 19 oktober
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur.

Verdiepingsavond

Ds. Steve van Deventer neemt ons deze avond mee door het boek Openbaringen. Hoe moeten we dit boek nu op de juiste manier lezen en wat gaat er nu echt gebeuren in de laatste dagen...

Waar: Pinksterkerk De Weg, Industrieweg 38F, Mijdrecht
Wanneer: 23 oktober
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Informatie: Erwin Veenboer, erwin@deweg.net

De activiteiten van Gemeente Leef!

In het najaar denken we na over onze identiteit in Christus. We hebben daar drie dinsdagavonden voor gepland. Iedereen is van harte welkom.

Waar: 't Honk, Gosewijn van Aemstelstraat 5, Mijdrecht
Wanneer: 24 oktober, 7 en 21 november
Tijd: 20.00 uur.

In maart 2024 starten we met een Bijbelstudie serie van zes avonden over de profeet Daniël. In deze tijd waar er zoveel afspeelt in de wereld. De Bijbel spreekt over heel veel profetieën die steeds actueler worden. Ook de profeet Daniël heeft vele mooie bijbelgedeelten waaraan we kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. Broeder Wim Grandia gaat in 2024 een tour door Nederland houden. Hij zal ons meenemen door de profeet Daniël en vele andere Bijbelboeken.

Waar: De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Wanneer: 14 en 28 maart, 11 en 25 april oktober, 9 mei (onder voorbehoud), en 23 mei.
Tijd: 20.00 uur.
Informatie: Verdere info volgt t.z.t. nog via de media. Henriëtte Colijn, tel: 06-20 953 579, e-mail: oudstenleefmijdrecht@gmail.com www.leefmijdrecht.nl

Where are you, Adam

Filmavond in de 'huiskamer' van het Ontmoetingscentrum

Een film over de monniken op de berg Athos, gemaakt door een Oekraïense documentairemaker. De film wordt vertoond in de 'huiskamer' van het Ontmoetingscentrum van de kerk van de Morgenster in Vinkeveen. De film wordt kort onderbroken voor een pauze



Waar: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen
Wanneer: 26 oktober
Tijd: zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur
Informatie: Geen kosten, wel is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage achter te laten voor tegemoetkoming van de kosten voor deze avond.

Maaltijd van de maand oktober

Het thema van die avond is nog niet bekend. De kosten voor deze avond zijn € 17,50 voor de maaltijd (voor-, hoofd- en nagerecht, afsluiting met een kop koffie). Consumpties en de maaltijd worden aan het einde van de avond afgerekend, bij voorkeur betalen met een pas. Aanmelding voor de maaltijd is nodig. Het zijn gezellige avonden, men ontmoet elkaar, leuke uitwisselingen van gebeurtenissen en we leren elkaar beter kennen. Hartelijk welkom.



Waar: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen
Wanneer: 30 oktober
Tijd: Welkom vanaf 18.00 uur, 18.30 begin maaltijd
Informatie: Aanmelden: bij Wim of Ans Nicolaas,
e-mail adres: wimnicolaas50@gmail.com
of tel. 06 51 834 541 of 06 20 819 915.

Bijbelse boekbespreking

Dit seizoen lezen we met een kring eens per drie weken op donderdagmorgen van 11.15 tot 12.30 uur in De Rank het boek van Alain Verheij: Ode aan de verliezer



Waar: De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Wanneer: 2 november, vervolgens om de drie weken
Tijd: 11.15 tot 12.30
Meer informatie en opgave:
ds. Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl, tel. 06-46 723 725

NB Het is handig om het boek aan te schaffen vooraf en het eerste hoofdstuk dan al gelezen te hebben. (e-book € 4,99 / paperback € 21,99)

Gespreksgroep 25+ Meet & Read

Deze komt in de regel eens per maand bij elkaar.

Waar: op afspraak bij iemand thuis
Wanneer: derde donderdag van de maand
Informatie: ds. Erick Versloot, ds.erick@pgmijdrecht.nl, tel. 06-46 723 725

Ontmoetingsgroep 25+

De Ontmoetingsgroep komt zo'n 10 keer per jaar bij elkaar, op maandagavond en soms op ook op vrijdagavond. De deelnemers variëren in leeftijd van 25-45 jaar. Allerlei thema's worden besproken: bijbelse thema's, geloofsvragen, maar ook maatschappelijke onderwerpen. Voor de start en afsluiting van het seizoen proberen we iets speciaals te organiseren.

Waar: De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Wanneer: op afspraak
Informatie: ds. Elise Jansen, ds.elise@pgmijdrecht.nl

BeTogether

Interkerkelijke jeugdkerk.

Uit 5 verschillende kerken uit Mijdrecht komt de jeugd tussen de 16-25 jaar samen.

Deze avond wordt geleid door verschillende jeugdwerkers uit verschillende kerken. Samen ontmoeten, lachen, poolen, tafelvoetbal, maar ook samen naar Gods woord luisteren en hierover praten met elkaar.

Waar: Pinksterkerk De Weg, Industrieweg 38F, Mijdrecht
Wanneer: zondagavond
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Informatie: Erwin Veenboer, erwin@deweg.net

Wie in het lichaam prikt, prikt ook in de ziel.

-20 jaar domina in een ziekenhuis-

Een avond verzorgd door ds. Arianne Geudeke uit Wilnis:

1 september 2023 was ik 20 jaar geestelijk verzorger in Ziekenhuis Amstelland.

Over mijn werk daar, wat er in de loop van de jaren veranderde én wat bleef, praat ik u deze avond bij aan de hand van foto's en verhalen.

Waar: Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20, Wilnis

Wanneer: 7 november

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Vrouwen in de Bijbel

Twee avonden verzorgd door ds. Marijke Kraak uit Wilnis:

Welke rol spelen vrouwen in de Bijbelse verhalen? Soms lijkt het of de grote verhalen alleen maar over mannen gaan.

Om wie gaat het en welke rol hebben ze?

Vrouw en moeder, slachtoffer, verleidster...?

Heldinnen, strijdsters....?

Hoe is ons beeld over vrouwen bepaald?

Hoe lezen we de teksten waarin vrouwen een rol spelen?

De theologe Elizabeth Schüssler Fiorenza geeft een aantal uitgangspunten: in haar boek 'ter herinnering aan haar':

- een levend houden en herdenken van het lijden van vrouwen, zonder dit toe te schrijven aan de wil van God.
- het ontdekken en verwerpen van elementen in de teksten die in de naam van God geweld, vervreemding en onderwerping handhaven en vrouwen uit het theologisch bewustzijn wegvagen.
- het ontdekken en aangeven van de elementen die de bevrijdende ervaringen van de woorden van God uitdrukken.

Het is een uitdaging en soms lijkt het een onmogelijke opgave, maar doet u mee?

In twee avonden wil ik een aantal vrouwenverhalen uit Oude en Nieuwe Testament met u doornemen en dan kom je soms tot verrassende inzichten.

Neem zelf een Bijbel mee (de vertaling doet er niet toe, maar wel een Bijbel, geen versie van Het Boek, evenmin de Bijbel in gewone taal).

Waar: De Schakel, Dorpsstraat 20, Wilnis
Wanneer: 24 januari 2024 en 28 februari 2024
Tijd: 20.00 uur

Bommel en Bijbel

Velen kennen de verhalen van Heer Bommel en Tom Poes, geschreven door Marten Toonder. Kenmerkend is dat sommige hiervan, hoewel ze reeds lang geleden verschenen, nog steeds actueel zijn.

Marten Toonder bedient zich in die verhalen regelmatig van archaisch taalgebruik, waarin soms de "tale Kanaäns", de taal van de Statenbijbel, enigszins herkenbaar is. Voorbeelden zijn uitdrukkingen als "hovaardij en winderigheid", "bekommernis" en "ijdelheid". Ook zijn verschillende verhalen geïnspireerd door de Bijbel. Klaas Driebergen is een bommelkenner die de relatie van die verhalen met bijbel en geloof grondig heeft onderzocht. In zijn boek "Bommel en Bijbel" werkt hij dit op een boeiende en toegankelijke wijze uit.

We hebben hem uitgenodigd om naar Mijdrecht te komen om hierover te vertellen. Het is, ook al bent u geen Bommelkenner, een aanrader om deze boeiende avond bij te wonen!

Waar: De Rank, Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht

Wanneer: 20 maart 2024

Tijd: 20.00 uur.

Informatie: Toegang gratis, na afloop collecte
Protestantse Gemeente Mijdrecht



Adressen

Rooms Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen
Centraal Secretariaat:
Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, 0297-26 50 46
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl

Protestantse Gemeente Mijdrecht
Janskerk, Janskerkplein 1
'Irene', Janskerkplein 2
De Rank, Prins Bernhardlaan 2
www.pgmijdrecht.nl

Protestantse Gemeente 'De Morgenster' Vinkeveen – Waverveen
Herenweg 253
www.morgenstervinkeveen.nl

PKN Ontmoetingskerk & De Schakel, Wilnis
Dorpsstraat 20
www.pknontmoetingskerkwilnis.nl

Gemeente LEEF!
Prins Bernhardlaan 2, 3641 GP Mijdrecht
www.leefmijdrecht.nl

Pinksterkerk De Weg
Industrieweg 38F, 3641 RM Mijdrecht
(boven Karwei)
www.deweg.net