



Nieuwsbrief november/december 2023 - januari 2024

Kerkdiensten

Kerkdiensten

11 november 2023	19.00 uur
25 november 2023	19.00 uur
9 december 2023	19.00 uur
24 december 2023	21.00 uur (ZONDAG!)
13 januari 2024	19.00 uur
27 januari 2024	19.00 uur

Online diensten

Als het voor u (nog) niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen. Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

De komende diensten

11 november	"Zondag van de talenten" Jesaja 48:17-21, 1 Tessalonicenzen 4:1-8, Matteüs 25:14-30 (lectionarium pag. 199)
25 november	"Zondag van de voleinding" (A) Daniël 12:1-3, 1 Tessalonicenzen 5:1-11, Matteüs 24:15-35 (lectionarium pag. 203)
9 december	Tweede zondag van de Advent (B) Jesaja 40:1-11, 2 Petrus 3:8-18, Marcus 1:1-8 (lectionarium pag. 211)
24 december	Kerstnacht Jesaja 9,1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20 (lectionarium pag. 19)
13 januari	De doop van de Heer in de Jordaan (B) Jesaja 55:1-11, Handelingen 19:1-7, Marcus 1:9-11 (lectionarium pag. 218)

De zondagen na Pinksteren – laatste gedeelte

In de zondagen na Pinksteren, die voorafgaan aan de Advent (en in de eerste Adventzondagen) wordt onze blik geleid naar de toekomst die voor ons klaarstaat. In allerlei beelden wordt ons deze nieuwe wereld van God (het koninkrijk der hemelen, het Rijk van God) getoond: een bruiloft, vrede als een rivier, een feestmaal, een troonzaal, welige weiden.

En, in soms schrikwekkende beelden, horen we hoe we toegang krijgen tot dit rijk – en welke houding de toegang belemmert. Deze beelden zijn er niet om ons angst aan te jagen (immers, een steeds terugkerende uitspraak in de evangeliën is: “Wees niet bang!”).

Nee, het is om ons wakker te schudden en op te roepen de weg naar deze toekomst in te slaan; het is om ons te laten zien dat er een dag komt – en dat die dag vandaag kan zijn! – waar het duidelijk wordt dat het ertoe doet voor wie wij kiezen. Het is vanuit liefde en betrokkenheid dat we aangesproken worden: Alsjeblieft, kies wat werkelijk goed is voor je, wat ‘matcht’ met jou als geliefd kind van God.



De Kerstkring

Advent

De Advent, de vier weken voor Kerst is bedoeld als voorbereiding op de komst van Jezus Christus, de Zoon van God.

De adventskrans met zijn vier kaarsen die elke week meer licht gaat verspreiden staat symbool voor de weg naar Christus, Het Licht van de wereld dat met Kerst ‘uitbarst’ in een boom vol van licht.

Op zijn ‘eerste komst’, bij zijn geboorte als hulpeloos mensenkindje in de stal van Bethlehem, 2000 jaar geleden.

Op zijn ‘tweede komst’, bij zijn ‘geboorte’ in de harten van ons mensen.

En op zijn ‘derde komst’, zijn wederkomst in heerlijkheid aan het einde der tijden, wanneer hij alle onrechtvaardigheid en onschuldig lijden, alle pijn en onvolkomenheden recht zal zetten en ieder die zijn uitgestrekte hand pakt mee zal nemen naar het Rijk van God waar ons onvergankelijke vrede, vreugde en leven in innige gemeenschap met God wachten.



Kerst – Epifanie – Lichtmis

De **Kersttijd** (24/25 december t/m 2 februari) begint met het hoogfeest van Kerst, gaat door met het hoogfeest van Epifanie (6 januari, bij ons bekend als ‘Driekoningenfeest’) en wordt afgesloten met het hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Lichtmis).

Door alle vieringen heen horen we dat God zelf bij ons is gekomen. Als mens (‘vlees’) onder ons mensen kwam Jezus Christus, de Zoon van God ‘van alzo hoge, van alzo ver’. Hij komt bij ons als Redder, als Licht dat onze duisternis verlicht, als Zaligmaker, als Immanuel (God met ons), als broeder, mens met ons.



We horen met Epifanie (het woord betekent zoiets als 'verschijning', 'zich tonen', 'zich openbaren') hoe dit geopenbaard, onthuld wordt aan de hele wereld, hoe mensen in aanraking komen met God, hoe ze God ontmoeten in deze mens Jezus: de wijzen uit het Oosten, de mensen bij de doop van Jezus in de Jordaan met de stem vanuit de hemel die zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon", en de gasten op de bruiloft in Kana die ervaren dat een feest nooit in het water valt als je Jezus uitnodigt erbij te zijn. En tenslotte horen we het verhaal van Simeon en Anna in de Tempel; Simeon ziet daar het kindje Jezus, net 40 dagen oud, hij heeft door wie hij hier ontmoet, hij neemt het kind in zijn armen en zingt het uit van vreugde dat zijn ogen het Licht van heel de

wereld mogen zien.

We zijn niet de herders uit Bethlehem. We zijn geen wijzen of koningen uit het Oosten en we waren er niet toen bij de Jordaan of op de bruiloft in Kana. Maar – door de regels heen – horen wij elke keer dat ook wij uitgenodigd zijn God in ons leven te ontmoeten, Hem binnen te laten en ons door hem te laten verlichten.

Activiteiten

Oogstfeest 14 oktober



De bijzondere Oogstviering op zaterdag 14 oktober was een succes. Er werd voorafgaand aan de viering allerlei fruit meegebracht. Hiermee werd een grote mand gevuld en aan het begin van de viering binnengebracht, als goede gaven waarvoor onze dankbaarheid in de viering werd uitgesproken. Dankbaarheid voor al het goede wat we ontvangen hebben was het thema van de liederen, de lezingen en de preek. En wat we in dankbaarheid mochten ontvangen, mochten we vanuit deze dankbaarheid delen en doorgeven.

Na de dienst werd het fruit door de contactgroep in kleine bakjes verdeeld om mee te geven aan ouderen en zieken, en aan wie het zwaar heeft in onze geloofsgemeenschap. Ook werden er fruitbakjes thuis bezorgd voor wie het niet mogelijk was om de viering te bezoeken.

Van het fruit wat over bleef hebben we een fruitschaal gemaakt voor de Veenhartkerk en een voor de Voedselbank.

Bea Dalebout.

Adventsmaaltijd

De contactgroep verzorgt een adventsmaaltijd vooraf aan de 2e adventsviering op zaterdag 9 december 2023.

Parochianen vanaf 75 jaar worden hiervoor uitgenodigd. We gaan samen op weg naar kerst. We bidden voor licht in deze donkere tijd en zingen advents liederen met medewerking van Anita Vos.

We maken er een gezellig samenzijn van.



De contactgroep.

Inzameling voor de Voedselbank 2023

Tijdens de Adventviering van **zaterdag 9 december**, zullen we weer een inzameling houden voor Voedselbank De Ronde Venen. Voedselbank DRV verstrekt verkregen voedsel, verzorgingsproducten en kleding gratis aan mensen in de Gemeente De Ronde Venen, die het tijdelijk zelf niet redden. Door de hoge inflatie is in het afgelopen jaar het aantal huishoudens dat wordt ondersteund gestegen.



De werkzaamheden van Voedselbank DRV worden uitsluitend door onbetaalde vrijwilligers uitgevoerd. Zodra we weten aan welke producten er dit keer vooral behoefte is, laten we u dat per mail weten. Wij hopen dat u weer ruimhartig wilt bijdragen!

Ellen Hilbers

10 - jarig jubileum

Januari a.s. vieren we het tienjarig jubileum van de formele oprichting van onze Oud Katholieke Statie van de H. Elia, ontstaan vanuit het Katholiek Alternatief De Ronde Venen. Tijdens de Eucharistieviering op 27 januari hopen we samen met u extra feestelijk bij deze gelegenheid stil te staan!

Namens het bestuur, Jeroen Wolvers

Expositie 'fashion for God'

Speciaal welkom voor Oud-Katholieken bij 'Fashion for God' in Catharijneconvent in Utrecht
U bent van harte welkom om dit najaar de expositie 'Fashion for God' in Museum Catharijneconvent te bezoeken!

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom wij oud-katholieken roze koorkappen gebruiken of wat de oorsprong is van onze felkleurige kerkgewaden? 'Fashion for God' geeft er antwoord op.

Aan de basis van de tentoonstelling staat het promotieonderzoek van onze conservator oud - katholiek erfgoed Richard de Beer. Hij verdiepte zich in de fascinerende geschiedenis van de Nederlandse schuilkerken begin zeventiende eeuw en ontdekte hoe dure baljurken in kerkelijke gewaden veranderden en hoe liefde voor God en mode bij elkaar kwamen.



HOME • TENTOONSTELLINGEN & WASTE PRESENTATIE • FASHION FOR GOD

Het schittert tijdens *Fashion for God*. Maak je op voor een ongekende ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok. Dwaal door zalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken. Ontdek het bijzondere verhaal achter deze kostbare gewaden waarin vrouwen de hoofdrol spelen.

De tentoonstelling is gedurende de hele looptijd – van 14 oktober 2023 tot 21 januari 2024 – voor oud-katholieken gratis toegankelijk. Via <https://oudkatholiek.nl/tentoonstelling-met-uniek-oud-katholiek-erfgoed/> kunt u zich aanmelden als (gast)lid van de Oud-Katholieke Kerk om uw toegangsbewijs te downloaden.

Namens het bestuur, Jeroen Wolvers

Financiën en bestuur

Kerkbalans 2023

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2023 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2023.

Albert Geerdinck
Penningmeester

Collectes

Zaterdag 2 september

Aantal bezoekers:	21
Opbrengst gewone collecte:	€ 97,10
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2023	€ 19,00

Zaterdag 16 september

Aantal bezoekers:	18
Opbrengst gewone collecte:	€ 64,00
Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2023	€ 18,50

Zaterdag 30 september

Aantal bezoekers: 25

Opbrengst gewone collecte: € 126,50

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2023 € 22,90

Zaterdag 14 oktober

Aantal bezoekers; 21

Opbrengst gewone collecte: € 110,00

Opbrengst collecte 4^e kwartaaldoel 2023 € 21,50

Vierde kwartaaldoel

In het 4^e kwartaal van 2023 is de collecte na de vieringen bestemd voor Vluchtelingenwerk.



Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Dit alles dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers: ook in De Ronde Venen is VluchtelingenWerk actief. Zo kunnen vluchtelingen worden geholpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Ellen Hilbers

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 0616570712!

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen.

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong: [Tel:06- 44590879](tel:06-44590879) of jordyestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: Tel: 06 16570712 of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler

E-mail: martina.liebler@okkn.nl

Telefoonnummer: 06-15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (febr., mrt. 2024)

12 januari 2024