



Nieuwsbrief februari, maart 2025

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zaterdag	1 februari	(Maria Lichtmis)	19.00 uur
Zaterdag	15 februari		19.00 uur
Woensdag	5 maart	(Aswoensdag)	19.00 uur
Zaterdag	15 maart		19.00 uur
Zaterdag	29 maart		19.00 uur

Online diensten

Als het voor u niet mogelijk of wenselijk is naar de kerk te gaan, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om online diensten te volgen.

Ga daarvoor naar de website van de landelijke kerk en klik op de knop 'Online vieren'. U kunt kiezen tussen de diensten die vanuit de kathedraal van Haarlem en die van Utrecht worden gelivestreamd.

1

Nieuw lectionarium

Bij de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar bieden de bisschoppen een nieuw Lectionarium aan dat de Bijbel dichterbij brengt. Vanaf de Advent, zondag 1 december 2024, zullen tijdens de kerkdiensten de schriftlezingen te horen zijn uit de NBV21.

In hun *Herderlijk schrijven* zeggen de bisschoppen onder meer:

“We verheugen ons met deze betrouwbare en verstaanbare Bijbelvertaling. Zo’n vertaling is van levensbelang voor de Kerk. Door de woorden van profeten en apostelen, dichters en evangelisten ontdekken we hoe we zijn opgenomen in het verbond van God met de mensen. In het grote verhaal van de Heilige Schrift horen we hoe de God van Israël in zijn Zoon Jezus Messias ons menselijke bestaan is komen delen.

Met woorden uit de Bijbel vieren we de gemeenschap van de Kerk van alle tijden en plaatsen, die door zijn Woord en Geest wordt gesticht. Geïnspireerd door de getuigenissen uit de Bijbel heiligen wij ons leven door te zoeken naar gerechtigheid, vrede en vreugde in de heilige Geest.

We zijn onder de indruk van de kwaliteit van deze vertaling, die niet alleen dichterbij de brontekst staat, maar ook mooier en consistent is dan haar voorganger.

Na een studieproces van drie jaar hebben we kunnen besluiten dat we de NBV21 kunnen vrijgeven en aanbevelen als Bijbelvertaling, niet alleen voor persoonlijk, maar ook voor gemeenschappelijk gebruik in de kerk.

Waar dit de viering van de eucharistie betreft, stelt dit een aantal aanvullende eisen. We zijn dankbaar dat we daartoe met een kleine werkgroep uit onze kerk en met steun van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap aan een nieuw oud-katholiek lectionarium op basis van de NBV21 kunnen werken. In overleg met het Bijbelgenootschap konden voor deze uitgave enkele aanpassingen gedaan worden die voor het liturgisch gebruik in de katholieke traditie nodig zijn.

Zo kan nu de proeve van het Lectionarium voor het C-jaar op basis van de NBV21 voor liturgisch gebruik in de Oud-Katholieke Kerk met ingang van de eerste zondag van de Advent, 1 december 2024, ingevoerd worden. De komende twee jaar zullen de proeven voor het A-jaar en het B-jaar verschijnen, zodat we, deo volente, in 2027 met een definitief nieuw Lectionarium kunnen komen.”

Kijk voor meer informatie op

<https://oudkatholiek.nl/nieuws/2024/11/invoering-nbv21-in-de-liturgie/>

Bea Dalebout

2

Toelichting op de komende diensten

Kerkdiensten	Naam – Lezingen	kleur
1 februari 19 uur	<i>Opdracht van de Heer in de Tempel</i> <i>“Maria Lichtmis”</i> Maleachi 3:1-4, Hebréeën 2:14-18, Lucas 2:22-32	(wit)
15 februari 19 uur	<i>Zesde zondag na Epifanie (C)</i> Jeremia 17:5-10, 1 Korintiërs 15:12-20, Lucas 6:17-26	(groen)
5 maart 19 uur (woensdag)	<i>Aswoensdag (C)</i> Amos 5:6-15, 2 Korintiërs 5:20-6:10, Matteüs 6:1-6 en 16-21	(paars)
15 maart 19 uur	<i>2^e zondag v.d. Veertigdagentijd (C)</i> Exodus 34:27-35, 1 Korintiërs 13:1-13, Lucas 9:28-36	(paars)
29 maart 19 uur	<i>4^e zondag v.d. Veertigdagentijd (C)</i> 2 Kronieken 36:14-23, 2 Korintiërs 5:14-21, Lucas 15:11-32	(paars)

Bij de vieringen

1 februari, Opdracht van de Heer in de Tempel – *Mijn ogen hebben het Licht gezien*

40 dagen na Kerstmis (2 februari) vieren we het feest 'Opdracht van de Heer in de Tempel', beter bekend onder de naam 'Maria Lichtmis'. We horen het verhaal dat de kleine Jezus, veertig dagen oud, naar de Tempel in Jeruzalem wordt gebracht om hem op te dragen aan God. Daar herkennen twee oude mensen, Simeon en Hanna, in dit kind de Messias, 'het licht van de wereld'.

Aan het begin van de viering zegenen we kaarsen en met deze brandende kaarsjes in onze handen houden we een processie.

Met dit feest wordt de Kersttijd voorgoed afgesloten – mét licht. Geen lichtjes in de boom nu, maar lichtjes in onze handen – en licht in onze harten.

15 februari, Zesde zondag na Epifanie – *Vertrouwen tegen de omstandigheden in*

Uit de lezingen van deze zondag spreekt een diep vertrouwen en een diepe ervaring van rijkdom, voedsel en vreugde – ook in tijden van armoe, honger en tranen.

Dat er vaar je als je jou en je leven wortelt in de Bron van levend water, in Jezus Christus.

“Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.

Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier.

Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen.

Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.”

“Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.”

5 maart, Aswoensdag - *Weer op koers*

“Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.”

Deze zin zult u horen op Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd of Vastentijd.

Veel mensen irriteren zich eraan.

En vervolgens wordt er vieze as op je hoofd gestrooid. Zo begint de kerk haar zes weken lange weg naar Pasen toe... Wat moet dat?

Eén ding zeker niet: het is allemaal niet bedoeld om ons neer te drukken of te kleineren.

Nee, het is bedoeld om te checken of we nog wel een realistische kijk op onszelf en op de wereld hebben. Even stilstaan en om je heen kijken. Even stilstaan en bij jezelf naar binnen kijken.

De as bepaalt ons bij onze kleinheid, bij onze eindigheid, bij onze grenzen. Dat is een realistische kijk. En het is een voorwaarde om op weg te gaan naar Pasen toe, richting Jezus Christus. Aan het begin van deze veertig dagen horen we de roep: Mens, ken jezelf! Bezin je op de ernst van je situatie. Besef hoe belangrijk het is in welke richting je loopt op de weg van je leven. Bepaal je koers opnieuw. Keer om – bekeer je, en stel de koers bij. En laat nu niemand van ons beweren dat wij dat niet nodig hebben – hoe meer je dat denkt hoe nodiger je het hebt. De as zegt: Zorg ervoor dat ik geen grijze dode as blijf. Maak me tot vruchtbare as die leven voortbrengt.

15 maart, Tweede zondag van de Veertigdagentijd – Een tipje van de sluier...

Elk jaar op de tweede zondag van de Veertigdagentijd (Vastentijd) horen we het verhaal van de Gedaanteverandering. Jezus is op weg naar Jeruzalem, hij gaat zijn lijden en dood tegemoet.

Maar daarvoor gaat hij met een paar vrienden de berg op. En daar gebeurt iets bijzonders:

“.. Jezus ging .. met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren..”

Heel even zien we Jezus in het licht van de heerlijkheid van Gods Rijk, we zien iets oplichten van Gods nieuwe wereld. Daarna moet Jezus weer afdalen en zijn zware weg vervolgen.

Hier wordt een tipje van de sluier gelicht wat de vervulling van ons bestaan is!

Met dit uitzicht kunnen ook wij weer verder.

Het kan ons kracht geven ook in het lijden.

29 maart, Vierde zondag van de Veertigdagentijd – De Vader wacht op ons

Het bekende verhaal van de verloren zoon – oftewel van de Barmhartige Vader:

“...Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.“

Wat er ook gebeurt, wat we ook doen – we kunnen altijd terugkomen, naar huis, naar onze Hemelse Vader. Hij staat ons met open armen op te wachten. En zijn liefde is overgroot, voor ieder van ons even groot. Voor de weggelopen zoon (en dochter) én voor de zoon die bij Hem gebleven was.

Er is altijd een weg terug. Goddank.

Activiteiten

Adventsmaaltijd

Op zaterdagmiddag 14 december kwamen we bij elkaar voor een adventsmaaltijd. Bij binnenkomst kon je een rozetje uitzoeken en de kleur kwam overeen met de tafel waaraan je plaats kon nemen. Zo zaten we gezellig door elkaar.



Eerst werden de adventskaarsen aangestoken, deed de pastoor een gebed en hebben we een lied gezongen. Vervolgens startte de maaltijd met een heerlijke soep. Toen we daarvan genoten hadden, gingen we in een kring een spel spelen waarbij we om de beurt een kaartje kregen met een vraag erop. Deze vraag las je hardop voor en het antwoord dat gegeven werd, was weer gespreksstof voor de rest van de groep. Dit resulteerde in leuke en gezellige gesprekken. Nadat iedereen aan de beurt was geweest, gingen we verder met de maaltijd, die bestond uit lekkere broodjes, boterhammen, kerststol, beleg en salades, aangevuld met melk en karnemelk. Hier heeft iedereen erg van genoten. Na gezamenlijk nog een mooi lied te hebben gezongen, hebben we de maaltijd afgesloten met een kopje koffie of thee. Al met al was het een hele geslaagde middag.

Harry en Henny Breewel.

Bijbelavond

Op **woensdag 19 februari om 19.30 uur** bent u allen van harte uitgenodigd bij Karlien en Jan Veldhoen (Wethouder van Damlaan 9 in Wilnis) om ons te laten raken en voeden door Bijbelverhalen en het delen van elkaars ervaring.

Martina Liebler

Avond in de Vastentijd – De Goede Week

En.. noteert u alvast in uw agenda **woensdag 2 april**: dan zal de rector van ons seminarie, pastoor Mattijs Ploeger een lezing houden over de Goede Week. Tijd en plaats volgen nog. Aanbevolen!



Wereldgebedsdag

Namens het IKO nodigen wij u graag uit voor de viering van oecumenische Wereldgebedsdag 2025. Elk jaar wordt in een ander land de viering voorbereid. We laten ons dit jaar inspireren door het geloof en gebeden van onze zusters van de Cookeilanden.

Hun motto: *“I made you wonderful”* (Psalm 139:14)

Boeiend hoe zij ons in de opzet van hun orde van dienst stap voor stap tot rust laten komen om te beseffen: “Ja ik ben wonderbaarlijk gemaakt . Kijk eens naar de medemens; neem hen waar. Sta eens stil bij het geschenk van mensen om ons heen. .

We worden uitgedaagd om te denken over hun vragen. “Wat verandert er als we begrijpen dat we wonderen van God zijn” Er is nog veel meer te ontdekken in deze orde van dienst.

Thema: **I made you wonderful**
Datum: **vrijdag 7 maart 2025**
Plaats: **De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht**
Aanvang: **19.00 uur**
muziek: **Huisorkest Vos**

Kosten liturgieboekje € 1,00

Na afloop is er koffie en thee. Doet u ook mee? U bent van harte welkom!

Namens het plaatselijk comité:

*Carla den Boer, Trijnie Korver, Els van Nieuwmegen,
Willie de Pater, Jeanette Kool en Anita Vos.*

Els van Nieuwmegen

Voedselbank inzameling in de Veenhartkerk

U heeft ze vast wel eens in de hal bij de deur zien staan; de kratten voor de voedselbank. Af en toe werd er ook wel eens belangstellend gevraagd: waar zijn die kratten eigenlijk voor? Nu ja, voor de voedselbank inzameling van de Veenhartkerk, was dan het antwoord. En af en toe werd dan ook wel eens de vraag gesteld: kunnen wij daar ook aan mee doen, of doen we dat alleen met onze grote actie in de Adventstijd? Natuurlijk blijven wij onze Adventstijd actie doen, maar natuurlijk kunnen wij ook iets bijdragen aan de maandelijkse inzameling, samen met de Veenhartkerk. Daarom hebben we afgestemd dat ook wij met enige regelmaat de lijst van producten waar behoefte aan is zullen publiceren en zo nu en dan afkondigen voor de kratten die maandelijks bij de deur staan. Deelname is natuurlijk geheel vrijblijvend maar van harte aanbevolen. De komende maanden staan de kratten er voor inzameling van de volgende producten:

Januari	: honing.
Februari	: jam.
Maart	: bloem.
April	: tandpasta.
Mei	: (rode) linzen.
Juni	: deodorant.

Jeroen Wolvers

7

Financiën en bestuur

Kerkbalans 2025

Op 11 januari 2025 is de actie kerkbalans van start gegaan, een gezamenlijk initiatief van deelnemende kerken.

In Mijdrecht werd op 11 januari voor de start van deze actie om 13.00 uur bij de Janskerk de kerkklokken geluid. We hopen dat velen weer bijdragen in de kosten van onze kerken. Onder het motto: **Geef vandaag voor de kerk van morgen.**

In onze statie werden de enveloppen voor de actie kerkbalans 2025, voor of na de kerkdienst van 11 januari uitgereikt of nadien bezorgd of per post verstuurd. Het voorbereidende werk van deze actie werd ook dit keer weer gedaan door Marijke en Frans Leeuwerik. Bij het uitdelen en het bezorgen van de enveloppen werden zij bijgestaan door Els van Leeuwen en Ryan Dries. En elk jaar zit in de envelop het datakaartje van onze kerkdiensten, vervaardigd door Dick van Leeuwen.

Als penningmeester weet ik mij weer enorm gesteund door deze vrijwilligers.

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2025 ontvangen en wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer:

NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen.

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2025.

In de volgende nieuwsbrief zal ik u het resultaat van onze actie mededelen.

Goedkeuring jaarverantwoording 2023 en begroting 2025

De bisschop van Haarlem, mgr. Dirk Jan Schoon, bericht op 17 december 2024 per brief het volgende:

“Hierbij verleen ik goedkeuring op de Rekening en Verantwoording van uw parochie over het jaar 2023 en déchargeer ik het bestuur voor het gevoerde beheer, voor zover dit uit de in artikel 248 van het Statuut bedoelde stukken is gebleken.

Hierbij wordt tevens goedkeuring verleend op de in artikel 247 van het Statuut genoemde “Begroting van uw parochie over het jaar 2025.”

Hiermee kunnen we het jaar 2023 definitief afsluiten.

Albert Geerdinck, Penningmeester

Collectes

Zaterdag 26 oktober 2024

Aantal bezoekers: 32

Opbrengst gewone collecte: € 151,10

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 43,90

Zaterdag 9 november 2024

Aantal bezoekers: 25

Opbrengst gewone collecte: € 109,30

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 24,30

Zaterdag 23 november 2024

Aantal bezoekers: 27

Opbrengst gewone collecte: € 140,75

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 38,95

Zaterdag 7 december 2024

Aantal bezoekers: 32

Opbrengst gewone collecte: € 161,95

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 34,20

Zaterdag 24 december 2024

Aantal bezoekers: 39

Opbrengst gewone collecte: € 166,70

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 47,30

Zaterdag 11 januari 2025

Aantal bezoekers: 26

Opbrengst gewone collecte: € 120,00

Opbrengst collecte 3e kwartaaldoel 2024 € 25,65

Collectedoel 4^e kwartaal 2024

De collecte in het 4^e kwartaal van 2024 heeft € 225,75 opgebracht voor het fonds voor Hulp bij onverwachte nood van de Missie Sint Paulus.

Collectedoel 1^e kwartaal 2025

In het 1e kwartaal van 2025 is de collecte na de vieringen bestemd voor de Vastenactie.

De opbrengst gaat – via Missie Sint Paulus - naar het Bethunehuis in Hong Kong.

Stel je voor dat je op een aantrekkelijk aanbod ingaat om in het buitenland te werken. Als verantwoordelijke vrouw kun je dan voor je gezin, misschien zelfs hele familie thuis zorgen. Dat je voor je reis naar dit beloofde land moet betalen, lijkt je niet meer dan logisch bij zo'n goed vooruitzicht. Maar toegegeven, eigenlijk weet je niet heel goed hoe dit werkt. Dus wanneer je bij aankomst je paspoort moet inleveren, doe je dat. En ook als blijkt dat je nog een restschuld hebt van je reis, die toch wat duurder was, besluit je harder te werken om het af te betalen. Je wordt misschien achterdochtig als je merkt dat je bed weinig meer is dan een lege plek op zolder. En als de vader des huizes meer van je wil dan alleen schoonmaken is het onprettig. Maar wat kan je nog doen? Je hebt verplichtingen thuis, geen geld, geen paspoort, geen idee van je rechten en je kunt letterlijk nergens heen.

9

Het Bethunehuis is een aan de Anglicaanse kerk gelieerde opvangplek voor uitgebuite vrouwelijke

arbeidsmigranten.

Ze komen meestal uit de Filippijnen of Indonesië.

De kostenposten zijn de huur van het pand waar 40 vrouwen terecht kunnen, maaltijden, kleding, artikelen voor persoonlijke hygiëne, medische



zorg en verbeteren van mentaal welzijn. Ook krijgen zij hulp bij hun gerechtelijke procedure en bij het zoeken van eerlijk werk.

Missie Sint Paulus ondersteunt het Bethunehuis al sinds 2007.
Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen!

Ellen Hilbers

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 06 - 16570712!
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Gebedsintenties en bloemen

Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Esther de Jong:
[Tel:06 - 44590879](tel:06-44590879) of jordyestherdejong@casema.nl

Adressen voor de bloemen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan: Bea Dalebout: [Tel: 06 16570712](tel:0616570712) of b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Martina Liebler

E-mail: martina.liebler@okkn.nl

Telefoonnummer: 06 -15656298 / 0255 - 515260

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres:

secretaris@derondevenen.okkn.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief@derondevenen.okkn.nl of laat het weten aan een van de bestuursleden.

Aanleveren kopij volgende editie (april, mei)

14 maart 2025